

PSALM 51

Gebed om vergeving.



Vele ongelovige mensen hebben vandaag de neiging om te lachen met “de zonde”, of hebben geen begrip wat het in feite betekent. God neemt het uiterst ernstig met deze zondige wereld van ongerechtigheid. God zond Zijn eigen Zoon om alle zonde uit de wereld weg te nemen. Velen hebben het bloedig offer dat Jezus bracht, nog steeds niet begrepen. De zegen hiervan: **Er komt een nieuwe schepping, en wie in Hem gelooft krijgt eeuwig leven!**

LAAT GOD UW VRIEND WORDEN

Vergeven worden en vergeving vragen is een noodzaak opdat er geen scheiding of vijandigheid meer zou zijn tussen de mens en God ! Dit is voor ieder mens persoonlijk, hij kan een keuze maken. Een kerkgebouw is helemaal niet nodig om deze stap in geloof te zetten. De profeet Jesaja maakt duidelijk waarom God niet alle gebeden van de mensen verhoort, en dat is een groot wereldprobleem.

Jesaja 59:2 *maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.*
(Deut.28:23) **23** *Ook zal de hemel boven uw hoofd van koper zijn en de aarde onder u van ijzer.*

Gans ons België was destijds onder de indruk van ontvoerde en vermoorde meisjes, men bad maar God hoorde niet, men brandde kaarsen, en het werd ijzerhard voor de ouders. België is niet beter, dan Israël tot wie God door de profeet sprak.

Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis !

Hosea 4:6 *Mijn volk komt om van ellende, omdat het Mij niet meer kent en dat is uw schuld, priesters! Want u wilt Mij niet kennen. Daarom weiger Ik u nog langer te erkennen als mijn priesters. Daar u mijn wetten hebt vergeten, zal Ik ‘vergeten’ uw kinderen te zegenen.(Boek).*

Deze wereld is Gods wetten vergeten en maakte zelf een falende wetgeving. De gevolgen komen, twijfel niet! Vroeger gingen mensen naar de biecht (Ontstaan in Babel) om overgeving te krijgen, maar hun geweten ervaarde geen vergeving, alleen God kan vergeven! Wij nemen een voorbeeld hoe **Koning David** bad om vergeving tot zijn God, na zijn overspel en subtiele opdracht.

Waarom wist Koning David dat God hem zou vergeven ?

Jes.55:6-7 *6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden ; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechte man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.*

Eerst moet men zelf vergeven worden (bekering) vooraleer men in staat is ook anderen te kunnen en willen vergeven !

bv : Ouders van de vermoorde meisjes zullen niet kunnen vergeven wat de moordenaar Dutroux deed ! Zij hebben God zelf nog niet gevonden in hun leven. Zelfs dan nog zou het moeilijk zijn, maar niet onmogelijk.

"Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" 1 Joh.1:9



Ps.51 Vers 5

David geeft hier zijn zonde toe : Ik ken mijn overtredingen ! Zijn geweten kwam niet tot rust. Toegeven dat men heeft gezondigd is geestelijk gezond. Zijn zonde bracht scheiding in de relatie met zijn God, het maakte hem depressief en ziek. Vergeef mij begrijpen wij hier, en laat mij opnieuw dansen van vreugde voor uw aangezicht. **Vergeving** kan soms onverwacht het beste geneesmiddel worden.

DOOFPOT OF NIET TOEGEVEN is doen als Kain !

"Waar is Uw broeder Abel ? " vroeg God : Hij zei : *"ik weet het niet"* (Gen.4:9) Hij had hem pas vermoord !

God weet het toch, Hij kent onze gedachten, wij zouden niet willen dat iedereen onze gedachten zomaar zou kennen ! stel je voor ! lees Marcus 7:21-22

Psalm 32:2

Welzalig de mens in wiens geest geen bedrog is.

2 *Gelukkig is hij, aan wie de HERE zijn zonde niet toerekent en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is.* (boek) a.v.

in wiens hart niets heimelijks huist! voor God kunnen wij geen geheimen verbergen!

VERS 6

David hield rekening met Gods rechtbank !

Dat Uria sneuvelde in de oorlogstijd, daarvoor kon hij niet vervolgd worden, enkel door zijn eigen geweten.

Zijn politieke beslissing was enkel uit eigenbelang, zoals wij dat ook in het westen kennen. Dat Bathseba zwanger werd was in die tijd een bijzaak, maar een groot kwaad in Gods ogen!

MAAR DAVID hield rekening met God **toen hij zich bewust werd** van zijn onrecht tegenover de mensen die God toebehoorden ! Vandaar dat hij zegt, tegen U alleen heb ik gezondigd !

Uw naaste benadelen is God benadelen !



Waarheid in het verborgene.

(8) God wil dat men Hem de ganse waarheid vertelt tot in detail.

God wil INNERLIJKE EERLIJKHEID EN OPRECHTHEID !

Wij zijn nu een tempel van de H. Geest !

Vragen :

-Heb ik een open relatie met Hem ?

-Drukken de woorden die ik spreek of zing werkelijk uit wat in mijn hart leeft ?

-Doe ik afstand van alle geheime onoprechtheden, om zijn wijsheid te ontdekken en te begrijpen ? (geestelijk te groeien)

Dit maakt ons in feite nog meer bewust hoe zondig wij tewerk gaan !

David had eerst geen oog voor zijn eigen zonde. Was de verkeerde weg op, doch toen de profeet Nathan het hem duidelijk maakte in 2 sam.12 dan begreep hij zijn zondige situatie.

Schep een rein hart

(12) Wij kunnen veel dingen maken , veranderen, herstellen enz...maar **scheppen kan een mens niet !** David had begrepen dat hij de aangebrachte schade niet kon herstellen, (Kon Uria niet tot leven roepen) hij had zijn zonden gezien en de gevolgen daarvan zoals ieder mens !

Eén zonde kan niet vergeven worden : Gods Woord niet geloven , niet vertrouwen.

David vraagt God om een hartoperatie! Een totaal nieuw denken te geven dat zuiver was ! Dat is in feite hetgeen de mensen vandaag meer dan nodig hebben een geestelijk of Bijbels denken !

EEN DENKPATROON DAT DE ZONDE HAAT !

Ieder mens zou nu eens de rampzalige gevolgen onder ogen moeten zien van zijn zonden, het wil zeggen van hun leven "zonder" rekening te houden met Gods Woorden ! Vele mensen zijn niet gelukkig omdat ze geen REIN HART hebben !

Mattheus 5:8 ZALIG ZIJN DE REINEN VAN HART WANT ZE ZULLEN GOD ZIEN !

Niemand is geboren met een rein hart, enkel degene die door Jezus zijn gereinigd, zullen een beeld van God kunnen vormen en Hem kunnen begrijpen, en hem later zien in de hemel ! Die Hem nu niet ervaart in de Bijbel zal Hem later ook nooit zien in de hemel !

EEN REIN HART ! EEN VASTE GEEST

10 (51-12) *Mijn God, maak mijn hart zuiver en mijn geest standvastig.*

11 (51-13) *Stuur mij niet van u weg, blijf mij bezielen,(GNB)*

David bad doet U voor mij O God wat ik voor mijzelf niet kan doen ! Een hartenkreet van Koning David. David vraagt een "vaste" geest die tegen verzoeken kan ! David denkt aan de toekomstige verzoeken, hij wil niet opnieuw vallen !

Door het offer van Jezus, is dit nu werkelijkheid geworden voor de mensen, die Gods Geest hebben ontvangen ! Vervuld zijn met de H. Geest dat is ons hedendaags probleem, dagelijks Bijbellezen en bidden.....

Gevangenissen veranderen de mensen niet ! Psychiaters spreken niet van zonde, ze maken niet van een dief een blijmoedige geveer.....GOD KAN EN DOET DAT ! En een Bijbelgetrouwe christen kan de weg wijzen !

Onze gevangenissen zijn overvol, men zoekt naar oplossingen, bijbouwen of elektronisch bewaken, het typeert onze tijden. Maar van bekering hoort men niet spreken!

15 David bad opdat God hem zijn blijdschap zou hergeven, David doet hier dan een belofte:

*Dan zal ik overtreders uw wegen leren,
Opdat zondaars zich tot u bekeren.*



<https://biblespace.org>

