

TERUG SLAVERNIJ ?

*En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, **de vrijen en de slaven**, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, Openb.13:16*



Romeinse slaaf



Moderne slaaf

De profeet Daniel sprak over een Romeinse rijk dat zich zou herstellen.(Dan.7)

“En het maakt”, de Franse vertaling is duidelijker en spreekt over “of ze zal er toe komen”. (Marede’s vert.) “zijn massamanipulatie”, manoeuvreren, (Ostyn. vert). dit van de valse profeet, de hedendaagse paus, zonder twijfel! (WHO) (World Econ. Forum)

Dit is een veel besproken tekst uit de Bijbel in verband met de eindtijd. Onze wereld is aan het veranderen voor alle aardbewoners. Bijzonder onze westerse wereld waar veel bloed werd vergoten omwille van onze vrijheid en welvaart. Toen ikzelf voor het eerst deze tekst las, kon ik mijn ogen niet geloven, dat er nog slavernij zou komen.

Titus leert dat **slaven** hun meesters onderdanig dienen te zijn. (Tit.2:9) (1 Tim.6:2). Heren dienen rechtvaardig te handelen met hun slaven.(Kol.4:1) Christenen zijn als slaven die Gods wil van harte doen. (Efe.6:6) (1 Kor.7:23)

Vrees niet !

Romeinen 8:15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.