

# JESAJA EN DE EINDTIJD

De profeet Jesaja leefde in de tijd dat de grootmachten in het Midden-Oosten telkens zochten naar overheersing. Juda en andere koningen zochten telkens wat steun bij een van hen. De profeet wees regelmatig erop om hun vertrouwen alleen op de Here te stellen. Hij schreef verschillende profetieën over de buurlanden van Israël, waaronder ook het toekomstig verdwijnen van de stad Damascus en een puinhoop zal worden. (Hfst.17). De profetieën houden ons geloof levendig!



## GODS OORDEELSDAG DOOR JESAJA 24 !

Wanneer wij deze profetie lezen, weten wij dat dit niet van toepassing is tijdens het leven van de profeet. Het gaat over een oordeelsdag welke uitgaat van God zelf, met een duidelijk apocalyptisch karakter.

Bij het eerste vers al lezen wij dat God **de aarde** grondig zal veranderen, het lijkt wel op herscheppen.

*Hebreeën 1:10 En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen; 11 die zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij zullen alle als een kleed verslijten, 12 en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook **verwisseld worden**; maar Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden.*

Anderen menen dat het enkel over Israël gaat. Niet Israël alleen leeft in ongerechtigheid, onze ganse wereld krijgt Gods oordeel. Onder deze ongerechtigheid begrijpen wij een blijvend toenemen van allerlei kwaad, opstandigheid, volkerenmoord, onreinheid, godslastering, overspel enz. (Matth.24:38) Henoeh schreef al vroeger dat die grote ongerechtigheid zou terugkeren, voor een tweede maal, de eerste maal was voor de zondvloed. Jezus nam het als een teken dat voorafgaat aan Zijn wederkomst!

**(2,3)** Hier beschrijft Jesaja al de aardbewoners: religieuzen, rijke handelaars, arme slaven, al de gelukkige bankiers. **Niemand** zal worden gespaard. Waarom? Omdat God heeft gesproken!

**Waar is dan in die beschreven tijd de gemeente?** De gelovigen, rechtvaardigen?

De profeet Henoeh, (91,10) schreef ook over deze oordeelsdag:

*En de rechtvaardige **zal opstijgen uit de slaap**, en de wijsheid zal opstijgen, en zal aan hen gegeven worden.*

Na de oordeelstijd komt er het duizendjarige vrederijk. Vrede en geen wapenstilstand!

## EEN VLOEK

**(4,6)** Wij lezen hier over een aarde die aan het wegwijnen is. Vandaag hebben wij geen moeite om dit te begrijpen, voldoende media beelden bewijzen ons door de vele natuurrampen en een wereldwijde klimaatverandering. Noach kende ook een klimaatverandering! Doch de oorzaak van dit gebeuren, laat God ons weten.

De mens wil niet verder luisteren naar Gods raad en geboden. Daarom komt dit oordeel over de wereld als een vloek!

De mensen worden door een gloed verteerd, en weinig blijven er over. Andere vertaling spreken over het “uitdrogen” of het verbrand zijn. Wij geloven dat het hier gaat om een atomair vuur, meteorieten, of meerdere vulkaanuitbarstingen met gevaarlijke neerslag.



## GEVOLGEN VAN DE VLOEK

**(7,12)** De gevolgen zijn rampzalig, een verbrande wijnstok, geen wijn dus, Wijn is een symbool van luxe en welvaart. Sterke dranken zullen bitter zijn, niet te drinken. De reden dat men niet kan drinken komt **door zware mond en tong aandoeningen** (Cfr. Rashi, grondtekst). Dit blijken ook de symptomen te zijn van een neutronenbom, neutronenstraling. Velen zullen wegvlugten, dit is dan het verstrooien van het volk in vers 1. Het boek Openbaring bevestigt dit oordeel door de vijfde schaal:

*Openbaring 16:10 En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn*

De profeet **Zacharia** maakt duidelijk dat de legers van de volken welke optrekken tegen Jeruzalem ook onder deze vloek komen.

*Zacharia 14:12 Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de HERE alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.*

Er zijn geen muzikfestivals meer te horen, veel geklaag en gejammer kwam in de plaats. Het feesten is voorbij. Huizen liggen in puin of worden afgesloten. Steden zullen er uitzien als spooksteden. Niemand is nog veilig.



(13) Hier vinden wij een **vergelijking** aangaande het behoud van mensen, onder de volkeren, welke door geloof werden behouden. De olijfboom, symbool van Israël, staat te midden van de volken, in het Midden-Oosten. (Ezech.38:12) Bij het afslaan van de olijven, blijven altijd de hoogste olijven hangen. Ze lijken wel onbereikbaar.

(14) Er zal een **overblijfsel** van Israël behouden worden, bij de wederkomst van de Messias Jezus. Alle stammen van **Israël** zullen weklagen, ook zij die Hem hebben doorstoken. (Op.1:7) Na deze oordeelstijd, de grote verdrukking, zal er dus nog een klein overblijfsel onder heidenen zijn, welke zich bekeerden, doch betaalden met hun eigen leven, door onthoofding?

Zij blijven als behouden, dit zijn allen na de oorlog van Gog en Magog, of de eindstrijd, Armageddon. Daarom spreekt men over een **nalezing**, welke altijd komt na de grote oogst. Er is nog behoud mogelijk in de grote verdrukking, doch de genadetijd is over.

### GODS OVERWINNING

(15,17) God krijgt de grote eer in de kustlanden. De naam van de God van Israël zal men luid horen, bij het zingen van de psalmen. Het komt ook vanuit het einde (zoom) der aarde. Doch de profeet spreekt met de stem van Israël, dat hij werd verraden, overeenkomsten werden gebroken. **Wie zijn die verraders?** Dat zijn de volkeren, onder de antichrist, welke Israël haten, en het de oorlog verklaren, wellicht Gog uit Magog, of legers van de V.N.

(18,20) **Het schrikjagend gedruis.** De vloek komt over alle bewoners der aarde. Hier lezen wij over een onbeschrijfelijke natuurramp vanuit Gods hand, als een ongekend oordeel. Wij kunnen slechts verwijzen hoe God zijn naam groot zal maken als alle legers op de bergen van Israël, de Westbank, zullen omkomen! De profeet **Ezechiël 38:18**. De beschrijving van een samenloop van natuurrampen vinden wij ook, wanneer Gog het land Israël binnenvalt.

## VLOEK OVER DE WERELDHEERSERS, DE KONINGEN DER AARDE BIJ DE WEDERKOMST DES HEREN!

**(21,22)** Bij de wederkomst van de Here, dan zal gerechtigheid geschieden. Alle aardse machthebbers zullen worden afgestraft. Eerst zullen de machten in de hemelse gewesten in Zijn oordeel terecht komen. **Welke machten zijn dit?** Het zijn de wereldbeheersers van de duisternis, boze geesten welke de mensen misleiden, en oorlogen met miljoenen slachtoffers veroorzaken. (Efez.6:12). Ook in de profeet Daniel lezen wij over een strijd in de hemelse gewesten met de "vorst" van de Perzen.



Ze gaan allen in een soort gevangenschap, een plaats "**Gehinnom**". Dit was een dal waar de Molochoffers (kinderoffers) werden gebracht. Moloch was de god van de Amonnieten.

Doch onder dit woord verklaart men ook, **een hel met zeven**



afdelingen. De profeet Henoeh spreekt over het vervloekte dal, voor hen welke voor eeuwig vervloekt zijn. (Henoeh 27) Dat zal geschieden in het laatst der dagen. De brief van Judas herhaalt deze oordeelswoorden! (Judas 14,15)

Deze verschillende plaatsen waren er omdat er onderscheid werd gemaakt tussen zware zonden en mindere, veel of weinig! Iedere dag werden de zonden opgeschreven, voor het aangezicht van de allerhoogste. (Hen.98,7) Daar zijn dus geen gesloten doofpotten meer zoals op deze wereld. Na vele dagen zullen ze "**bezocht**" worden. Bezoeking doen in de Bijbel is de straf. Dit betekent dus duidelijk : zwaar bestraft worden. "**They will be punished**" Spurgeon vertaling.

**Ook Jezus sprak over een lichter of zwaarder oordeel:**

*Marcus 12:39 en op erzetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden, 40 die de huizen der weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken: dezen zullen **een zwaarder oordeel** ontvangen.*

*Hebreeën 10:29 Hoeveel **zwaarder straf**, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft?*

## HET GROTE TEKEN VAN JEZUS WEDERKOMST IN JERUZALEM

**(23)** *Jesaja 24:23* Dan zal **de blanke maan schaamrood** worden, en de gloeiende zon zal **zich schamen**, want de **HERE** der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.

Wij hebben al rode manen gezien op tijdschema's, welke te maken hebben met de feesten in Israël. Nog steeds zijn er mensen die zich bezig houden met het aanbidden van zon, maan en sterren, zoals ten tijde van Babel. Dit soort van aanbidding is gebleven via de vele traditionele staatsgodsdiensten tot op onze dagen.

Ook voor hun toekomstvoorspellingen, bijzonder voor de koningen der aarde. Velen lezen en geloven in een horoscoop, dit is afgoderij, met een vloek als gevolg.



## HEMELVAART OF HELLEVAART



**maand**

Allen welke niet willen geloven in de God van Israël, en de naam Jezus Christus zullen er **beschaamd** worden en omkomen!

*Jesaja 47:13* Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, **die maand voor doen weten wat u overkomen zal.**

*Joël 2:31* De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des **HEREN** komt.<sup>32</sup> En het zal geschieden, dat ieder die de **naam des HEREN aanroept**, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de **HERE** gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, **die de HERE zal roepen.**

De eerste christenen, meestal Joden, werden geen christenen genoemd, maar “die mensen die de naam van de Heer Jezus aanroepen” een sekte!

De profeet Joël schreef in hoofdstuk 13 over “**het dal der beslissing**”, **het dal van Armageddon**. Armageddon lijkt dan wel een hel te worden op aarde.



<https://biblespace.org/video-2/eindtijd/>