

DE ARME LAZARUS EN DE RIJKE

Opa vertelde....



Lucas 16 23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.²⁴ En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam.²⁵ Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.²⁶ En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen.²⁷ Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt,²⁸ (16-27b) **want ik heb vijf broeders.** (16-28a) Laat hij hen dan **ernstig waarschuwen**, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. **29** Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren.

Vandaag gebeuren soms erge dingen, die wij jaren terug voor onmogelijk hielden. Wij kunnen soms onze oren en ogen niet geloven, en toch is het soms een realiteit die wij machteloos moeten aanvaarden, willen of niet. Zo sprak God ook over een rijk en welstellend iemand, die Hem niet wilde geloven, wat hij tijdens zijn leven op aarde over de Waarheid had gehoord, en dan plots stierf. God noemde na zijn dood, niet eens zijn naam of titels meer, maar **wel** de naam van die arme die ook stierf, Lazarus. De diepe zin van het aardse leven had de rijke helemaal niet begrepen.

Mensen worden soms onverwacht van deze aarde weggenomen, ze hebben soms plots voor altijd hun lichamelijke ogen gesloten.

Hun leven is plots voorbij, ze hebben veel gehoord en gezien, ze laten zich cremeren alsof dit het definitieve einde van alles is!

Helaas, deze rijke man stierf, werd met veel eerbetoon begraven, en zijn ogen gingen open, zijn geest, zijn gedachten waren er opnieuw: Hij dacht en zag:

Het is toch waar! Ja het was waar, wat hij eens had gehoord tijdens zijn leven. Hij had niet willen geloven in een hiernamaals, en dacht zijn leven lang, zijn hemel hier op aarde te hebben. Abraham, de man van het geloof, sprak zijn geheugen aan, en de rijke herinnerde zich alles van tijdens zijn aardse leven.

Net zoals men dwaas dacht tijdens het leven van Nimrod, de eerste wereldleider, toen men boven op de toren stond, hier is het de hemel op aarde, allerlei genot, controle en veiligheid. De toren van Babel, kan men zien als de sociale ladder van vandaag. Ieder wil hier rijk en rijker worden en de top bereiken, als Bill Gates! Er bestaat een andere onvergankelijke rijkdom zegde God:

Romeinen 11:33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgankelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

God persoonlijk leren kennen via Jezus, is een onvergankelijke rijkdom! Ook dat is waar! Een erfenis zonder einde! (Efez.1:14/ 18 – Kol.3:24 – 1 Petr.1:4)

Deze rijke man was erg teleurgesteld, leed al pijn in die wachtzaal, maar was nog niet in de hel, want daar is nu nog niemand.

Deze man zag zijn eigen broeders voor ogen, en wilde hen laten overtuigen, dat er dan toch een hemel en een hel bestond, dat het toch waar was ! Hij zag dat het vagevuur een grote leugen was van de duivel!

Hoeveel overledenen zouden er niet willen terugkomen om mensen te waarschuwen? Ze denken bijzonder aan allen die hen lief waren. De rijke man, een verloren ziel, kon niet terugkeren om te waarschuwen, God maakte hem duidelijk via Abraham dat men diende te geloven alleen wat in de Bijbel stond.

Over wat zouden ze dan willen waarschuwen?

Wat zouden de ongelovige doden vragen en zeggen aan hun geliefden die nog leven op aarde? Ze zouden hen zeker willen **op andere gedachten brengen**. Ze zouden willen, dat ze opnieuw gaan luisteren naar God zelf. Ze zouden zeker niet vragen zich te bekeren tot een bepaalde staatskerk of godsdienst, maar aandringen om de Bijbel te lezen, en te geloven, en te aanvaarden alles wat daar in staat!

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Bekeren is gewoon veranderen van denken, een andere levensweg inslaan, en gaan denken en handelen zoals God dat wil, dit is enkel te vinden in de Bijbel en niet in een of ander kerkboek of theologisch werkstukje.!

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; (Hebr 4:12)



Wat betekent voor God, zich “bekeren”?

Jezus predikte dat de mens zich zou bekeren, en Petrus maakte duidelijk dat de ieder mens persoonlijk vergeving van God nodig had.

Hand.2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Ieder mens heeft vergeving van God nodig, en dient gedoopt te worden. Hij dient berouw te hebben over zijn zondig leven, dat is : een aards leven zonder rekening te houden met Gods woord. Het is een zaak van het hart, met hart en ziel gaan tot God. (Joel.2:12) Je wordt nooit als christen geboren! En nooit als kind gedoopt, wat on-Bijbels is, en dus zonde. Christen worden is geen formaliteit, noch traditie. Het is anders gaan denken, door het onderwijs van Jezus.

Wie dit nog niet deed dan zegt Jezus u :

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Het gaat over de deur van uw hart, uw denken, en het feest komt later!

Weet God het als u zich bekeert ?

Wees maar gerust, want dan heeft Hij u aangenomen als Zijn kind, en dit gebeurt niet traditioneel! God is heel blij, en ook de engelen die alles op aarde volgen en meeleven, zijn overgelukkig. **Lukas 15:10 Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.**



Weet God het als u zich niet bekeert?

Zeker weten! Dan is Hij niet blij, maar laat wel iets weten, wat hij zal doen, vanaf het ogenblik dat u Zijn zoon Jezus verwerpt, die de enige weg is tot Hem.

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.
Psalm 7

Wie duidelijk heeft besloten Jezus Christus te verwerpen, of Gods woord de Bijbel te verwerpen, die vecht bewust of onbewust tegen zijn Schepper. God kan hem in een situatie brengen, waarbij hij zal nadenken en vragen waarom? God kan pijnlijke wapens gebruiken, als ziekte, dodelijk ongeval, zware tegenslagen, enz. God heeft de mens geschapen tot zijn eer. De mens dient zijn Schepper te eren, leven tot Gods eer, zo denkt God zelf;

Andere goden dienen?

15 Ik zond al mijn knechten, de profeten, tot u, vroeg en laat, met de boodschap: Bekeert u toch, een ieder van zijn boze weg, betert uw daden en loopt geen andere goden achterna om die te dienen, dan zult gij blijven in het land dat Ik u en uw vaders gegeven heb; maar gij hebt uw oor niet geneigd en Mij geen gehoor gegeven. Jer.35

Israël luisterde niet, en bekeerde zich niet. Het gevolg liet God duidelijk weten!

17 Daarom zegt de HERE, de God der heerscharen, de God van Israel, aldus: Zie, Ik breng over Juda en alle inwoners van Jeruzalem al de **rampspoed waarmede Ik hen bedreigd heb, omdat Ik tot hen gesproken heb, zonder dat zij gehoor gaven, en Ik tot hen geroepen heb, zonder dat zij antwoordden. Jer.35**

Natuurrampen, plagen als corona, een oproep tot bekering?



Openbaring 16:9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

Openbaring 16:11 en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwollen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

Wij kunnen vandaag al vaststellen dat bepaalde natuurrampen al een heenwijzen zijn naar de komende apocalyptische rampen in de Bijbel beschreven. Hierover kunnen wij nu al weten dat de bevolking zich niet zal bekeren tot hun Schepper. Oorzaken: Bitterheid, leugenachtige opvoeding ze geloofden van kindsbeen af, de leugen van de evolutietheorie, valse godsdiensten welke in de geschiedenis en nog veel mensen hebben vermoord!

Wat zegde Jezus over de 18 slachtoffers bij de ramp van de Siloam toren?

Terzelfder tijd kwamen enigen tot Hem met het bericht over de Galileeers, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had.² En Hij antwoordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileeers groter zondaars waren dan alle andere Galileeers, omdat zij dit lot hebben ondergaan?³ Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.⁴ Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen?⁵ Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.

Zou het luisteren naar God niet het belangrijkste moeten zijn dat een mens kan doen. Zou hij zich niet beter beschermen tegenover al het kwaad dat over de wereld nog zal komen. Niet met dure verzekeringen te betalen! Daarom deed God een belofte aan allen die zich wel bekeerden en zich vast zullen houden aan zijn Woord.

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Bewaren is beschermen!

Die ure der verzoeking, is de komende oordeelstijd waarin al de rampen over de wereld zullen komen die beschreven staan in het boek openbaringen. Ieder mens heeft dus de keuze. God zal al Zijn aangenomen kinderen beschermen!

Wees erbij, want het is waar!



4 juni 2020
R.GAYTANT