

GOD EN COVID - 19

Bibi's reactie op Covid-19 kan de wereld redden

Het spirituele antwoord op COVID-19

We moeten Covid-19 op de best mogelijke manier aanpakken. We moeten onze inspanningen leveren en de artsen en onderzoekers vertrouwen. Maar dat is niet het eerste antwoord. Het eerste antwoord is het [spirituele](#) . We moeten op Gd vertrouwen.

Rabbi Aron Moss, de rabbijn van een gemeenschap in Sydney, Australië, werd gevraagd: "Dit coronavirus-ding heeft me echt gegooid. Ik heb het gevoel dat ik alle gevoel van zekerheid heb verloren. Niemand weet wat er daarna gaat gebeuren. Hoe blijven we gezond als we niet weten wat er om de hoek op de loer ligt? "

Zijn antwoord zegt het allemaal:

'Het is niet dat we ons gevoel van zekerheid hebben verloren. We hebben onze illusie van zekerheid verloren. We hebben het nooit gehad. Dit kan enorm verontrustend of verbazingwekkend bevrijdend zijn.

Dit kleine virus van 125 nanometer heeft de hele wereld in chaos gebracht. Al onze plannen zijn in de lucht, de markten worden gek, hele landen sluiten en we hebben geen idee wat de toekomst brengt.

Maar dat is altijd zo. We weten nooit wat de toekomst brengt. We denken alleen dat we dat doen en worden steeds verrast als de dingen niet verlopen zoals we hadden verwacht. Nu is het masker uitgeschakeld. We moeten onze kwetsbaarheid toegeven.

Wat gaat er nu gebeuren? We weten het niet. Onze experts weten het niet. Onze leiders weten het niet. Alleen G-d weet het. En dat is het punt. Alleen G-d weet het.

Sluit je ogen en voel de onzekerheid, sluit er vrede mee, laat je meeslepen. Omarm je cluelessness. Omdat er in alle verwarring één ding zeker is. Je bent in handen van G-d.

Blijf rustig. Paniek en angst zijn ook besmettelijk. Neem alle voorzorgsmaatregelen zoals geadviseerd door gezondheidsautoriteiten. Was je handen goed. En onthoud, elke keer dat je dat doet, in wiens handen je zit. ' ([Bron: Chabad.org](https://www.chabad.org))

Bibi snapt het

Gd is de Schepper van het heelal. Hij heeft de wereld uitgedaagd met COVID-19. Maar Hij heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om ons in gebed tot Hem te wenden. Ja, we moeten de middelen gebruiken die Gd in deze wereld heeft ingezet om het virus te verslaan, namelijk artsen en verpleegsters, medicijnen, medische apparatuur en meer. Maar het gebruik van de fysieke aspecten van de wereld mag niet ten koste gaan van het negeren dat God de wereld beheerst.

De enige constante waarop we kunnen vertrouwen is Gd. Andere dingen komen en gaan. Andere dingen mislukken. Maar Gd is er altijd. Gd faalt niet. Hij luistert. Hij geeft om het menselijk ras. De vraag is: geven we om Hem?

Bibi lijkt het te snappen en Israël heeft een leider nodig die zijn vertrouwen in de Ene hierboven stelt. Hoe kan de Joodse staat ooit een leider hebben die negeert waar het jodendom over gaat? Gd koos het Joodse volk uit om Zijn natie te zijn. Hoe durven we Hem niet te kiezen! De wereld zit vol uitdagingen en moeilijke tijden. En we weten niet waarom. Maar wat er ook gebeurt, Gd is het antwoord. Gebed is het antwoord. Geloof is het antwoord.

Dank u, premier Netanyahu voor uw begrip.

TER INFO OM NA TE DENKEN WIJ HEBBEN NU DE TIJD GEKREGEN !