

ER KOMT EEN NACHT.....

*Johannes 9:4 **Wij** moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; **er komt een nacht**, waarin niemand werken kan. 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.*

Jezus schonk de blindgeborene nieuwe ogen, uit klei gevormd, iedereen kende de man zonder ogen. Zo wordt ook ieder mens in zonde geboren, wel met ogen maar zonder geestelijk inzicht! Tot Zijn discipelen zij Hij, wij moeten doen de werken die God ons gaf te doen, licht brengen bij de mensen! Jezus sprak: Ik ben het licht der wereld. Zo werd er eeuwenlang het evangelie van Jezus gepredikt.

Dan... toen gaf Jezus hen te weten dat er een tijd, een nacht, zou komen waarin niemand nog verder het evangelie en het licht zou kunnen brengen. Onze Coronatijd is nog geen nacht, maar het begint "duister" te worden. Onze vrijheid is beperkter geworden door listig duivels werk! Bijbelgetrouwe christenen, evangelisten, worden dus langzaam "werkloos"! De wereldkerk heeft daar geen last van!

<https://wordpress.com/read/blogs/133438456/posts/9264>

Profetieën gaan snel in vervulling, waarom?

Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.
Openbar.12:12

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 1 Petr.5:8

*Matteüs 24:14 **En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.***

