

HET MANNA MENU

Vandaag kunnen wij horen, lezen en zien dat “eten en drinken” veel aandacht krijgt in onze maatschappij, welke nog leeft in een bepaalde welvaart. Met alle bestaande kookboeken kun je een stad bouwen! Het doet ons denken aan de woorden van Jezus, welke dit fenomeen van “eten en drinken” gebruikte als een van de kenmerken van de tijd, voorafgaand aan zijn wederkomst op aarde, om te regeren in Jeruzalem

38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, *etende en drinkende*, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging Matth.24

Wat vandaag aan het licht komt, is een geestelijke hongersnood. Het lichaam wordt soms overvoed, velen volgen dieet, maar de geest van de mens staat als “graatmager”, ook bij christenen welke niet de nodige tijd nemen voor geestelijk voedsel. Onze dagen bewijzen dat mensen het erg moeilijk krijgen met beproevingen, angsten of zorgen. Ze kunnen ze nog slecht verwerken, ze worden agressief of depressief, soms met ernstige gevolgen. Men heeft niet verder die geestelijke kracht. God leerde zijn uitverkoren volk een duidelijke les van levenswijsheid.

3 Ja, Hij verootmoedigde u, deed u hongerslijden en gaf u *het manna* te eten, dat *gij niet kende* en dat ook uw vaders niet gekend hadden, *om u te doen weten*, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Deut. 8

Was God dan zo onbarmhartig?

God had een liefdevolle bedoeling met dat hongerslijden van de mensen. Het volk klaagde, het werd depressief, en wilden terug naar de vleespotten van Egypte! Er was dus veel onbegrip bij het volk, men begreep de bedoeling van God niet tijdens die moeilijke woestijnreis. Zo heeft ook ons Vlaanderen de wil van een staatskerk vroeger wel gekend, maar niet de wil en de raad van God voor het aardse leven.

God gaf zijn hongerig volk dan een soort voedsel dat ze niet kenden, **het manna**. Hij wilde hen laten nadenken, een hongerige ziel denkt dan altijd het best na. Een mens die wil nadenken over de zin van het leven, heeft Bijbelse geestelijke voeding nodig, en geen filosofie of verdichtels! (2 Tim.4:4) Zijn volk zou hierdoor “**kennis of wetenschap**” van God leren. “**Om u te doen weten**” staat er!

Een andere reden was om hen tot verootmoediging aan te zetten, om hen tot een **buigen** aan te zetten. Dat buigen is geestelijk en letterlijk, eens toegeven en willen aanvaarden dat de Schepper van de mens gelijk heeft.

Dat betekent Gods gezag leren aanvaarden, enkel het gezag van de Bijbel. Jezus had een leer met gezag. Er is maar één God, die van Israël, Jahweh! (Deut.8:16) God blijft ieders vrije wil respecteren, Hij beproeft de mens met Zijn woord. Hij wilde zijn volk opvoeden als een goede liefdevolle vader, welke zijn kind **ware** levenswijsheid wil aanleren. God wil invloed krijgen op de mens door Zijn woord, de Bijbel. Bijbelgetrouwe christenen welke worden beproefd en getuchtigd, weten zeker dat hun Vader hen liefheeft. (Hebr.12:6)



11 Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing.
12 Want **de Here bestraft** wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft. 13 Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt; Spr.3

HET HEMELSE MANNA



Hoe kom je vandaag aan dat “Manna”?

Gods volk had het nog nooit gegeten! Hun dagelijks brood kwam plots uit de hemel en konden het iedere morgen oprapen, het manna menu! God leerde zijn volk met verlangen hemelwaarts kijken. Ze leerden op deze wijze **afhankelijk** te leven van iemand daarboven! Wie kijkt vandaag nog met een hongerig gevoel hemelwaarts? Het manna vandaag is het broodnodige voor de menselijke geest. Dat Manna in het oude verbond was erg speciaal, als voeding uit de hemel, voor het lichaam. Doch iedere dag was het dezelfde voeding: Het wonderlijke manna!

“Wetenschappers” vermoeden en spreken over een geneeskrachtig soort voedsel in graanvorm of korrels als purgeermiddel. In de Bijbel staat dat het “als” een soort wit korianderzaad was met de smaak van honingkoek! (Exod.16:31)

Doch na het eten van **dat** uitzonderlijk hemelbrood, wat het ook mocht zijn, het was een tijdelijke verzadiging, toch stierven de mensen aan een natuurlijke dood. Dat soort manna in het oude verbond, bracht geen eeuwig leven.

Velen mensen zoeken soms erg lang voor een bijzonder sterrenrestaurant, een super etentje met specialiteiten, en spreken daar later nog weleens over.



Jezus: 51 **Ik ben het levende brood**, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, **hij zal in eeuwigheid leven**; Joh.6



Wie van dat nieuwe Manna of levende brood at, kan er zijn leven lang niet meer van zwijgen, een kenmerk van wedergeboorte! (Neh.9:20) De profeet Nehemia beschrijft de werking van de H. Geest om hen te onderrichten, en hen de weg te wijzen in het Manna, Gods geestelijke voeding in het oude

verbond.

De satan wil vandaag doorgaan voor “die goede geest”, en zal veel mensen misleiden en veel afval veroorzaken, mensen die Bijbelonderzoek of persoonlijke Bijbelstudie verwaarlozen. God zal vele mensen gebruiken in de eindtijd, om onderzoek te doen, kennis door te geven. Dit is het manna voor vandaag! (Dan.12:4).

Kwaliteiten van het Manna.

Een eerste kenmerk. Deze voeding was gemakkelijk in te nemen, net als pillen. Het was er elke dag vers, 2 kg korrels per persoon. Voor mensen met open harten zijn er geen slikproblemen, dit zijn mensen van goede wil. Eigenzinnige mensen die niet willen buigen om het te rapen, slikken dit manna niet en krijgen ook geen kracht voor hun menselijke geest.

Een tweede kenmerk, niet iedereen lust dat wonderlijke Manna menu, het smaakt niet naar hun zin. De profeet Ezechiël beschrijft de opstandigheid van de harten, dit is het **niet willen luisteren**. Zoals kinderen niet meer willen luisteren naar de ouders en onhandelbaar worden. 36 *Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Joh.3*

God laat de profeet weten, ook al is er nog zonde bij hem, niet na te laten te spreken, of ze nu willen luisteren of niet. Iedereen kan ook vandaag kiezen, Jezus of het manna aanvaarden of verwerpen, daartussen is er geen weg! Het is eten of sterven. God vraagt Ezechiël om ook niet weerspanning te worden, of compromissen te maken zoals zijn geslacht, het is eten, honger of niet!



Jezus Christus ons dagelijks manna

Niet iedere christen heeft altijd zin om naar een samenkomst voor Bijbelstudie te gaan, of te volgen, doch eten is noodzaak! Vandaar de lauwheid van de Laodicea-christen. Velen die zich christen noemen zullen achter blijven, gekenmerkt met een superchip van de antichrist. De valse profeet in het Vaticaan, welke leert niet verder een "doctrine" te volgen, maar "de" "geest", is bezig te misleiden. Dit is een nieuwe brug voor het vormen van een democratische wereldkerk, zonder het Bijbelse manna!

Een derde kenmerk van het manna, het is blijkbaar wit van kleur. Wit spreekt van zuiverheid. De Bijbel is gelouterd, er staan geen leugens in. Opgelet met nieuwe vertalingen:

*18 Ik betuig aan eenieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: **Indien iemand hieraan toevoegt**, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19 en **indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie**, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Openb.22*

Een vierde kenmerk: Het manna was zoet. Vele mensen houden van iets dat zoet is en smaakvol om te eten. Hun gezicht straalt bij het proeven. Gods woord, de Bijbel, het manna kan ook een stralend gezicht voortbrengen, als een weerspiegeling van het hart, een onbekende blijdschap. Dat blijft zo bij al wie een wedergeboren christen is geworden. Daarom kunnen sommige lichamelijke kwalen zo verdwijnen bij een wedergeboorte. Stoffen van de hersenen hebben een invloed op de gezondheid van het lichaam. Dit is de beste medicatie voor de doemdenker! De profeet **Jeremia** kende dit geheim:

16 Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen. Jer.15

Het is waar dat manna, het lezen van de Bijbel, eerst wat zuur kan overkomen, je eigen zonden, fouten, slecht gedrag, en tekortkomingen erkennen is niet leuk, en kan ook zuchten en tranen veroorzaken.

*2 Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten. 3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, laat uw buik deze rol die Ik u geef, in zich opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op, **en zij was in mijn mond zoet als honig. Ez.3***



Wie Gods woord aanneemt, eet vandaag van het manna. Wie wil kan de H. Geest ontvangen, en zal stralen van hemelse blijdschap, en genieten van de geestelijke honing!



Een vijfde kenmerk: Het manna was een harde korrel. De Bijbel kan hard overkomen, en niet zo eenvoudig te begrijpen. Het manna werd een tijd lang geplet in vijzels, het kon worden tot voedzame en genezende olie.

Zo is het nodig het Woord van God te onderzoeken, te lezen, tijd nemen voor overleg, klaar om te consumeren. Dit is niet alleen een taak voor oudsten of voorgangers, maar voor ieder christen. De olie komt eruit

voort, een beeld van de H. Geest, die bij onderzoek, ons hart zal vervullen, en zo kan leiden tot de volle waarheid van het profetisch geschrift. (Joh.14:26)

Biblespace Vlaanderen 21 mei 2016

<http://biblespace.wordpress.com/>.

