

CORONA, ANGST, GEEN PANIEK, BESCHERMING BIJ GOD

Bijbelse profetieën gaan snel in vervulling, de woorden van Jezus zullen volvoerd worden. Ook de profeet Jesaja laat horen dat Gods plan in de eindtijd met haast zal vervuld worden. (Jes.60:22). (Matth.24).

Bij ouderen zit de schrik erin voor een besmetting van het virus dat zich wereldwijd verspreid. Bij anderen is er geen schrik, omdat zij meer vertrouwen hebben op God dan op een mondmasker! Terzelfdertijd dienen wij **verstandig** te zijn en niet onnodig risico nemen. (Matth.22:37) Bijbelgetrouwe Christenen zien hierin een voorteken over de aanstaande wederkomst en hun hoop groeit dagelijks!

Wij bekijken psalm 91 met N.T.-ische ogen!

Welke Bescherming?



Wij nemen **Psalm 91 van Mozes**, onder de loep! **Mozes** schreef die psalm nadat de Tabernakel klaar was. Daar toonde God zijn echte aanwezigheid. Zo schreef Mozes dat God zijn **toevlucht** en zijn schuilplaats was, en zo leerde hij vertrouwen op God, en deed de nodige ervaringen op. Ook **Jeremia** schrijft:

Jeremia 16:19 *HERE, mijn sterkte en mijn burcht, mijn toevlucht ten dage der benauwdheid, tot U zullen volken komen van de einden der aarde en zeggen: Enkel leugen hebben onze vaders bezeten, nietigheid, waaronder niet één, die baat kon brengen.*

Mozes verbleef **in de schaduw van God**. Dit wijst erop dat **Mozes heel dicht bij zijn God wandelde, net als Henoch**. Dit was een perfecte Goddelijke schuilplaats!

Tijdens de oorlog schuilden de soldaten in een menselijke bunker of abri, Franse vertaling, maar dat was geen zekerheid, men kon dit benaderen met grondtroepen, en de schuilende soldaten uitschakelen. Dus kennen wij meteen twee soorten schuilplaatsen of bunkers, **goddelijke of menselijke!** Dit laatste is een schuilen in **de schaduw van Egypte**. (Jes.30:2) Dit is een vertrouwen stellen in moeilijke en gevaarlijke dagen op menselijke wijsheid!



Wandelen alle christenen vandaag ook zo dicht? In welke soort van schaduw wandelen zij? Zijn ze beschermd? Zijn ze wakker voor Bijbelse profetie? Wat of wie is hun schuilplaats, tabernakel of bunker? Wie het leest kan een keuze maken.

De vogelvangers!

(3) Dit vers spreekt tot ieder mens individueel. Laat u niet misleiden door de vogelvangers, valse predikers welke heel spraakzaam misleiden door valse beloften en woordvervorming van de Bijbel. Dat is de hedendaagse zeer gevaarlijke geestelijke pest! Laat u niet vangen door angst! Kleine vogels, onschuldige mensen die geen gevaar zien, zijn snel geneigd om zich te laten vangen, begeerlijkheden. Let op de vogelvanger van het Vaticaan die inwerkt op het denken van alle religieuze mensen van allerlei gepluimte.

Wees beschermd op geestelijk vlak. Past in onze tijd! God zal u behoeden voor de “verderfelijke pest” welke verwoestend kan zijn, **zoals het coronavirus!** God is hier een bescherming voor het lichamelijke van Zijn kinderen. Huisgemeenten lijken vandaag iets veiliger op alle vlak.



Rabbijnse bronnen van eeuwen geleden vermelden hierover:

Pestilentiën kunnen de ganse wereld verraderlijk ontwrichten. Een wereldwijde recessie kan zeker het gevolg zijn. Zoiets kan duidelijk leiden tot de roep naar een sterke wereldleider, met de 666 controle, de komende antichrist! Dat is wat de duivel wil.

Coronavirus een straf van God?

In de middeleeuwen kende Europa de pest met miljoenen doden. Daar waren gelovigen en ongelovigen bij. Men nam drastische maatregelen en waar in een woning de pest was uitgebroken, metselde men het huis dicht met de bewoners, op bevel van Nederlandse bisschoppen !!! Zo ontstonden ook de boetprocessies om Gods toorn af te wenden. Zo vindt men nog die processies als bv. te Veurne in België sinds die tijd. God vraagt geen boete doen, wel bekering, en dat men wil geloven wat God sprak door de profeten en Jezus!!!!

Bescherming voor wie gelooft!



(4,6) Zoals een arend zijn jongen beschermd met zijn vleugels, opdat ze niet verloren zouden gaan, zo zal God zijn aangenomen kinderen beschermen. Wat een belofte! Hij zal beschermen tegen de pest. “ **De pijl**” kan een andere ziekte zijn, ongeluk of beproeving. (Ps.7:13) Er kan verderf of demonische aanvallen zijn op het heetste van de dag. (Vulgaat en Septuaginta))

De pest s 'nachts als het duister is, niet te zien is of heel moeilijk te traceren! Indien het coronavirus zichtbaar zou zijn, dan zou alles vlug worden opgelost!! Doch de grondtekst spreekt hier meer over extreme temperaturen. Mensen zouden het meest vatbaar zijn voor dergelijke ziekten wanneer er extreme weersveranderingen of klimaatveranderingen plaats vinden.

(7,8) Dit lijkt een profetie voor de toekomst. Wij denken duidelijk aan een oordeelstijd. Dan zullen miljoenen goddelozen omkomen. Wanneer de goddelozen lachen met Gods kinderen, dan is Bijbelkennis van belang om rustig te blijven, want God komt de wraak toe. (Rom.12:19) Dit wijst naar Gods wraak. (Micha 5:14) Gods volk zal het allemaal zien gebeuren zonder angstig te zijn. De eeuwenlange strijd tussen Ezau (Edom) en Jacob (Israel) zal worden beëindigd.

Ezechiël 25:14 En mijn wraak op Edom zal Ik leggen in de hand van mijn volk Israëel; dat zal Edom behandelen naar de eis van mijn toorn en van mijn grimmigheid; zij zullen mijn wraak leren kennen, luidt het woord van de Here HERE

Waarom zal God zij volk beschermen?

(9,10) De enige reden om beschermd te worden is dat ieder mens beslist om de God van Israël, tot hun toevlucht zal hebben gesteld! Daarom zal hen geen ramp of plaag hen treffen. Hun “tent” is hun lichaam! (2 petr.1:13) (2 Kor.5:4) (2 Kor.5:1) Het kan de beste vaccinatie zijn! Anderzijds dienen wij God ook niet te verzoeken!

Beschermengelen?

(11,13) God is zelf actief, en geeft engelen soms een opdracht ter bescherming, hier twee engelen. De duivel kende deze tekst, en vangt nog steeds mensen met een zwak geloof of zwakke Bijbelkennis. De leeuw adders of monsters en jonge leeuw zijn beelden van demonen of mensen welke demonisch werden beladen, en veel kwaad kunnen doen.

Matteüs 4:5 Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, *Matteüs 4:6* en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. *Matteüs 4:7* Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.

Psalm 91:13 **Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.**



Jezus had macht over leeuw en slang, de demonische machten. Hij was bij Daniel in de leeuwenkuil enz. Doch al wie zonder zonde is mag wel zich laten bijten van een slang. Soms zijn er Pinksterchristenen die dit letterlijk willen geloven, met alle slechte gevolgen van dien. Alleen Jezus is zonder zonde of zondige natuur! Deze psalm werd soms gebruikt en voorgelezen om demonen uit te drijven. In feite was het een profetie over de komende Joodse Messias Jezus Christus en zij die Hem begrijpend volgen.

Marcus 16:17 **Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,** *Marcus 16:18* **slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.**

Iets dodelijks drinken wijst duidelijk op de valse leringen van demonen. Zij kunnen de geesten onderscheiden. (1 Kor.12:10). De duivel doet zich voor als een engel des lichts! Mooie witte gewaden om op te treden voor met spraakvaardigheid om velen te misleiden.

Mozes hield van zijn God !



(14,16) Mozes ook als voorbeeld van een mens welke in zijn leven God leerde kennen, door alle moeilijkheden en beproevingen heen. Mozes, een instrument van God, waarbij zijn volk hem dreigde te vermoorden in paniek, bleef met liefde vertrouwen op zijn God, EN GOD WIST HET !

Psalm 91:15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;

God beloofde hem Mozes te bevrijden en te beschermen. Doch ook Mozes had de wetten niet vervuld, er kwam dus **duidelijk genade !!!** Het proces van het evangelie was al bezig, de leer der genade! Mozes werd hier het beeld van Israël vandaag, welke nog steeds aan zijn wetten wil houden, die het niet aankan!

Israël zal uiteindelijk komen tot het aanroepen van hun God, en god zal ook antwoord geven. Dit bidden zal geschieden op de berg Sion! Vandaar zoveel tegenstand.

God zal ondanks alles Israël beschermen in de “benauwdheid” dat is de grote verdrukking de laatste jaarweek van Daniel, zeven jaar.

God zal zijn volk herstellen, genezen en tot ere brengen, dank zij de genade en het vergoten bloed van Christus hun Messias!

Biblespace, 13 maart 2020

