

EEN NIEUW LICHAAM ?

In openbaring lezen wij dat God alle dingen nieuw zal maken, en Bijbelgetrouwe christenen weten dat God al is begonnen met de mens, maar het is nog niet fysiek zichtbaar. De apostel Paulus schreef **dat wie tot levend geloof is gekomen in Christus, een nieuwe schepping** is geworden! (2 Kor.5:17).

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Wanneer wij ook als christenen op onze gezondheid letten, dan zien wij geen verschil als bij ongelovigen of religieuzen, beiden hebben een sterfelijk lichaam, kunnen ongeneeslijk ziek worden of hebben allerlei kwalen enz.

Wanneer en hoe zal dan het verschil wel zichtbaar worden?

Jezus genas velen van ongeneeslijke ziekten of aandoeningen. Hij toonde daarmee dat Hij de Messias was met een profetische opdracht. Niet allen werden genezen, naast de lamme in Bethesda lag het nog vol met zieken.



Na de genezing van de melaatse, liet Jezus de genezing vaststellen en controleren. (Marc.1:44) Soms zijn er wel ook vandaag die hoopten in een dienst op genezing, maar er veranderde gewoon niets, ze gingen buiten zoals er binnenkwamen!

Toch blijft er hoop voor deze gelovigen, die eens knielden aan de voeten van Jezus, ze krijgen **bij de opstanding of opname een nieuw lichaam!** (1 Kor.15:23)

Bij die opstanding "als" engelen. (Matth.22:28) Geen vlees en bloed. Lucas noemt ze: "kinderen der opstanding" met onsterfelijkheid ! (Luc 20:36) Eeuwenlang is er hiermede gespot, en bijzonder in onze tijd.(Hand.17:32).

Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,

HOE WORDEN DODEN OPGEWEKT EN MET WELK SOORT LICHAAM?

Dit is de vraag van een ongelovige, geen dwaze vraag maar Paulus noemt hem een dwaas als ongelovige (1 Kor.15:35)

Paulus vergelijkt het sterven van de gelovige met een graankorrel, eerst sterven aan zichzelf en dan komt er langzaam nieuw leven tevoorschijn. Dat is Gods werk. Maar er is onderscheid volgens het soort zaad, tarwe, gerst, mais, alles naar hun aard.

1 Korintiërs 15:40 *Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse.*

Paulus schrijft over een **geestelijk lichaam**, dat wat door de geest wordt geleid, het aardse lichaam dat door het vlees wordt geleid, naar zijn zondige aard. Het vlees met zijn eigen lichamelijke lusten en eigen begeerten. Ons lichaam zelf zal worden verlost en hersteld, getransformeerd, genezen van zijn zondige aard, bij het ontvangen van het zoonschap! (Rom.8:23)

Ons hemelse lichaam krijgt heerlijkheid, dit lichaam kent een glans van God (Kabod) Het lichaam is niet sterfelijk, geen ziekte of kwalen meer zijn de eerste kenmerken. Het is niet aan tijd of plaats gebonden. Dus hier is een complete toekomstige genezing door het offer van Christus op Golgotha. (Jes.53:5)
Genezing = herstel van de menselijke staat.



Het lichaam van Adam

Zo was het lichaam van Adam voor de zondeval, geschapen uit de aarde, maar de glans en hemelse glorie verdween, en dan trad de naaktheid op en langzaam het afsterven van het aardse lichaam. Hij was het "beeld" van Hem die nog zou komen, uit de hemel, Jezus!

Daarom wanneer iemand, na bekering en doop de Geest heeft ontvangen zal hij kunnen overkleed worden met een hemels lichaam. (2 Kor.5:2)

Dat is ook **het ware verlangen** geworden van de echte christen voor de rest van zijn leven om bij Christus te zijn, wat echt heerlijk en hemels zal zijn.

Er bestaat **ook het aardse verlangen**, geschapen uit het leem van de aarde, als Adam en velen willen geen afstand doen van alles wat men bezit of heeft. Hun ziel kleeft aan het stof, het aardse. (Ps.119:25) Een goede gezondheid is voldoende. Het lijkt een graankorrel welke niet in de aarde wil gezaaid worden en afsterven van zichzelf.

Matteüs 16:24 *Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.*

1 Korintiërs 6:14 God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht.

*Psalm 119:25 Mijn ziel kleeft aan het stof,
maak mij levend naar uw woord.*

Het lichaam van Christus

De apostelen hadden grote aandacht voor het opstandingslichaam van Christus. Dat lichaam was van een andere aard stelden zij vast. Muren en deuren waren geen hinder om zich te openbaren.

Maria Magdalena dacht dat hij de tuinman was.

De **Emmausgangers** herkenden Hem toen Hij ben hen ging eten! Hij had een lichaam niet van vlees en bloed. Het was van een andere aard en niet meer zoals Hij op aarde leefde! Daarom sprak Hij: *Hou Mij niet vast*



*Johannes 20:17 Jezus zeide tot haar: **Houd Mij niet vast**, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.*

Zo zullen ook wij een nieuw lichaam krijgen bij de eerste opstanding.

Handelingen 24:14 Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten geschreven staat,

Handelingen 24:15 terwijl ik van God hoop, gelijk ook dezen zelf het verwachten, dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn.

Biblespace, 15 febr. 2020

