

DE PROFEET HENOCH (deel 3)

HOOFDSTUK 11

God heeft alles en de natuur onder controle, de wind, de regen, de zon, bijzonder de voorraadkamers van water! enz. Wanneer de boer ploegt en zaait, is later veel afhankelijk van het weer opdat de vruchten zouden groeien, en tot zegen zouden zijn voor de werkende mens. God zal daar over waken tot aan het einde van het bestaan van onze planeet! Daarom zal God ingrijpen op het laatste want de mensheid zou zichzelf vernietigen, door oorlogen met nucleaire wapens welke het land onvruchtbaar zouden maken. De profeet **Jeremia** las wellicht in de geschriften van de profeet Henoeh!

Jeremia 51:16 Als Hij zijn stem doet horen, is er een geruis van water aan de hemel en doet Hij dampen opstijgen van het einde der aarde; bliksemen maakt Hij bij de regen en wind doet Hij voortkomen uit zijn voorraadkamers



Jeremia 10:13 Als Hij zijn stem doet horen, is er een geruis van water aan de hemel en doet Hij dampen opstijgen van het einde der aarde; bliksemen maakt Hij bij de regen, en wind doet hij voortkomen uit zijn voorraadkamers.

HOOFDSTUK 12

Op een bepaald ogenblik vonden de mensen Henoeh niet meer onder hen, het leek wel de opname, zo zal het ook zijn bij de opname van de Gemeente. Men dacht onder de mensen Hij zich had “verborgen” men wist niet wat er plots was gebeurd.

En Henoeh wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Gen.5:24

Henoeh had zijn levenswandel op God gericht!

De naam Henoeh betekent in het Hebreeuws : “diegene die is ingewijd” of “gezalft” Henoeh werd opgenomen “**voordat** deze dingen” zouden gebeuren. Welke dingen? Dit is het oordeel van de zondvloed, waarbij allen die niet geloofden in Noach’s woorden en prediking omkwamen. (Gen.6:17)
Henoeh zegende God, Henoeh bad, wat wijst dat hij in Gods aanwezigheid was gekomen, en bij de heiligen.



(3,4) Henoeh werd geroepen door de engelen, en zij respecteerden hem als **“Henoeh de schrijver van gerechtigheid”**

Henoeh legde alles van het gebeuren al vast, opdat niets zou verloren gaan van den beginne, de tijd van Adam en Eva! Door Henoeh weten wij wat meer over de eerste geschapen mensen!

Henoeh diende een verklaring af te leggen aan de gevallen “wachters”, engelen met de beschuldigingen van hun zware zonden, en de schade en ontregeling die ze hadden aangebracht aan de schepping. Hij maakte hen duidelijk wat hun straf zal zijn. Het toezien van terreur, en de doodstraf van hun geliefden, en hun kinderen, **genade en vrede zullen zij niet krijgen!**

Judas beschrijft ze als **“dwaalsterren”**, waarvan hij had gelezen in Henoeh of Jesaja.

*wilde baren der zee, die hun eigen schande **opschuimen**; dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd. Jud.13*

*Jesaja 57:20 Maar de goddelozen zijn als de zee, **zo opgezweept**, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.*

HOOFDSTUK 13



(1,3) **Azazel** gij zult geen vrede kennen...gij zult worden gebonden of gearresteerd en geen genade meer krijgen omwille van het onderwijzen van onrecht!

(4) Blijkbaar doet Henoeh als mens een mededeling van het vonnis tegenover engelen, en ze werden allen erg bevreesd.

(5,6) Ze verzochten een petitie of nederig verzoekschrift op te stellen en voor te lezen voor Gods troon, ze konden dus zelf geen contact meer maken met God zelf, zij kwamen onder de vloek. Geen relatie meer net als een goddeloze! Het verzoek betrof dus vergeving vragen, en wat verlenging van hun leven of verdraagzaamheid en rust geven.

(7,9) Henoeh ging heen naar **de wateren van Dan**, bij het Hermon gebergte in Israël. De Dan is een rivier die ontspringt bij het Hermon gebergte in Israël. Daar kreeg Henoeh slapend visioenen van oordelen, en om deze opnieuw te waarschuwen, en de alle gevallen engelen zaten samen te wenen in de streek tussen Beiroet en Damascus, Abelsjail.



HOOFDSTUK 14

Het boek der rechtvaardigheid en terechtwijzing van de engelen die deel uitmaken van de wereld.

(1,6) Henoeh sprak tot hen over zijn visioen, waarover zij zouden kunnen overleggen en het begrijpen. Henoeh heeft voor hen gepleit, maar tevergeefs, en ze zullen niet meer in de hemel opstijgen. Dus geen genade! Bij het betreden van het beloofde land gaf God opdracht om daar niet genadig op te treden tegenover de inwoners van Kanaän! (Deut.7:2) God wilde zijn volk apart zetten.

(9,14) **In zijn visioen** werd Henoeh terug in een van de hemelen verplaatst, door wolken en een rukwind die zijn vlucht versnelden. Hij kwam terecht bij een muur en een huis uit kristallen opgebouwd. Henoeh kreeg angst, of kwam zwaar onder de indruk van als het ware over een tempel uit kristal!

Waar of wat zou dat zijn?

Zag de apostel Johannes hetzelfde?

Openbaring 21:10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; 11 en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de **kristalheldere diamant**. 12 En zij had een grote en **hoge muur** en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op (de poorten) geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls.





(15,19) Henoeh viel neder en kreeg opnieuw een visioen. Toen zag hij nog een grotere ruimte? Een tweede groter huis met bliksemschichten trillende sterren en laaiend vuur. Ook zag hij een troon en een Cherubim. (Ezech.10:6)

Wielen en de cherubijnen dit wijst in de richting van de "Merkabah" strijdswagen, gelijkend op een UFO zie (Ezech.1:4) Elia werd ook weggenomen door een vurige wagen en vurige paarden. Dit was een brute beschrijving van het wonderlijk

gebeuren. Paarden en wagens vliegen niet!

Ezechiël 1:4 En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans; daarbinnen, midden in het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal.

<https://wordpress.com/block-editor/post/biblespace.org/10224>



(20,25) **Op de troon** zat de Grote Majesteit. Daar kwamen geen engelen! Henoeh werd wakker geroepen door een van de heiligen, om te luisteren naar Gods woord. Het lijkt wel een sprookje, doch het is realiteit en toekomst voor allen die in Jezus blijven geloven, tot de wederkomst, let op wat Paulus schrijft aan Timotheüs over dat hemelse!

Matteüs 25:31 Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid.

1 Timoteüs 6:15 welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren,16 die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen.

HOOFDSTUK 15

Henoch luistert...

De gevallen engelen hadden Henoch al gezonden om voor hen op te treden als bemiddelaar bij God. Henoch bad voor die engelen, maar God maakte hem duidelijk dat hij diende te bidden voor de lijdende mensen en niet voor die gevallen engelen.

(3,5) God herhaalt hun zonden, en wijst hen naar hun zware zondeval en verlies, ze waren heilig, geestelijk en hadden eeuwig leven! **God had geen vrouwen voor hen bestemd!** De hemel was uw verblijfplaats!

En Jezus zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw huwen en worden ten huwelijk genomen, Lucas 20:35 maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Lucas 20:36 Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn.



(8,12) De reuzen worden nu kwade geesten genoemd, of demonen. Ze zullen op aarde actief zijn. Zij hebben veel macht over de goddeloze mensen, vandaar dat er ook vandaag veel gruwelijkheden te zien zijn. Deze demonen willen de ganse aarde in hun macht krijgen, via religie en legers. Hier zien wij dat de geesten van de reuzen op aarde veel kwaad ontwikkelen om de schepping te vernietigen. Ook christenen kunnen last krijgen van deze wezens!

Efeziërs 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

1 Timotheüs 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, 2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigengeweten gebrandmerkt zijn, 3 het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkenning der waarheid gekomen zijn.

Biblespace, 7 febr. 2020

<https://biblespace.org>