

HOE PREDIKTE JEZUS?



In deze wereld kan men luisteren naar allerlei prediking in gemeenten, kerken in zalen enz. Doch hoe organiseerde Jezus zijn samenkomsten? Als Jezus terug zou komen vandaag hoe zou Hij nu prediken in uw land? Wat is zijn prediking? Was hij een leraar, Rabbi?

Deze vragen kunnen wij best beantwoorden door even te kijken in de Bijbel en te lezen over Jezus waarvan zijn komst ook door de profeet Jesaja werd geprofeteerd. Wij luisteren ven naar de profeet Jesaja!

Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren.

Jesaja 42:2 Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen.

God sprak door de profeet Jesaja. Wat ons in dit gedeelte opvalt is de manier waarop Jezus zou optreden. Jezus maakte geen reclame, hij was ook niet pauselijk en sterk opvallend gekleed. Hij zou ook niet een advertentie via de media hebben gemaakt! Hij maakte geen gebruik van wonderen en tekenen om de mensen te trekken. Soms onttrok hij zich aan de grote menigte. Hij trad op als een eenvoudige leraar. Hij bracht de waarheid en gaf meer uitleg over de wet, de Thora, welke onderwijs betekent.

Wat opvalt en in tegenstelling tot vandaag, **Jezus schreeuwde niet, en hij verhief zijn stem niet**, Hij sprak zachtmoedig tot de mensen.

Hij predikte niet opdat de mensen hem aantrekkelijk zouden vinden, of opdat ze zouden opkijken naar zijn optreden. Jezus deed zoals de profeet Jesaja had aangekondigd:

Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. Matth.12:18

Wanneer wij dit even in het licht brengen van onze hedendaagse prediking, zien wij toch duidelijk verschillen. Vandaag kijkt men op naar mensen welke graag aangenomen door het publiek.

Jezus sprak dat alle ongerechtigheid onder Gods oordeel zou komen, maar velen geloven zelfs dit niet meer. Ze weten niets over de tweede dood. Evangelieprediking dient te gebeuren in alle eenvoud, en ook bijzonder door persoonlijk getuigenis.

Men gebruikt best geen wereldse methoden en handelspraktijken, om de mensen aan te trekken. Muziek, orkest en solozang kan aantrekkelijk zijn, en tot zelfbehagen zijn, maar is het tot Gods behagen? Laat je niet beïnvloeden door gevoelens, geloof is niet voelen! Emoties behoren tot het vleselijke zielenleven. Men dient Gods woord, dat krachtig is op zichzelf, niet zelf en in eigen menselijke kracht wat bij te zetten. Christenen herkennen elkaar en gaan weinig twisten! Heb elkander lief, doch vandaag wordt opnieuw profetie vervuld, valse demonische leringen brengen twist!

Matteüs 24:11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.

Biblespace, 15 april 2019

R.GAYTANT

<https://biblespace.org>