

DE STORM OP HET MEER

Marcus 4: 35-41



Wij gaan even deze morgen nadenken over de angst van de mens en de macht van God.

Wij weten dat vanuit de Bijbel de angst der mensen langzaam zal toenemen, en bijzonder ook voor Israel, want de benauwdheid van Jacob staat voor de deur.

Als wij kijken naar de toenemende natuurrampen, dan zullen de mensen die geen vertrouwen hebben op God, meer en meer ongerustheid van hart kennen. Angsten voor oorlog waren destijds de oorzaak van een beurscrach en verwarring.

Stormen hebben in de Bijbel meestal het **beeld van oordeel**. Stormen kunnen ook een **beeld zijn van grote zorgen**, waarbij machteloosheid van de mens goed in de verf komt te zitten.

In dit gedeelte zien wij dat Jezus twee vragen stelt aan mensen die in grote angst zijn terechtgekomen, hier zijn discipelen.

WAAROM ZIJT GIJ BEVREESD ?

HOE HEBT GIJ GEEN GELOOF ?

De Eerste vraag van Jezus luidde : Waarom hebt u angst ?

De discipelen hadden angst om te sterven natuurlijk ! Ze zagen de dood voor ogen ! Angst om te sterven is een natuurlijke reactie. Hun situatie was hopeloos, omdat ze zelf tegenover deze storm machteloos stonden !

Wij besluiten hier : Angst is een gevoel, waarbij wij door ons denken de situatie door eigen kracht niet meer aankunnen. Zij moesten toch eens de godheid van Jezus ervaren !

Zij kenden Hem nog niet zoals hij was, GOD OP AARDE !

Dit ervaren gebeurt soms in de bangste momenten van je leven !

De golven die over je hoofd komen zijn hier zo'n beeld daarvan. Een grote zorg. Jezus wilde hen leren over Zijn macht en zijn oordeel. Wij vinden een profetisch beeld in een psalm.

Deze situatie vinden wij in Psalm 107

23 ¶ Er waren er, die met schepen de zee bevoeren, die handel dreven op de grote wateren. 24 Zij zagen de werken des Heren en zijn wonderen in de diepte.

25 Hij sprak en deed een stormwind opsteken, die haar golven omhoog hief;

26 zij rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepten, hun ziel verging van ellende;

27 zij tuimelden en wankelden als een beschonkene, al hun wijsheid werd verslonden.

28 Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij voerde hen uit hun angsten; 29 Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden.

30 Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen, en Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte.

31 Dat zij de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen

Deze stormen en golven zijn ook een beeld van het dagelijkse leven van mensen die leven zonder God. Toen wij nog onbekeerd waren. (Jes.57) goddelozen zijn als de zee zo opgezweept dat ze niet tot rust kan komen) Daarna zijn mensen tot geloof gekomen, en Jezus zal ons leiden naar de haven van onze begeerte: de hemel !

De stormen zijn ook een straf voor goddelozen. Jer.23

17 Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De Here heeft gesproken: gij zult vrede hebben;

en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen.

18 Wie toch heeft in de raad des Heren gestaan en zijn woord vernomen en gehoord?

Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord?

19 Zie, een stormwind des Heren, gramschap, vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der

goddelozen stort hij zich uit.

20 De toorn des Heren zal zich niet afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart; in het laatst der dagen zult gij dat duidelijk inzien. Jer.23 !

Psalm 83

13 Mijn God, maak hen als een werveldistel, als kaf voor de wind.

14 Gelijk een vuur dat het woud verbrandt, gelijk een vlam die de bergen in laaiende gloed zet, 15 vervolg hen zo met uw storm, verschrik hen met uw wervelwind;

16 overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam zoeken, o Here.

Stormen EN GOLVEN van tegenslagen zijn er soms nodig opdat de mensen uw naam zoeken, of omdat ze tot geloof zouden komen. Wat een gebed !
Soms moet er wel iets kwaads gebeuren eer mensen werkelijk tot geloof komen in Jezus !

Welke is ons wapen tegen “ angst “ ?

Voorbeeld : Je ziet een leeuw, en hebt niets in de hand. Of je ziet een leeuw en je hebt een geweer in aanslag. In beide gevallen is er nog angst maar er is toch een middel om aan de dood te ontsnappen.

Wat is ons wapen ?

De discipelen “ gingen tot Jezus, maakten Hem wakker”

Er is in de wereld slechts een wapen, als de dood voor ogen staat, en dat is Bidden tot Jezus. Roepen op Jezus maar niet te laat !

Voor hen die niet bidden :

Spreuken 1.

23 Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken.

24 Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstreckte,

25 gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet,

26 daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal.

27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen,

28 dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden.

29 Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen,

30 mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad,

In de dagen van de oordelen is het te laat ! waarom ? zie vers 29 hierboven !

Voor hen die wel bidden :

Jezus stilde de storm door Zijn Woord ! ALS JEZUS ZIJN HAND UITSTREKT !
Zorgen verdwijnen ! Ziekte moet verdwijnen.

1Co 10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Ps 55:22 Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Ps 119:28 Mijn ziel schreit van kommer, richt mij op naar uw woord.

Mt 12:13 Toen zeide Hij tot die mens: Streck uw hand uit. En hij strekte haar uit en zij werd weder gezond gelijk de andere.

DE TWEDE VRAAG VAN JEZUS : HOE HEBT GIJ GEEN GELOOF ?

De apostelen waren nu **zo dicht bij Jezus**, maar hadden nog steeds geen vertrouwen in Hem voor zulke onmenselijke situaties.

Ogenschijnlijk kan iemand heel dicht bij de Here leven, maar pas in grote nood kun je zien of hij wel zijn vertrouwen heeft leren zetten op de Here alleen !

PSALM 107.

Daarin zien wij hoe mensen God kunnen vinden in hun grote nood.

Vers 4 - 9 : De wegverliezers.



Mensen die dwalen en de juiste weg niet vinden. Dit zijn mensen die de weg der waarheid niet vinden. De Bijbel is als een compas of een onfeilbare GPS. Ze geloven in andere wegen, andere goden, andere levenswijzen buiten de weg der waarheid. Ze werden dorstig naar het LEVENDE water, ze worden hopeloos, maar als op de Here roepen : de Here redt hen.

Vers 10-16 De gebondenen.

Dit zijn mensen occult belast en gebonden. Ze weerstreefden Gods Woorden. Ze struikelden en er was geen helper. Niemand kon ze genezen, en verlossen slechts, een roepen op Jezus bracht vrijheid, " Ik maak waarlijk vrij" Door het niet kennen van de bijbel, en de kracht van God, vallen vele mensen in de strikken des satans, en verliezen hun leven door ongeluk of zelfmoord enz.

Vers 17-22 De onrechtvaardige mensen, gekweld door kwaal en ziekte en verslaving.

Als een mens ziek word, of gepijnigd wordt, dan moet dit in wezen een eerste signaal zijn te denken aan God. Denk aan melaatsheid van Miriam, kanker door roken, geslachtsziekten, aids enz.

Zo heeft de Here velen genezen, en sprak : en zondig niet meer ! Ze riepen in hun angst op Jezus, en werden genezen.

Vers 23 de handelaars, vissers, mensen in grote angst door de natuur.

Vers 43 : De gelovige let op de natuurrampen, en ziet dat God aan het werk is. Onlangs kwam op het nieuws dat er twee Amerikaanse predikers de brand in Florida verklaarden als straf van God voor hetgene gebeurde op de stranden van Florida !

Slot :

De grote les die de discipelen hadden geleerd, staat in Mat. 8:27
27 En de mensen verwonderden zich en zeiden: **Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?**

Jezus was voor hen God geworden ! Wie kon nu zoiets doen ?
Wij kunnen nu een gerust hart krijgen, omdat Jezus zoveel groter is dan het probleem dat een mens kan overkomen,
WIJ MOETEN OP HEM VERTROUWEN ALTIJD !

<https://biblespace.org>