

Gouden bruiloft per 21 juni 1996



Vandaag hebben wij een dankdienst ter gelegenheid van de gouden bruiloft van mijn ouders, wij danken de Here dat zij reeds zolang mochten samenzijn in goede en slechte dagen, doch ook bijzonder dat ze in die dagen op een moment de Here in hun leven mochten aanvaarden, en mogen weten gered te zijn in Christus !
Vandaag wil ik ook nog spreken over een bruiloft, maar dan deze waarbij de Here Jezus een gelijkenis gaf met het koninkrijk der hemelen. Een speciale bruiloft die voor de deur staat.
De bruiloft van de Here met Zijn gemeente.

MATTHEUS 22:1-14

Jezus spreekt hier tot zijn volk, waarbij ook de farizeeërs staan, welke Hem wilden doden. Hij vergelijkt het Kon.d.Hemelen met een bruiloftsmaal van een koning.
De Koning is God, Jezus is de Zoon, de slaven zijn de mensen die in dienst van God zijn gekomen.

VOORBEREIDING.

Door God zelf !

Aan ieder feest gaan voorbereidingen aan vooraf. Zo is het ook bij maaltijden, dat de voorbereiding langer duurt dan de maaltijd zelf ! Wij zien dat ook hier de ossen en de beesten vetgemest werden gedurende een bepaalde tijd, om daarna geslacht te worden;

Symboliek: Het slachten van de dieren doet ons denken aan al de offers die werden gebracht in de tempel, waar het bloed liep als het water in onze goten.

ZO is ook God bezig geweest in het eerste verbond, met de voorbereiding voor het komende bruiloftsfeest. Jezus is het laatste offer geweest dat werd gebracht : Het lam Gods op Golgotha !

OPENBARING 19:6-9

Wanneer Jezus het koningschap heeft aanvaard, dan is ook de tijd gekomen dat de tijd van de bruiloft is gekomen.

VOORBEREIDING

Door de bruid

De vrouw heeft zich gereedgemaakt, zij heeft zich voorbereid op de dag van de bruiloft. vers 8 toont dat zij een prachtig kleed heeft GEKREGEN, Dus wij moeten ons kleed niet betalen, MAAR ONS WEL KLAARMAKEN !

Onze voorbereiding is onze heiliging :
de rechtvaardige daden der heiligen !
Wij zijn veelal bezig met de komst van de Heer, MAAR ZIJN WIJ KLAAR?

Onze voorbereiding bestaat erin : Voortdurend de wil hebben, wanneer wij zonde bij ons ontdekken, deze te overwinnen. Bekering, veranderen duurt tot Hij komt !

In Openbaring 7:14 zien wij dat daar nog mensen zijn die tot geloof zijn gekomen in de grote verdrukking, en hun klederen hebben gewassen door het bloed van het Lam. Dit zal zijn door de prediking van de 144.000 joodse evangelisten over de ganse wereld. De H. Geest is nog werkzaam in de grote zevenjarige verdrukking, daaruit komt de grote schare!

SLAVEN IN DIENST.

Matth.22: 3,4

Tweemaal worden slaven uitgezonden !

1. De eerste slaven waren Mozes en de profeten, dezen waren reeds uitgezonden om uit te nodigen.
Hun evangelie: Kom naar de bruiloft van Uw koning !

2. De tweede reeks slaven waren de apostelen, en vervolgens alle kristenen die de mensen uitnodigen en deze prediken: "alles is gereed" De offers en HET OFFER is gebracht : het Lam van God is geslacht !

VERS 5 "Zij sloegen er geen acht op"

Het is steeds hetzelfde probleem wanneer wij het evangelie brengen bij de mensen, wij krijgen moeilijk hun aandacht, tenzij ze misschien in pijnlijke omstandigheden zijn terechtgekomen.

Wij dienen gewoon hun aandacht te trekken, maar niet bedelen!

Verder zien wij een beeld dat hier wordt gegeven over de mens die

zijn levensdoel is aan het missen : namelijk de hemel en bij God zelf mogen zijn. Want God wil bij de mensen **WONEN** in het Nieuwe Jeruzalem !

De mens heeft slechts en meestal oog voor wat hij ziet. Wat hij niet ziet of kan bewijzen lijkt hem waardeloos.

Zo is ook ieder mens geschapen als een geestelijk blindgeborene tot op het ogenblik dat hij **DEZE UITNODIGING WIL AANVAARDEN**

VERS 6 Er werden van Gods slaven mishandelt en gedood. Jazeker zijn er vele christenen in de geschiedenis omgekomen, en hier gaat het over de profeten, apostelen en christenen dat men doodde onder Gods volk.

VERS7 Wat is nu het resultaat van het vorige geweest ?

De stad Jeruzalem welke in 70 na Chr. werd verwoest door de Romeinen ! Wat een oordeel was dit vanwege God op Zijn eigen volk !

God gebruikte de Romeinse Keizer met zijn legers.

God gebruikte later nog Hitler met Amerikaanse steun.....

God heeft zijn volk niet gespaard omwille van het feit dat ze Hem zo hadden beledigt door Zijn uitnodiging zo te minachten !

Wij moeten waakzaam zijn, want ook **de tweede uitnodiging** is bijna voorbij voor de hele wereld, en dan zal het oordeel dat nu voor de deur staat veel erger zijn dan het oordeel van God over Zijn eigen volk !



VERS 8 : Alle genodigden hebben het niet gewaardeerd is een betere vertaling ! **VERS 9** De Christenen nodigen nog steeds verder uit. Het werk gaat door op de kruispunten, daar is veel volk, dus moeten wij het evangelie brengen waar het volk nog in gemeenschap te samen te vinden is ! **VERS 10**

Het vangen van de vissen brengt van alle soorten van vis in het net. Goeden en kwaden, gezonde en zieke, betekent ook slechte vis komt in het net terecht, dit zijn mensen die gelijken op christenen maar het van binnen niet zijn ! Ze hebben God niet lief met hart en ziel.

VERS 11 en 12 Wij mogen wel aannemen dat mensen die Jezus niet in het hart dragen, of op de allereerste plaats willen zetten veel meer te vrezen hebben op de dag van Zijn komst. Het zal geen zegen zijn maar wel vloek! Toch kunnen zij nog tot geloof komen, na onthoofding.

"Hij verstomde"

De schijnheilige man werd sprakeloos, hij vroeg niet om vergeving, hij had door zijn eigen kleding de bruiloft zo minacht dat hij werd als een Judas. Hij had het wit kleed voor het bruiloftsfeest geweigerd. Iedere bezoeker kreeg een stralend mooi kleed, iedereen gelijk! Wij moeten ook weten dat ook vandaag de Koning der koningen in ons midden is, en iedere samenkomst niet te minachten valt !

VERS 13 ,14

De man werd zijn vrijheid ontnomen. Zijn vrije wil is nu ook weg. Nu is er geen keuze meer te maken voor of tegen God ! Nu kan men nog spotten met God en met Zijn kinderen, maar dat blijft niet lang meer duren ! Het tandengeknars is een beeld van kwaadheid en antichristelijke opstandigheid tegen God, misschien ook wel pijn.

PSALM 112 toont goed het verschil tussen de goddeloze en de christen.

Vers 1 : DE eigen wil van een christen gaat verloren tijdens zijn leven, en de wil van God komt in de plaats

Vers 10 : De wil en het verlangen van de goddelozen gaan voorbij en ze knarsen de tanden als ze naar de kristenen kijken

1996 Ecclesia Veurne

