

VERLIES UW KROON NIET !

Ik kom spoedig! Plots! houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. (Openb.3:11)

23 Voorwaar, *weerspanningheid* is zonde der toverij en ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn. 1 Sam.15



Wat voor zonde is **toverij en afgoderij**? Is dit slechts iets dat alleen vroeger bestond? Bestaat het vandaag nog? Welke gevolgen heeft die zonde voor een zwak christen? Om dit goed te begrijpen is het aan te raden de context goed te lezen, en te zien wat de zonde van koning Saul tot een fataal gevolg had!

Wat vroeg God aan koning Saul?

1 Samuel zeide tot Saul: Mij heeft de HERE gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël; nu dan, luister naar de woorden des HEREN. 2 Zo zegt de HERE der heerscharen: Ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan, hoe hij zich hem in de weg heeft gesteld, toen het uit Egypte trok. 3 Ga nu heen, versla Amalek, *slaat al wat hij bezit met de ban* en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel

Wat deed koning Saul?

7 En Saul versloeg Amalek van Chawila af tot in de nabijheid van Sur, dat ten oosten van Egypte ligt. 8 Agag, de koning van Amalek, greep hij levend, maar het gehele volk sloeg hij met de ban door de scherpste des zwaards. 9 Saul echter en het volk spaarden Agag en het beste van het kleinvee en van de runderen, ook het naast beste, verder de lammeren, kortom al wat waardevol was; *dat wilden zij niet met de ban slaan*. Maar al het vee dat waardeloos was en ondeugdelijk, sloegen zij met de ban.

De profeet Samuel was de eerste profeet, voor Amos, Jesaja, Micha.. welke minder aandacht besteedde aan al de gebrachte offers, doch legde meer aandacht op de **gehoorzaamheid** aan Gods woorden. **Samuel stierf** later na zijn woorden aan Saul. In de Bijbel kunnen wij allemaal lezen wat de Schepper van de mens en zijn dienstknechten verwacht, namelijk alles wat kwaad en verkeerd is in de ogen van God, uit ons aardse leven te bannen. Wij dienen te strijden tegen alle vormen van ongerechtigheid, en bijzonder de zondige eigenzinnige gedachten en plannen van de goddeloze mens op politiek of religieus vlak.

Waarom verloor koning Saul zijn kroon?

De koning volgde zijn eigenzinnig denken, en stelde dit gedeeltelijk boven het woord dat God hem had gegeven. Dit is niet vreemd, ook vandaag is de meerderheid op deze wijze opgevoed. Hierin ligt een beeld van onze huidige maatschappij. De mens maakt zijn eigen regels en principes, en stelt zich boven het gezag van God! Vandaag komt er zoveel kwaad af op de hedendaagse maatschappij, dat men telkens een eigen besluit en visie vormt, wat goed, minder goed of slechts zou zijn. Resultaat: chaos! (2 Tim.3)

Wie de Bijbel niet gebruikt als de maatstaf voor waarheid, zal vroeg of laat heel zwaar teleurgesteld worden, hetzij in dit aardse leven, maar zeker in het hiernamaals. Mensen worden gemanipuleerd via de hedendaagse media en een democratie met een **meerderheidsprincipe als basis**. Dat brengt hen ver weg van God en de waarheid. Vloek in plaats van zegen! God zegt:

23:2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.Ex.23

De fatale zonde van Saul, welke de profeet Samuel noemt heet **toverij, afgoderij, waarzeggerij en spiritisme**. Inderdaad, **de meerderheid** van het volk hield de koning af van wat God wilde. Vandaag stellen wij dezelfde zonde vast onder de christenen die staan op het vormen van een grote meerderheid, met andere religies.

12 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.2 Tim.3

Dave Hunt, een betrouwbare evangelist schreef:

Vandaag is de leus anders onder de christenen, namelijk : “Zij die godvruchtig willen leven, worden geëerd en gekroond met succes in deze wereld”. Niet een paar christenen, maar hele kerkgemeenschappen doen nu mee aan de jacht naar succes. Hoe groter de kerk des te geslaagder die kerk zou zijn! (Denk aan de allianties met het Vaticaan)

Robert Schuller, TV prediker of valse profeet, schrijft dat het **schadelijk** was, voor het christendom, om de mensen te willen overtuigen van hun verloren en zondige staat! Duizenden die zich christenen noemen hangen aan zijn lippen! Zijn kerk is uitgegroeid tot een verloren megakerk!

Waarom volgde de koning Gods woord niet in alles?

Toverij is het antwoord! Toverij is hier een eigen gevormde filosofie kan men zeggen. De wortel van toverij is weerspanningheid. Opstandigheid, het verwerpt Gods rechtmatige gezag, hier gesproken door de profeet Samuel! (Deut.17). Saul maakte duidelijk dat hij “**het beste**” van de buit had genomen om als excuus offers te brengen aan God. Saul werd angstig voor de wil van de meerderheid van het volk. Je kunt soms denken, dat is toch niet verkeerd, hier wel, God had gesproken.

De meerderheid van het volk, vond het een goede gedachte en stemde hierin mee! Helaas, het waren offers gebracht uit ongehoorzaamheid, niet naar de wil van God, en dus zondig en onder de vloek.

Je kunt nooit God offers brengen, zonder eerst te weten wat God wel wil. Alle inspanningen die vele christenen doen, dienen gecontroleerd of ze tot behagen zijn van God of uit eigen belang zijn! (Matth.5:24)

1Sa 15:22 Maar Samuel zeide: Heeft de HERE evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des HEREN stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.



Alle godsdienst welke afwijkt van de gezonde leer uit de Bijbel, is een systematische religie of staatskerk uit weerspanningheid. **Toverij** zijn praktijken met magische demonische krachten welke hier achter beelden en tradities schuilen en van de gemeente een religieus instituut maken.



Een bedevaart doen naar Lourdes, Scherpenheuvel, Fatima, velen denken en zijn ervan overtuigd dat deze inspanning God welgevallig is. Neen, integendeel het is zware zonde der toverij!

Afgoderij, waarzeggerij, hekserij, spiritisme het zijn een duivelse pogingen om mensen in zijn macht te krijgen en hen te overheersen, met het doel te rebelleren en weerspanningheid te ontwikkelen

tegen God. De satan wil overal Gods gezag op aarde ondermijnen, en doet dit via de dochter van Babel! (Vaticaan)

Toverij is een werk van het vlees, de ene mens wil de andere overheersen of domineren buiten de wil van God. Het heeft te maken met de werking van boze geesten. Het gebeurt bewust of onbewust.

19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, Gal.5

De meerderheid van het volk liet zich overheersen en verleiden om mee te profiteren van de **behaalde buit en geldzucht**. Ze werden misleid om ongehoorzaamheid te zijn aan Gods bevelen. Die behaalde buit was winst in de ogen van het volk, want niet alle dieren zouden worden geofferd! **Een compromis**, een deel voor Gods geboden en een deel voor ons! Met God sluit men geen deals.

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon Matth. 6:24

De beste dieren van de buit nam men mee, ondanks de vloek welke er op lag. Hun ogen en deze van Saul, waren enkel gericht op eigenbelang en niet meer op Gods bevelen.

Paulus schrijft het volgende:

Ro 2:8 maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap.

Zo is ook de grote meerderheid van het Babelse christendom, gevallen voor eigenbelang, eer, rijkdom en macht welke satan aanbood via keizer Constantijn! Daarom komt er toorn en gramschap over het Roomse purper, het nieuwe Babel.



Opb 18:16 en zeggende: Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarden, want in een uur is al die zo grote rijkdom verwoest!

God verwierp Saul, en hij verloor zijn kroon !



Het is een kostelijke prijs, voor iemand die zich laat manipuleren en niet wil blijven gehoorzamen of geloven in de Bijbel. De tijd kwam dat God niet meer luisterde naar Saul, een verbroken relatie dus. God sprak ook niet meer tot de koning, noch door dromen, visioenen, noch door de Urim en de Tummim gebruikt door de hogepriester. (Exodus 28:30) Dit waren twee stenen, wit en zwart, welke werden gegooid, het duidde op een ja of een neen. De ene de letter Aleph, de andere de Hebreeuwse letter Tav. **Koning Saul werd angstig** toen er oorlog dreigde met de Filistijnen en verviel in de oude afgoderij en toverij, die hijzelf eerst had verboden.

1Sa 28:7 Toen zeide Saul tot zijn dienaren: Zoekt mij een vrouw die geesten van doden kan bezweren; dan wil ik naar haar toe gaan en haar raadplegen. Zijn dienaren antwoordden hem: Zie, er is een vrouw die geesten van doden kan bezweren, in Endor.

Toverij, magie of waarzeggerij heeft een aspect van kennis. Kennis, Gnosis, krijgen vanuit het bovennatuurlijke, uit de demonische wereld. Er zijn twee mogelijkheden, van Godswege of uit de duisternis. **Waarzeggerij en spiritisme** was en is ten strengste verboden.

Koning Saul wilde weten wat hij diende te doen, want er dreigde oorlog met de Filistijnen.

God sprak niet meer tot hem door een droom of profeet. De vrouw was angstig, bij het laten opkomen van de profeet Samuel. Hoewel Samuel was overleden, bevond hij zich toch een toestand van bewustzijn! Dus geen schim welke leugens sprak.

De vrouw schrok, ze werd verrast, en ze zag duidelijk de verschijning van de profeet Samuel, buiten haar verwachting. Ze herkende plots de gemaskerde man, Saul als koning. Er was daar een sfeer van grote angsten. Door dit schrikken, vertoonde de heks grote angsten te hebben, en niet zelf alles zelf onder controle te hebben. De koning viel bewusteloos, hij had ook duidelijk de stem en het spreken van Samuel gehoord!

Koning Saul wist dan dat hij zou sterven in de komende strijd, de volgende dag. Hij pleegde zelfmoord!



want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Efeze 6

Koning Saul verloor tenslotte zijn koninklijke kroon!

Jezus sprak tot allen die in Hem geloven:

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Biblespace, 1 februari 2019

<https://biblespace.org>

