

GOD EN ABRAHAM WAREN VRIENDEN!



Bent u ook een vriend van God geworden?

De naam van **Abraham** heeft een betekenis, namelijk: “**Heb de Vader lief**”. Meteen een verwijzing naar iemand die God de Vader van harte liefheeft, en niet traditioneel gedwongen! Niemand werd ooit geboren met een hart, om God lief te hebben die je niet ziet, er is dus een ingreep nodig van Godswege. Wie God zoekt zal Hem vinden. Het is opmerkelijk dat velen die de Bijbel bestuderen aandacht geven aan een “naam”, en terecht. Abraham, een naam die terugkeert na de dood, wanneer iemand is gestorven.



Het evangelie naar Lukas (16) schrijft over de “**Schoot van Abraham**”. De arme bedelaar Lazarus stierf, en werd door engelen gedragen naar het dodenrijk maar dan in Abrahams schoot. Er was een Joods gezegde: “**Zo zeker als in Abrahams schoot**”. Andere betere vertalingen spreken “**aan de zijde van Abraham**”. Dit leek wel een ereplaats te zijn. De rijke leed toen al pijn. Het is best hier te verwijzen wij naar een bepaald “**aanliggen**”. Jezus nam dit ernstig waar het ging over het grote geloof in Hem, van de hoofdman welke een behoudenis en genezing inhield. Jezus sprak over een wachtzaal voor de grote bruiloft.

Matteüs 8:11 Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen; maar de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Ieder mens heeft een keuze welke hij kan maken tijdens zijn aardse leven, zijn keuze nu zal hem later volgen na de dood!

WAAR EN WANNEER BEGON DE VRIENDSCHAP?

In Gen.12 lezen wij dat God Abraham riep, naar een ander land en om zijn familie te verlaten. Hij zou zegen ontvangen, en allen die hem zouden zegenen. **Abraham gehoorzaamde** ook al was hij 75 jaar!



Wie zou nog vandaag willen verhuizen en zijn familie verlaten? Abraham woonde in een land met veel traditionele afgoderij. De aardse vader van Abraham had een winkeltje van allerlei gewijde afgodsbeelden, waarbij voedseloffers werden gebracht. Zo'n afgodenkraam op de markt te Paderborn bestaat ook nog.

Het leek net de Katholieke kerk of het Babelse christendom waarop Gods toorn nog zal komen. Vriendschap met God **begint met gehoorzaamheid** aan Zijn onfeilbaar woord, de Bijbel. Abraham wist niet waar hij terecht zou komen. Hij zou het als **erfenis** ontvangen. (Hebr.11:8)

Wie tot geloof komt in Jezus kent in het begin ook niet alle gevolgen? (Ef.1:13,14) Het kent offers net als bij Abraham, tot bijna zijn eigen zoon toe! God wil een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Doch Abraham stelde opnieuw zijn vertrouwen op God, zijn machtige vriend! Een wedergeboren christen heeft een hemelse blijdschap of rust ervaren, die hij niet kende. Zo sprak de Heer tot mij als tot Abraham over deze erfenis:

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; Kolossenzen 3:24 gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.

BROEDERLIEFDE

Abraham koos voor de vrede in plaats van ruzie met zijn broeder, hij was onbaatzuchtig. Had geen liefde voor het wereldse, hij ontving toch zegen. Liefde voor de wereld en welvaart is een gevaarlijke strik voor geloofsafval. Denk aan Demas. (2 Tim.4:10)

Daardoor ontstond er twist tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee. De Kanaänieten nu en de Perizzieten woonden toen in het land. Genesis 13:8 Dus zeide Abram tot Lot: Laat er toch geen twist zijn tussen mij en u, en tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannen broeders.



Broederliefde, dat vinden wij terug bij Abraham. Lot werd gevangen genomen, door vijandige stadskoningen van Sodom en Gomorra. Met 318 man versloeg hij hen waaronder ook nephilim, en bevrijdde zijn broeder! Opnieuw met vertrouwen op zijn machtige vriend, God! In ieders strijd maakt dit het verschil, wie is uw vriend, uw toevlucht?

Spreuken 28:1 De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw.

De strijd van een wedergeboren christen, is er nog steeds. Vechten wij ook nog voor een broeder welke gevangen word door allerlei dwalingen? De vijanden van Abraham waren ook veel talrijker. Maar kwantiteit mag onze ogen niet verblinden. Wie zal de hoop of de liefde van de christenen overwinnen? **Hij komt!** De opname is in feite een opstanding, maar er waren er al in het begin van de gemeente die niet geloofden in een opstanding.

De duivel wil de christenen hopeloos maken, maar laat u hiervan niet afbrengen, alsof er geen opname of opstanding zou zijn. (1 Thess.4:13)

Kolossenzen 1:23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

EEN ZWAK OGENBLIK VAN ABRAHAM

Hoewel Abraham een sterk gelovig mens was, kende hij ook angstige momenten. Zo leren wij dat de Bijbel heel realistisch is. Toen Abraham naar Egypte trok door hongersnood, zagen zij dat zijn vrouw heel mooi was. Uit schrik liet hij haar liegen, om zijn leven te redden.

Spreuken 29:25 Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

Petrus zonk ook door te kijken naar de grote golven, in plaats van naar de Heer, hij zonk weg, maar daar was de reddende hand Gods!

ABRAHAM BOUWDE ALTAREN

Stappen in het geloof

Het eerste altaar

(Gen.12:7) Abraham bouwde zijn **eerste altaar** ter herinnering dat de Here zich aan hem had bekend gemaakt. Iedere christen heeft een herinnering aan de dag dat hij de Here heeft leren kennen. Dit was de dag dat hij de Here zijn zonden beled en Jezus aanvaarde als “**Heer**” en “**Verlosser**”. Jezus gaf Zijn Geest een trooster. Dit zijn de twee benen waarop een christen kan lopen. Je hebt daarom ook nog wel invalide christenen, met een kruk, die Jezus enkel aanvaardden als verlosser, maar bijna niet als Heer, het gezag van de Bijbel. Ze manken en komen sneller ten val.



Het tweede altaar



(Gen.12:8) Abraham begon spontaan te **bidden** tot God bij Betel. Daar bouwde hij **een tweede altaar**. Dat was zijn rustige plaats om te bidden. Een christen heeft geen kerkgebouw nodig om te bidden, om alles tegen zijn hemelse vriend te zeggen. Hier ontstaat een **relatie** tussen God en zijn aangenomen kinderen.

Matteüs 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw

Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Het derde altaar

(Gen.13:18) God deed daar een belofte over zijn nageslacht, het zou zeer talrijk worden. Dat was bij de terebinten van Mamre bij Hebron. Hij bouwde daar zijn **derde altaar** als herinnering. Abraham zou vruchtbaar zijn. Zo zijn christenen vruchtbaar, zij brengen mensen bij de Heer, gezonde schapen brengen schapen voort. Dit altaar is een beeld van vruchtbaarheid, waarbij men keuzes maakt in het aardse leven. Men kiest voor aards genot of om te proberen mensen de hemel in te dragen. Mijn eigen weg of de kruisweg die de Here mij wijst. Dit offeraltaar wijst naar onszelf, **een opoffering**.

Matteüs 16:24 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

Het vierde altaar



(Gen 22:9) *Genesis 22:9* Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had, gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar boven op het hout.

God beproefde zijn vriend Abraham, om te zien in hoeverre zijn **geloof was gegroeid**. Hoe was het gesteld met zijn vertrouwen op de almacht van zijn Vriend. Het laatste altaar was ook het pijnlijkste van allemaal. Abraham koos gehoorzaamheid, maar hij had God beter leren kennen. Hij zette lastige stappen de berg op, met zijn eigen zoon, welke meeding, zonder te weten dat hij het offer zou zijn? **Isaak** was ongeveer 40 jaar, dus geen kind meer! Abraham vertrouwde op Gods belofte over zijn nageslacht, en ging door tot God hem tegenhield en zijn geloof had beproefd.

Zo offerde God zijn eigen zoon wel op Golgotha als redding voor deze verloren wereld. Zo komt er een nieuwe wereld voor allen die in Jezus hebben geloofd. Het zijn nieuwe mensen welke zullen geopenbaard worden.(2 Kor.5:17)

***Openbaring 21:1* En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.**

Wat is het laatste altaar van een christen?

Dat wist de apostel Petrus:***1 Petrus 1:6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoeken bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.8 Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde9 daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.***

Biblespace, 22 febr.2019 <https://biblespace.org>