

PSALM 40

HET PROFETISCH DANKLIED VAN DAVID



Koning David bid en zingt uit dankbaarheid, omdat hij uit grote benauwdheid en moeilijkheden werd behouden. De psalm kent ook wel een duidelijk profetisch karakter. Wanneer ook wij verhoorde gebeden ervaren, dan scheidt dit veel blijdschap in onze ziel. Het is hier geen traditioneel zingen, maar heel spontaan uit het diepste van zijn hart. Danken wordt soms wel eens vergeten. Toen Jezus de tien melaatsen genas, was er slechts één welke terugkwam om Hem met luide stem te danken. Het was dan nog een Samaritaan! (Luc.17)

(1,2) Hier zien wij dat David voldoende **geduld** had en kon wachten tot God hem zou helpen. Wanneer wij bidden dan dienen wij ook geduld te hebben, want God is geen Jukebox! Zonder geduld hebben wij meestal de neiging zelf initiatief te nemen, met alle gevolgen vandien. Mozes wachtte tot hij het wonder van de zee zag. Met de opname kan het ook nog zo zijn....geduld! Bijbelgetrouwen wachten al jaren!

(3) David zat wanhopig in de **put**, zwaar moedeloos? David stond te trappelen in de slijk, net zoals de Israëlieten toen ze bakstenen maakten voor de farao, slavenwerk. Hij had hoop want ook zij werden eens verlost door God welke hen genadig was!

De profeet Jeremia wierp men ook eens in een put, om hem als het ware te laten verdwijnen. Wij weten dat profeten meestal niet geliefd werden, en bijzonder als ze onheil voorspelden of opriepen tot bekering. God bracht hem als op een **rots**, opdat zijn vertrouwen niet zou wankelen, een rotsvast geloof. Voor ons is die rots **Jezus!** (1 Cor.10:4).(Rom.9:33) Jezus zou zijn gemeente bouwen op "Petra" (vrouwelijk) een rotsvast geloof als de naam van Petrus. Maar niet op Petrus (Mannelijk).

Een geloof als Abraham! (Jes.51:1) Dus bouw je huis op **de rots** en niet op zand! Het zand zijn al de valse godsdiensten, religieuze stromingen ontstaan na de Babelse spraakverwarring. Deze religies zullen verdwijnen niet door klimaatverandering, maar door de wederkomst van Jezus, die zich zal zetten op de troon van David met wereldmacht!

EEN NIEUW LIED

(4,5) David werd geïnspireerd door God zelf voor het schrijven van een nieuw lied. God bewerkte nieuwe blijdschap in zijn hart, muziek heeft invloed op onze hersenen. Dat vele mensen dit wonderlijk gebeuren mogen zien, waarbij David (Israël) werd gered door de barmhartigheid van God.



*En de stem, die ik hoorde, was als van citspelers, spelende op hun citsers; Openbaring 14:3 en zij zongen **een nieuw gezang** vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde.*

Het overblijfsel van Israël zal als bij wonder worden behouden, men wil dit volk vernietigen en in de put krijgen, of het moedeloos maken. Dit moedeloos maken komt door al de grote leugens welke men via de media verspreid. Zou God het niet horen, Hij dit het oor schiep? Allen die tot Jezus komen zullen behouden worden! Daarom is er zoveel strijd, want Jeruzalem wordt de hoofdstad van de wereld.

Gelukkig ieder mens die zijn vertrouwen op de God van Israël heeft gesteld, en die zich niet laat misleiden door al die leugens! (Jer.17:7) Ongelukkig allen die hun vertrouwen in hoogmoed stellen op hun vermogen, hun leger, hun afgoden, hun gedemoniseerde godsdiensten en staatskerken, **valse profeten**, hun regeringsleiders.(Matth.24)

(6,9) Gods wonderen en ingrijpen zijn onvergelijkbaar met de handelingen en denken van de mensen. Denk aan de uitvindingen door de duivel geïnspireerd, David had begrepen dat God in feite geen behagen had in al die dierenoffers. Open onze oren werd er gezongen, hier toont David dat hij Gods plan beter had begrepen. **Jezus zou het offer zijn!**

Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt

*Mij een lichaam bereid; Hebreëen 10:6 in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad.7 Toen zeide Ik: **zie, hier ben Ik - in de boekrol staat van Mij geschreven - om uw wil, o God, te doen.***



David schreef en zong: Uw wet is in mijn binnenste. Ik ken al uw raadgevingen! David had Bijbelkennis, wat vandaag soms in de kerk de wensen overlaat! Het gaat hier wel over Jezus welke het offer volbracht om vergeving en behoud voor iedereen, die in Hem wil geloven. Hij stierf in onze plaats. Jezus wist wanneer Hij zou worden geboren, en het tijdstip wanneer Hij zou sterven!



Ik neem het voorbeeld van een koning met ingestelde strenge drugswetten, plots op een dag werd zijn eigen oude moeder opgepakt, ze bezondigde zich met drugs, hij had medelijden, en nam zelf haar plaats in, voor al haar te krijgen dodelijke aantal stokslagen! **Hij redde haar leven!** Dat was liefde!

DE BLIJDE BOODSCHAP

(10,12) David zong het met hart en ziel. Jezus deed het zelf later, Hij verkondigde de blijde boodschap van gerechtigheid door het evangelie voor behoud aan zijn volk Israël. De wereld wijst deze gerechtigheid af, maakt eigen wetten welke leiden tot allerlei ongerechtigheid, waarop oordeel zal komen. **Jezus** volbracht de wet van God, schafte dit niet af, het was meer dan wet, het was **gerechtigheid** naar Gods plan. Gods volk diende dit verder te verkondigen! Jezus had geen vrees voor mensen om te spreken. Al zijn aangenomen kinderen getuigen nog steeds overal van Hem, zonder vrees voor de traditionele afgodendienaars en moordenaars.

Onze wereld leeft in een oceaan van **ongerechtigheid**, met schijnrechtstaten! Zo zien wij reacties en oproer van de bevolking omwille van politieke ongerechtigheid. Doch er is hoop en overwinning door Gods beloften welke beschermen. (Rom.8:37,39).

(13,14) David heeft veel problemen en kwade bedoelingen tegenover hem, meer dan de haren op zijn hoofd. Ook tegenover Jezus had men kwade bedoelingen.

Profetisch gezien: Ook **Israël** kent vandaag pijnlijke moeilijkheden om zich staande te houden omringt door zijn barbaarse vijanden. Vele naties hebben kwade bedoelingen met Israël. (V.N.)

Openbaring 16:14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

Ik zag mijn ongerechtigheden niet in zo zingt David. Overspel lijkt vandaag bijna normaal. Vele mensen zien hun zonden van zichzelf niet in, beter van anderen.

De profeet Nathan diende David te overtuigen van zijn zonde om andermans vrouw te nemen, en om dit kunnen liet hij subtiel de Hethiet Urija in de oorlog sneuvelen . David had Gods woord veracht, en zijn moeilijkheden zouden nimmer meer ophouden. Let op Israël, Jodenhaat is nooit meer opgehouden tot op vandaag! (2 Sam.12:10).

Israël zal smeken opdat Jezus, hun Messias, hen zou willen behouden van de ondergang!



(15,16) Koning **David** bad opdat zij die hem willen ombrengen beschaamd en belachelijk zouden worden gemaakt. Zij die zingen en spotten wanneer een Jood omgebracht wordt, ze zullen verstommen.



Vandaag hoort men genoeg het geroep van staatsleiders welke **Israël** willen van de kaart vegen.

Ook dit is hier een profetie naar Jezus toe, welke men afwees, en terecht stelde. Ze werden beschaamd gemaakt in latere eeuwen.

(17,18) Allen die Hem, hun Messias zoeken zullen zich verheugen. Allen die Hem vonden zullen juichen van blijdschap. Deze hemelse blijdschap is bekend onder al de Bijbelgetrouwe christenen.

*1 Tessalonicenzen 2:19 **Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij?***

Wanneer?



*Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal **Hem de troon van zijn vader David geven**, Lucas 1:33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.*