

KLIMAATVERANDERING EN BIJBELSE PROFETIE

Jezus sprak:

Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. Matth.24:29,30

Jesaja schreef:

Jesaja 24:18 En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven.19 De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk;20 de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.23 Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn



VELEN STELLEN ZICH DE VRAAG: WAT IS ER AAN DE HAND MET ONZE PLANEET, DIE AARDE HEET?

Bepaalde wetenschappers deden onderzoek en toonden aan dat de opwarming niet komt door CO2. Anderen stellen vast dat er een poolomkering is begonnen, met

extreme afkoeling of extreme opwarming. Een ander gevaar is het uitvallen van elektriciteit. De omkering kan en zal nog meer ziekten met kanker veroorzaken. Duitsland zet momenteel zware boeten op het onnodig doden van honingbijen. Men stelt vast dat de dode zee bezig is te verdampen.

Wij zien dat de Bijbelse profetieën over de eindtijd zich vervullen, sneller dan wij dachten. Voor hen die geloven in de woorden van Jezus, verheugen zich, omdat het tekenen zijn van Zijn wederkomst.



Ongelovigen worden angstig, onzeker van hun toekomst, twijfelen en denken christenen zijn doemdenkers., in plaats van te veranderen van denken, en te **willen** luisteren naar Gods woorden.

Is het leegplunderen van grondstoffen uit de aarde een onderliggende oorzaak dat onze aarde als een versleten kleed werd beschreven.(Hebr.11:10,12)
(Jes.24:3).

Het teken van de zoon des mensen, Jezus welke aan de hemel zal verschijnen, is geen kruis, maar het sterrenbeeld van Jezus. De profeet Jesaja schreef over bloedmanen, welke wij telkens vaststellen op Joodse feesten. Hij beschrijft een wereld welke onstabiel wordt.

**Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet,
maar toetst alles en behoudt het goede.(1 Thess.5)**

Biblespace, 16 januari 2019

<https://biblespace.org>