

HET GROOT VERDRIET VAN ADAM EN EVA !



Wanneer wij naar onze wereld kijken dan is er veel verdriet, tranen, en verborgen tranen om allerlei redenen. Dit is nooit de bedoeling geweest van onze Schepper, die u blij en gelukkig wil zien! Hij gaf een levende hoop en beloften. (Doch van in de beginne had hij al een plan en de oplossing, welke (1 Petr.1:3) Hij openbaarde via Mozes, de profeten, en later de apostelen. Enkel **alles** te geloven wat in de Bijbel staat is belangrijk, zo leerde later Jezus. (Luc.24:25)

WAAROM EN HOE KWAM ER VERDRIET EN LIJDEN IN HET LEVEN VAN DE MENSEN ?

Groot verdriet kan soms ontroostbaar zijn, tenzij men Jezus persoonlijk leerde kennen. Hij staat nu aan de deur van uw hart te kloppen, indien u Hem nog niet kent!

In Gen.1:26,28 Adam kreeg, geschapen naar het beeld van God, een bepaalde **scheppingscapaciteit**, door vruchtbaar te worden en nakomelingen te krijgen. Hij kreeg gezag en macht om te heersen over de natuur. Dat was het normale leven in het paradijs, zonder verdriet, pijn of sterven.

In Gen.3 komen wij voor het eerst **de duivel** tegen, welke tot doel had, macht over de aarde te herkrijgen. Hij zag die eerste mensen naakt en gelukkig leven in het paradijs. Hij richt zich tot Eva, en maakt een slechte “vertaling” van Gods geboden. De getalswaarde van de “slang” en Messias” zijn gelijk:358. Doch het ene is de macht van de leugen en kwaad, en het andere de macht van de waarheid.

De slang was “**listig**”, en “**scherpzinnig**” en **subtiel**. Hij kwam met een strikvraag! Hij zaait door zijn leugens twijfel. Had Adam Gods gebod niet goed doorgegeven aan Eva? Keek Eva enkel naar het uiterlijk, iets aantrekkelijks en een lust voor haar ogen? De boom leek wel de eerste aantrekkelijke reclame en verleiding ...In de eindtijd noemt God de slang de “**oude slang**” (Openb.20)

Eva, geloofde de sluwe leugen, **om als God te kunnen worden**. Door die leugen te geloven sterft ieder mens.



Opgelet voor valse beloften welke de knechten van satan maken, en durven ook spreken, in de naam van Jezus! (Hand.19:14)

De vrouw staat in de Bijbel symbolisch ook voor "kerk", en zo toont de actuele wereldkerk ook om "**als God**" zelf, mensen heilig te verklaren, hetgeen enkel in Gods macht ligt. Dit is nog een duivelse leugen! Enkel zijn

aangenomen kinderen worden slechts als heiligen aangeschreven door de apostel Paulus.

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; Joh. 1:12. die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

Hier vinden twee scheppingscapaciteiten, deze uit de wil van een mens, en deze uit de wil van God, die in Hem geloven. (2 Kor.5:17) Een Bijbelgetrouwe christen is een nieuwe maar nog verborgen schepping geworden met eeuwig leven.

*Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende **ziel**; de laatste Adam een levendmakende **geest**. 1 Kor.15:45*

Van Gods woord mag men nooit afwijken, bij de zondeval gebeurde dat wel, het gevolg van **aanraken of** van het **eten** van de verboden boom. Het is vandaag niet anders, Bijbelkennis en goede uitleg is noodzakelijk om veel verdriet en erger te kunnen voorkomen. Ongehoorzaamheid aan God is dodelijk!

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Matth. 7:21

Verdriet komt soms door scheuringen in het lichaam van Christus, en pijnlijk geestelijk **verdriet** in vele families. Ongelovigen of kerkgangers hebben hier van dit soort verdriet minder last van.

Zorgen en verdriet zijn ongezond, en hebben een weerslag voor de gezondheid van het lichaam.(Pr.11:10) (Ps.31:10) Bepaalde ziekten hebben hun oorsprong door zorgen en verdriet. Een tijd van **Verdriet** kan wel goed zijn om na te denken.(Pr.7:3) Een goede tijd om God te zoeken!

ADAM EN EVA KENDEN HET GROOTSTE VERDRIET ALLER TIJDEN



Genesis 3:23 Toen zond de **HERE** God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.²⁴ En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

NAAKT

Vanaf hier was het geen hemel op aarde meer. Het boek Genesis geeft weinig uitleg over hoe deze eerste mensen zich voelden en gedroegen. Ze kwamen **naakt** in een andere wereld en natuur terecht, die ze helemaal niet kenden.

Daar was een vervloekte aardbodem, welke veel handwerk met zich zou brengen. Dit was geen zegen! God was hen genadig en kleepte hen met vellen.

Het beeld dat ze ontdekten zelf **naakt** te zijn was een bewustwording en gevolg van hun ongehoorzaamheid.

God had medelijden, Gods genade bedekte hen. Een ziel welke niet tot levend geloof is gekomen, leeft geestelijk naakt, zonder Bijbel, zonder God, zonder eeuwig leven, zonder behoudenis, zonder rust of vrede (Jes.57:20)



2 Korintiërs 5:2 **Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden,³ als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden.**

Paulus leert dat wij verlangen naar ons hemels lichaam, daarom dienen wij bekleed te worden niet met vellen of vijgenbladeren maar

met een bruiloftskleed.

Toen ze uit de hof kwamen beefden ze en werden zo angstig, vielen neer als dood, bewusteloos. God had medelijden en richtte ze op, **Hij zond zijn Woord!** (Joh.1:1) Het woord was Jezus! Ze dachten dat die engel hen zou doden of kwaad doen, wat vooraf niet kon. (Info verloren boeken, Henoch) Ze kregen een "geweten".

BLINDHEID

Adam treurde omwille van die totaal veranderde levensomstandigheden, hij zag dat ook zijn eigen lichaam veranderd was. Hun ogen en het kijken waren anders, ze konden niet meer zien op de wijze tijdens hun paradijselijk leven.



Adam en Eva konden de engelen in de hemel niet meer zien die Gods lof zongen, ze werden hierdoor erg verdrietig. Zij hadden een enorm groot verlangen en sterke drang om opnieuw in dat paradijs te mogen leven. Door eigen kracht konden zij het paradijs niet meer bereiken.

Twee mensen in ontroostbaar verdriet, gingen dan wonen in een duistere grot, en baden huilend van verdriet tot God die ze niet meer zagen.

Eva kreeg hevige pijn en zelfmoordneigingen. Ze zagen elkander ook niet door de eerste nacht. Als je elkander niet ziet, ben je als blind. Adam werd depressief, en bad om te mogen sterven.

GENADE

God had medelijden en sprak tot hem, dat er daglicht zou komen, en dat zij later opnieuw in het paradijs zou kunnen komen. **Dit is de eerste profetie over de komst van Christus om de mensheid te redden.** Hier kwam dus de belofte van God zelf. Ze konden zichzelf niet redden uit de macht van de duivel. Ze weenden omdat God zelf zou lijden om hen te redden van hun begane zonde.

En zo werd er geschreven door Henoch? : ***“en ik zal gerekend worden als een van de kinderen der mensen, om je te redden”***

Wanneer een vader zijn kind waarschuwt voor bepaald gevaar, en het kind luistert niet en bezeerd zich ernstig, dan lijdt ook de vader met verdriet hieronder, dit is het vaderhart van God.

EN GOD KWAM EN GENAS BLINDEN

Evenzo als met naaktheid, dient God genadig in te grijpen om het geestelijk inzicht te herstellen. Zo gaf Jezus het voorbeeld met de genezing van de blinde:

Johannes 9:14 Nu was het sabbat op de dag, dat Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende.15 Opnieuw vroegen hem ook de Farizeeën, hoe hij ziende was geworden. En hij zeide tot hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik wies mij, en nu kan ik zien.

De blindgeborene was geboren zonder ogen, hij was door iedereen gekend. Jezus maakt slijkballetjes en plaatste ze in de oogkassen. Hij schiep ogen!!!! De man ging zich wassen en kon zien, en leerde achteraf pas Jezus kennen.

