

PETRUS WANDELDE EENS OP HET WATER!



Soms staat ons menselijk verstand stil bij het lezen van al deze wonderlijke verhalen over Jezus. Pas na de wonderbare spijziging van vijfduizend mensen, in een moeilijke tijd van voeding, worden we opnieuw geconfronteerd met een ander wonder, nu in beperkte kring. Hoe groot is de macht van Jezus? Koning **David** schreef “ **het begrijpen is mij te wonderbaar, ik kan er niet bij**” Ps. 139 Deze psalm is een lied, en zo zong David met blijdschap, over zijn God, die zo groot was in zijn ogen! De profeet **Jeremia** schreef : **niets zou te wonderlijk zijn voor u**” (32:17) De schepper kent zijn werk toch! Dit is pure werkelijkheid en geen theorie! (Darwin).

Matth. 14:22-33

Jezus had nood aan **gebed** op het einde van deze drukke dag, en zocht de stilte op na al de vreugdevolle reacties en verwondering van het volk, wat een grote vreugde had alles teweeggebracht. Hij zonderde zich af en de discipelen bleven achter in hun vissersboot op de rand van het meer.

Ook hier kunnen wij leren dat de stilte opzoeken om te bidden en even stil te zijn soms noodzakelijk is.

Het lijkt wel een **gebedsprincipe** van Jezus om strikt rustig te kunnen bidden, zonder telefoon, zonder sms, gestoord te worden. Ook in Gethsemane zonderde Hij zich af

Matteüs 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

(24) Hier lezen wij dat de boot reeds op een redelijke afstand van de kust was afgeweken. Dit kwam door een opkomende wind en plots stormachtig weer, terwijl men wachtte op de Heer. Het schip van de **gemeente** gaat geweldig op en neer, maar vergaat niet!

Wij kunnen vermoeden dat er na een bepaalde tijd, toch ernstige ongerustheid, ongeduldigheid en angst was gekomen onder hen, ook nog een eventuele heftige discussie. **Hoelang nog**, eer wij Hem zien. Jezus was uit hun oog en ze konden Hem niet bereiken. Jezus toen op de berg uit hun ogen en nu in de hemel.

Vandaag zou men contact opnemen met een iPhone, Smartphone of dergelijke. Toen waren er geen zulke mogelijkheden! Ook is er geen telefoonlijn naar de hemel. Wij zien Hem vandaag ook niet maar wij kunnen bidden tot Hem zoals Hij het ons leerde!



Het was een demonische storm op het meer van Galilea. Plotseling waren er valwinden. En er was een 'seismos', een beroering van de zee. Jezus bestrafte de winden en de zee.

Die plotse opkomende storm kan best worden vergeleken met als beeld, onze ganse wereld komende in een onrustig klimaat, volksopstand, stakingen, ongerustheid, onveiligheid door aanslagen, oorlog, religieuze misleidingen, angst en zorgen?(Mat.24)

Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen 1 Thess.5:3

Zij wilden naar Hem toe varen. Zij werden verhinderd door de harde tegenwind, werden heen en weer geslingerd, doch ze roeiden om toch vooruit te komen. Roeien en toch stil blijven staan, het lijkt wel het brengen van het evangelie in onze dagen, geen opwekkingen, nog weinig gehoor in ons land. **Afdrijven** van de waarheid stellen wij vast.

Ook deze harde meedogenloze winden van **valse leer** en valse profeten, welvaartspredikers, vrijheidspredikers, zijn er vandaag meer en meer, en met succes, doch ze zijn slechts een teken dat Hij op komst is naar deze wereld. (Matth.24:11)

WEES STANDVASTIG

*Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei **wind** van leer, door het- valse spel der mensen, in hun sluwheid, **die tot dwaling verleidt**,(Ef.4:14)*

Bijbelgetrouwe christenen zullen nu niet naar Hem **toe varen**, **maar opvaren** naar Hem. Ook vandaag verwachten wij Hem, en leven nog op een wereld in grote chaos. Golven die hen op en neer slingerden, een duivels beeld die de duivel sommigen aan het twijfelen wil brengen. Christenen die getuigen vangen veel wind en beproevingen, uitgelachen, spot, gepest op de werkvloer, veracht door dierbaren, het zijn golven die hen willen doen zinken en verdrinken!



Jesaja 51:11 De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, kommer en gezucht zullen wegluchten

God verlost zijn volk uit Egypte, en legde de zee droog. Het legermateriaal van Farao werd gevonden op de bodem van de zee. Het klimaat en natuur staat nog steeds onder het gezag van Jezus. Toch kwam er nog geen eeuwige vreugde voor hen, dit zien wij nog steeds. De gemeente zal straks eeuwige vreugde kennen bij aankomst in het hemelse Jeruzalem.

JEZUS VERSCHIJNT PLOTS



(25,27) Jezus hoorde hun angstgeschreeuw, grote doodsangst om te vergaan. Ze hadden Hem nog nooit op die wijze zien komen, wonderlijk wandelend over het woelige water. Dit gebeurde dus onverwacht! Wie dacht van de discipelen dat Hij over het water hen tegemoet zou lopen? Velen verwachten ook niet dat men Jezus tegemoet zal gaan in de lucht om Hem te ontmoeten, en niet om zullen komen op deze planeet.

Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden Luc.17:34

Het was **nacht**, pikdonker! Ze zagen Hem in al hun angsten, **als** een spook of een geest uit het dodenrijk. Bij zijn verschijning brengt Hij hen tot grote rust, ondanks de storm op deze wereld van de eindtijd, kan men zeggen.

(28,29) Na bekomen te zijn van het gebeuren, horen wij Petrus vragen om ook op het water te mogen lopen. Wat een vraag? Petrus, een ervaren visser, geen theoloog, hij was een man sterk onder de indruk van het ganse wonderlijke gebeuren. Voor hem was Jezus almachtig, en zo is hij een voorbeeld voor alle christenen die Jezus en Zijn woord willen volgen.

Jezus roept hem : **Kom!** Wat een beloning op het spontane gebed van Petrus!

Wat een vertrouwen stelde deze discipel veel vertrouwen in zijn rabbi. Hij had al wat ervaring met Jezus gehad. Geen Rabbi deed het Hem na, wat een leerschool, een echte Bibelschool zonder banken.

Het was een leren van **stappen te zetten in geloof**, en ziende op Jezus. Vele theologen breken hier de benen, door ongeloof, en begrijpen niet de profetische les welke Jezus ons wil tonen. Vele theologen zwijgen over dit verhaal. Hoe kijken wij naar Jezus die leeft? Wie is Hij voor ons? Vertrouwen wij Hem als “Het woord”, namelijk de Bijbel!

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig geborene des Vaders, vol van genade en waarheid. Joh.1:14

GEVAARLIJKE GOLVEN VAN KOMMER ZORGEN EN ANGST



(30,33) Een nieuwe les: Blijf voortdurend zien op Jezus!

Petrus wende zijn blik weg van het aangezicht van Jezus, keek naar de winden die sterke golven veroorzaakten. Petrus begon te twifelen door angst aan zijn stappen, en kreeg een letterlijke inzinking door kleingelovigheid. De andere discipelen in de boot hadden zelfs nog geen stap op het water gezet!

Een inzinking noemen wij vandaag ook een depressie, moedeloosheid, en dit kan oorzaak worden van minder vertrouwen te stellen op Jezus.

Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik.Luc.21:34

DE GROTE REDDING

Mat 14:31 En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en zeide tot hem: Gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld?

Enkel toen Jezus in het schip kwam stilde de wind! Het schip beeld van de gemeente van Christus, Jezus steekt de hand uit naar ieder mens die naar Hem stappen in geloof wil zetten, en vertrouwen op het woord, de Bijbel.

*Wanneer ik wandel **te midden van benauwdheid**, behoudt Gij mij in het leven; tegen de toorn van mijn vijanden strekt Gij uw hand uit, en **uw rechterhand verlost mij**.Ps.138:7*

<https://biblespace.org/2011/09/14/de-benauwdheid-van-jacob-of-de-grote-verdrukking/>

Biblespace 30 nov 2018

Vg. Ronny Gaytant

