

## GODS ERFGENAMEN

Wanneer iemand in een testament staat als erfgenaam dan leeft hij in een bepaalde **hoop**. Hij weet dat er een dag komt waarbij hij of zij een bepaald deel zal ontvangen van de overledene, als God het wil. Hij leeft in een tijd van **verwachting**, waarbij hij tijdelijk gelukkig zal zijn naar wereldse normen. Hij kan plannen maken, naar de mogelijkheden die hij kreeg.

Ook zijn er mensen die niets te hebben verwachten van erfenissen, integendeel soms kunnen nog schulden dienen te worden betaald!

Hoe zit dit met Gods aangenomen kinderen, en wij zijn zij?

Oudere mensen zegden soms vroeger, als ze zich goed en gelukkig voelden op een plaats: "t is hier zalig". Ze bedoelden gelukzalig.



Toch is er een duidelijk groot verschil tussen **zalig** zijn en **gelukkig** zijn. **Zaligheid** komt van God, geluk zoekt de mens.

Zo komen mensen tot een vals **bijgeloof**, en zoeken wat hen mogelijks geluk kan brengen. Zoals een klaver met vier blaadjes, of een hoefijzer ophangen.



Let op de afgoderij in de sportwereld.

**Zaligheid** betekent het eeuwig heil deelachtig zijn, zo is enkel Jezus alleen een zaligmaker voor allen die in Hem gaan geloven. In het Vaticaan zetelt een zondig mens die "als God wil zijn" en zelf mensen zalig verklaren! (Gen.3:5).

## GODS KINDEREN ZULLEN ERVEN!

*Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: **erfgenamen van God**, en medeerfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Rom.8,16,17.*



Hier kunnen wij begrijpen dat ieder aangenomen kind van God, door H. Geest zelf werd overtuigd en bevestigd. Hij heeft Gods woorden aangenomen en kreeg zaligheid en geloofszekerheid. Het zaad Gods is in goede aarde gevallen, wanneer hij of zij het evangelie hoorde.

Veel anderen hebben het evangelie gehoord, doch het had geen vat op hen en twijfelden. De duivel bracht hen op andere gedachten. Anderen bleven op hun eigen gedachten, hardheid van hart, wilden dus niet "alles" geloven wat in de Bijbel staat. Nog anderen werden verblind door wereldse rijkdom, lusten en luxe. Maar je kunt geen twee heren dienen. In deze gelijkenis van de zaaier lijkt er maar één op de vier tot levend geloof te komen. (Luc.8).

## WIE ZIJN DAN GODS AANGENOMEN ZALIGE KINDEREN?

*Zalig de armen van geest,  
want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Matth.5:3*

### NEDERIGHEID



Enkel Jezus verklaart zalig! Wie deze tekst niet begrijpt is wel duidelijk “arm van geest”! Een Franse Bijbelvertaling, Maredsous, 1949, schrijft: “*qui ont un coeur de pauvre*”. Het hart in de Bijbel is meestal een symboliek van het menselijk denken. Hier leren wij duidelijk: Zalig de **nederige** van hart.

Het hart van een arm mens.

Armen zijn meestal nederig en sterk afhankelijk door hun levenssituatie. Het denken van arm en rijk is verschillend. Nederige mensen voelen beter aan dat er een leegte is, om gelukkig te zijn, en kunnen dit niet zelf invullen. Dit vacuüm in de mens is slechts alleen te vullen door het ontvangen van Gods Geest! Wat belooft God? **De hemel, eeuwig leven**, Zijn nieuwe schepping van hemel en aarde, zonder ongelovigen! Wij lezen over onze **erfenis met garantie!**

*Efeziërs 1:13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook **verzegeld** met de heilige Geest der belofte, Efeziërs 1:14 die een **onderpand is van onze erfenis**, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.*

### HOOGMOEDIG DENKEN

Geestelijke hoogmoed was er bij de meerderheid van de farizeeërs, de waarheid (Jezus) bleef voor hen verborgen, maar aan kinderen geopenbaard! Zoals kinderen willen luisteren naar hun vader, zo zullen ook gelukkig worden alle mensen welke willen gehoorzamen en vertrouwen op de God van Israël! (Matth.11:25). Wie de Joden haat, haat ook de Zoon van God! Haat zijn Schepper!

Daartegenover staan de rijken, die schatten opleggen in de laatste dagen, en bijzonder in de eindtijd. Zij zetten hun vertrouwen op hun eigen vermogen.



*Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen. Jakobus 5:2 Uw rijkdom is **verrot**, uw klederen zijn door de mot **aangevreten**, Jakobus 5:3 uw **goud en zilver** is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Jakobus 5:4 Zie, het loon, dat door u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot.*

**Jacobus** profeteert over de rijken dat ze groot verdriet zullen krijgen, door de financiële rampen, ontwaarding van hun geld, die hen zullen overkomen. Dit is wat wij vandaag vaststellen en in de komende toekomstige gebeurtenissen.

**Koning David** was ook rijk maar vond de sleutel om behouden te worden, om **vergeving** na zijn zondigheid, Hij had **eerlijk** spijt en berouw en God was hem genadig! Hij schreef en zong:

*Psa 32:2 **Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.***



*Mat 5:4 **Zalig zijn die treuren want zij zullen vertroost worden.***



Wat een paradox lezen wij hier! Zalig mensen die nu treuren en verdriet hebben. Het denken van God is anders, dan het denken van de mens. Vele mensen hebben soms verdriet en treuren omwille van slachtoffers in oorlogen, rampen, moord, ongevallen enz.

Doch God spreekt hier wel over mensen die Hij heeft aangenomen als zijn kinderen, als wij letten op de context.

Veel mensen leven in strijd met Gods woord, en dit brengt hen veel verdriet. Geen mens kende meer verdriet en angst dan **Adam en Eva** na de zondeval. Zo leeft er bij de christenen ook een verdriet wanneer zij het evangelie der genade brengen. Zij die getuigen, kennen een bepaald verdriet wanneer mensen niet willen luisteren naar de woorden van Jezus. Doch bedelen doen ze niet, ook Jezus bedelde niet en nooit met Zijn boodschap van het evangelie.

Mensen leerden op school valse waarheden, principes door allerlei religie of levensbeschouwingen welke falen. Maar bijzonder haat God veel afgoderij, en dan komt de vloek, ons West Vlaanderen in België, is er in de laatste honderd jaar een sterk bewijs van.

Zo zien wij dat Gods volk het **gouden kalf** aanbad, na hun wonderlijk redding en overleving door de Schelfzee. God wil de mens tot stilstand brengen opdat hij zou nadenken over de zin van het aardse leven. Wij zien echter veel ceremonie rond slachtoffers maar geen bekering!

Verdriet en ongelooft



Gods kinderen hebben spijt en verdriet omwille dat ze Jezus, de zoon van God oprecht willen volgen, maar nog falen door zondigheid. Sommigen denken "niet erg" het is toch allemaal genade. (Rom.6:15)

*Romeinen 7:19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. 20 Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, **dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont***

Wie tot het levende geloof is gekomen, zal ontdekken dat hij nog zondigt, en dat vind hij spijtig, want hij wil wel, maar faalt. Vallen en opstaan, doch hij **treurt** in zijn hart. Ze zullen vertroost worden! Ook hier lezen wij dat God ons kan troosten :



***Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Joh.1:9***

**Biblespace, 8 december 2018**  
<https://biblespace.org>