

HET ALTAAR VOOR DE DERDE TEMPEL IS KLAAR

Dan zal Hasjem, uw God, uw fortuin herstellen en u terughalen in liefde. Hij zal je weer samenbrengen uit alle volken waar Hasjem, je God, je heeft verstrooid. " Deuteronomium 30: 3 (The Israel Bible™)



Kohanim staat voor het altaar - gebouwd voor gebruik in de Derde Tempel - en andere schepen. (Adam Eliyahu Berkowitz / Breaking Israel News)

Op maandag, de laatste dag van Hanukkah, riep het [Sanhedrin](#) naar de 70 naties om zich bij de [toewijding van het altaar](#) voor de Derde Tempel aan te sluiten. Een volledige herinvoering van het dagelijkse offer werd gehouden en een vertegenwoordiger van een Zuid-Amerikaanse natie die aanwezig was, was de ontvanger van een miraculeuze vervulling van de Messiaanse belofte van het verzamelen van de ballingen.

Na maanden van intensieve studie gaf het Sanhedrin opdracht tot het bouwen van een stenen altaar, waarbij de toewijding werd gepland om plaats te vinden op de laatste dag van Hanukkah net buiten de muren van de oude stad van Jeruzalem.

Het vierkante altaar is negen voet vierkant en vijf voet hoog en is geconstrueerd van cellenbeton. Het materiaal werd geschikt geacht voor gebruik in de tempel. In de Talmoed wordt uitgelegd dat staal niet mag worden gebruikt om de stenen van het altaar door te snijden, omdat de tempeldienst leven in de wereld brengt en staal, zoals het in oorlog wordt gebruikt, leven kost. Stenen voor het altaar mogen niet met staal worden gesneden, omdat de tempeldienst leven in de wereld brengt en staal hoewel niet ideaal, het is licht en gemakkelijk te vervoeren en te dimensioneren om op een vrachtwagen te worden geladen. Het altaar is gebouwd op een metalen frame dat ook is ontworpen met het oog op transporteerbaarheid. De bedoeling was om een altaar te maken dat met een oogwenk naar de Tempelberg kon worden gebracht, mocht dat nodig zijn.

Rabbi Baruch Kahane diende als de Hogepriester en instrueerde de andere priesters in hun functies. Net zoals in de tempel van Salomo, werden de verschillende uit te voeren taken toegewezen door loterij. De priesters droegen bijbels nauwkeurig gewaad dat geschikt was voor gebruik in de tempel. Wierook werd gemaakt voor de re-enactment die sommige, hoewel niet alle, van de elf ingrediënten bevatte die nodig zijn voor gebruik in de tempel. Het is verboden volgens de wet van Torah om de wierook buiten de tempel te verbranden. Een kleine hoeveelheid, kleiner dan zou worden ingebrand dan de eigenlijke dienst, werd verbrand op het replica Gouden Altaar. Onder de priesters waren jonge jongens die werden getraind in de tempeldienst. De gemeente heeft een schaap worden niet toe geslacht op het terrein, zodat men op een andere locatie is geslacht. De stukken vlees werden op de ritueel voorgeschreven manier op de oprit naar het altaar gerangschikt en één stuk werd op het vuur op het altaar gegooid om volledig te worden verbrand. Er waren ongeveer 150 mensen aanwezig waaronder verschillende niet-joodse toeristen. Moshe Feiglin, hoofd van het Zehut-feest en voormalig lid van Knesset, was ook aanwezig bij de ceremonie.

"Dit is een echt historisch moment", zei de ambassadeur toen hij de menigte toesprak. "Mijn regering is verheugd partners te zijn met het Sanhedrin en met Israël bij het brengen van [de] Messias."

As Ambassador Flores descended from the stage, one of the rabbis from the Sanhedrin noted that his address was very powerful and seemed to come from a very deep personal place. The rabbi asked Flores if he had any connection to the Jewish people. Surprisingly, Flores revealed that he had Jewish relatives on his mother's side of his family. Rabbis of the Sanhedrin gathered around the Ambassador and asked him several questions. According to Jewish law, Jewish status is matrilineal. In the presence of the rabbinic court, it was determined that Flores was a Jew. This came as a surprise to Flores who was unaware that his family connection conferred upon him Jewish status. To mark the occasion, the rabbis assisted Flores in donning tefillin (phylacteries) a mitzvah (Torah commandment) of the highest order.

Rabbi Hillel Weiss, de woordvoerder van het Sanhedrin, merkte op dat het hoogst symbolisch was dat een dergelijke openbaring zou plaatsvinden bij de inwijding van het altaar.

"We staan aan de vooravond van de openbaring van de Moshiach (Messias)", vertelde Rabbi Weiss aan *Breaking Israel News*. "Een van de functies van de Messias is het verzamelen van de ballingen. Dit is niet alleen maar mensen die besluiten naar Israël te komen. Het is een wonderbaarlijk proces, dat is wat we hier zagen. Het is God die dingen onthult die verborgen zijn: verborgen Joden, verborgen connecties met Israël, liefde voor Hasjem (God, letterlijk, 'de naam) die is weggestopt en niet gezien sinds alle 70 naties samenkwamen om tot de Ene God te bidden in Jeruzalem."

Bron: Israël news