

MOZES EN DE WEDERKOMST VAN JEZUS!



Mozes schreef in **Deut. 30** in profetische context over de wederkomst van de Messias voor Zijn volk. In vorig hoofdstuk lezen wij dat Gods volk, Israël, een verbond met God had verbroken door andere goden te dienen. Dus opnieuw het grote gevaar van alle vormen van afgoderij. (Deut.29:26). Nogmaals de Thora, is onderwijs van God voor Zijn volk, een handleiding om gelukkig te leven en in feite voor alle volkeren.

De volkeren vragen zich af:

Waarom kwam Gods toorn zo hevig over dit volk?

Waarom hebben zij al die vervloekingen over zich heen gekregen?

Velen stellen zich vandaag de vraag opnieuw:

Waarom komt opnieuw al die Jodenhaat zo fel terug, terwijl God bezig is met het herstel van Zijn land. De holocaust is voorbij, en een nieuwe holocaust voor ieder mens die niet wil geloven in de komende Koning der koningen? Mensen vergeten, God niet.



(1,3). Wanneer nu al deze dingen over u komen... Israël kende zegen en vloek onder **al de volkeren** waar zij werden verstrooid en verstoten door God.

Het ziet er naar uit dat Gods volk opnieuw naar hun God wil luisteren, al zij het op hun oude traditie.

Ze zoeken en bereiden zich voor om hun tempel opnieuw te kunnen bouwen en dan daar te bidden.

Is dit een vorm van bekering? Sinds 1948 zien wij vele Joden die terugkeren naar hun land. Ze komen nu terug uit **alle landen**.

*dan zal de HERE, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen; Hij zal u weer **bijeenbrengen uit al de volken**, naar wier gebied de HERE, uw God, u verstrooid heeft. Deut.30:3*

Wij kunnen hieruit besluiten dat God aan het werk is, en iedere Jood, waar hij ook mag zijn, terug zal brengen naar Zijn land. Ook vanuit België vertrekken ze, ondanks een oproep van onze premier in 2015. Niemand had ooit gedacht dat dit in vervulling zou gaan! (Zef.3:20)

EEN ANDERE BESNIJDENIS

En de HERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. (6)

Het is niet de traditionele besnijding volgens de wet, doch **God zelf** zal in hun hart werkzaam zijn. Men liet zich wel besnijden, maar men hield toch de wet niet. (Gal.6:13) Christenen en Joden dienen zich niet te laten besnijden. (Gal.5:2)(1 Kor.7:18).

Joden dachten behouden te worden door zich te laten besnijden, onzin. (Hand.15:1). Dit is net als een ceremoniële kinderdoop, communie, vormsel enz. onzin.

Mozes schreef al over verandering in de verre toekomst, hun nakroost, a.v. hun zaad. De christelijke vrijheid komt er door geloof in Christus offer. Enkel daar is er vergeving te vinden, voor wie vergeving vraagt!



De besnijdenis van het hart, is anders gaan denken, door geloof en vertrouwen in Jezus Christus!

Je kunt niet behouden worden door het vervullen van de wet, doch **de genade** is ook geen vrijbrief om in te gaan tegen Gods Bijbelse leer.

Opgelet voor de binnengeslopen vrijheidspredikers:

Want er zijn zekere mensen binnengeslopen - reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven - goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. Judas 4

ER KOMT VLOEK OP DE VIJANDEN VAN ISRAEL

De HERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden en uw haters leggen, die u vervolgd hebben. (7)

Wanneer? Wanneer wij zien dat God Zijn volk verzamelt naar hun land. (Zef.3:20) Er komt een duidelijke en pijnlijke verandering, voor de kinderen die de duivel nog tot vader hebben, de vijanden van Israël en alle Jodenhaters uit alle landen. Wij weten als Jezus terugkomt, hij alle vijanden die zijn opgetrokken naar Jeruzalem, zal laten omkomen.

Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Zacharia 12:4 Te dien dage, luidt het woord des HEREN, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid. (alle natiën= V.N) (paarden= legers)

DE BELOFTE VAN ZEGEN ALS ISRAEL ZICH BEKEERT

(Deut.30:8,10) Er komt zegen voor Israël, **indien** zij opnieuw naar hun God zullen **luisteren en gehoor geven**. Een economische heropleving, zegen over hun grondgebied, welke wij nu en later zullen kunnen opmerken. God belooft wel een grote zegen, doch het blijft alles **voorwaardelijk**. Israël staat vandaag voor een **belangrijke keuze**, net als ieder mens: Voor of tegen Jezus!

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Joh3:18



WANT DIT GEBOD...

(11,13) Gods geboden en goede raad is niet in de hemel, je moet ze niet halen! De bedoeling: Het is heel goed te begrijpen wat God wil! Hier stellen wij vast dat het de **Messias Jezus** is, welke hen Zijn juk en raad zal brengen, **zo profeteerde Mozes dit eeuwen geleden!** Jezus sprak: Meer dan de tempel is hier! (Matth.12:6)

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; Matteüs 11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; Matteüs 11:30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.



Israël kent meer en meer angst, de tijd van zijn benauwdheid nadert. (Zef.1:15). Ze komen enkel tot rust, indien zij in Jezus hun Messias en verlosser zullen zien. (Rom.8:35) (Rom.10:4,9)

De apostel **Paulus** leert dat Christus het einde der wet is, voor allen die in Hem geloven. De ongelovigen beweren in feite wie is er naar de hemel geweest of wie is er opgestaan om de dingen van God te leren?

Mozes leerde wie de wet volbrengt zal behouden worden. Dus op basis van een verdienste, prestatie om de wet te volbrengen. Die tijd is voorbij. Nu is er enkel behoud door geloof in wat Jezus leert. Laat nu u geen slavenjuk meer opleggen, geen kerkwetten, of alle religieuze wetten buiten de Bijbel. (Gal.5:1)



De tijd van de oude tempels in Jeruzalem, met de offers zijn voorbij, Jezus volbracht het offer, Hij was het Lam Gods. **De hedendaagse voorbereidingen en de aanstaande nieuwe tempelbouw is een duidelijk teken dat de zichtbare wederkomst van Christus in Jeruzalem, in de komende jaren.**

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.
2 Thess.2:3,4.

De komende antichrist en de valse profeet, zullen zoeken om een **grote alliantie** of overkoepeling te maken met andere religies. Dit kan ook door volksvergaderingen, en een verbond of een verdrag af te sluiten met Israël, voor een jaarweek, hetzij voor zeven jaar. (Rashi). Dan.9:27.

Zoals de profeet Daniel wereldrijken vergeleek met beesten of dieren, zo vinden wij in het Bijbelboek Openbaring van Johannes, **twee beesten**. Twee politieke wereldmachten.

Een eerste beest: Een alliantie uit de volkeren **zee**, beperkt tot 10 landen. Een bijzonder grote militaire alliantie, duivelaanbidders. Voorzitter: de Antichrist

Een tweede beest: Valse profeet. Het heeft een politieke macht en een religieuze macht. (Openb.13:11) Het zoekt om aan iedereen het merkteken 666 RFID te verplichten, en het eerste beest te aanbidden. Ook een plaats van duivel aanbedding.



Kunnen wij deze twee symbolische beesten vinden in deze bestaande twee koepels?



Dit kan een aanwijzing zijn dat de tempelbouw zal starten met een overeenkomst voor zeven jaar. Volgens Dan.9:26 als context vinden wij die vorsten komende uit het **Romeinse Rijk**, vandaag het Westen genoemd. Doch het Westen, het oude Romeinse rijk, krijgt vandaag een andere vorm door een grote immigratiegolf. Een mix van religie.

Biblespace, 15 december 2018
<https://biblespace.org>

