

# DAMASCUS EN DE BIJBEL

Wanneer wij in onze dagen luisteren naar de persberichten, voor zover ze nog betrouwbaar zijn, dan stellen wij toch vast dat de woorden van onze Heiland sneller in vervulling gaan, net als de weeën van een aanstaande moeder welke nieuw leven verwacht.

***Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Matth.24.***

Ook de woorden van de profeet Jesaja zijn heel treffend vandaag wanneer hij schreef over het lot van de eeuwenoude stad Damascus. Het einde van de stad Damascus ligt in de komende jaren.

***De Godsspraak over Damascus. Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval Jesaja 17***



Deze morgen lezen wij over een nieuwe aanval van Israël, heel dicht bij Damascus, waarbij de stad zich fel verdedigde. De spanning wordt heviger in deze regio. Eigenaardige ontwikkelingen doen zich voor onder invloed van President

Trump, met een terugtrekking van troepen.

**Toch is er hoop** voor allen welke alles in de Bijbel "willen" geloven, want Jesaja schreef ook over de wederkomst van Christus, maar de opname komt ervoor!

***Te dien dage zal de mens de blik richten op zijn Maker en zijn ogen zullen zien naar de Heilige Israëls; Jes. 17:7***

<https://israelunwired.com/syrian-media-claim-israel-just-attacked-damascus/>

Biblespace, 26 december 2018

