

# GELOOF JE OOK ALS DE PROFEET ELISA?



**2 Kon.6: 8-23** De koning van Syrië=Aram wil ten oorlog trekken tegen Israël. Hij is koning Benhadad II, hij maakt de nodige voorbereidingen, waarschijnlijk met zijn generaal Naäman, welke is genezen van melaatsheid. Dit waren geheime oorlogsplannen, top secret. Dit gebeurt tijdens het optreden van de profeet Elisa. Er waren steeds spanningen tussen deze landen. Het lijkt wel onze dagen waarbij wij telkens vaststellen dat het vijandige Syrië uit het Noorden opnieuw ten strijde wil trekken tegen Israël.

**ALS GOD VÓÓR ONS  
IS, WIE ZAL TEGEN ONS ZIJN? (ROM.8:31)**

**Elisa** waarschuwt zijn koning door een bode te sturen, welke de troepenbeweging aankondigt van de vijand, en geeft raad niet op te trekken naar de plaats waar ze wilden optrekken. **(9,)**

Hoe kende de profeet de vijandelijke plannen? Deze profeet kende deze militaire plannen **door openbaring van Gods geest**, zo zien wij dat in oorlogsvoering tegen Israël, God waakzaam en actief is. Is God vandaag anders? God blijft dezelfde! (Ps.102:28)

**De koning** volgt de raad van Elisa op, en zend mannen naar die plaatsen, welke de profeet had aangetoond. Dan waren ze op tijd op die plaatsen vooraleer Benhadad II zich daar kon vestigen. Zo konden de Arameeërs hun doel niet bereiken, hun plan slaagde niet. Elisa was geen generaal, maar een man Gods en blijkbaar had de koning vertrouwen in hem.

**GEEN VERRAAD**

**(11) De koning van Aram** dacht dat hij door een van zijn mannen werd verraden, nadat dit tot tweemaal toe zich voordeed. De Syrische koning werd kwaad en begon te twijfelen. De koning geloofde niet in toeval, na dit gebeuren.

(12) Een van zijn dienaren kende de profeet Elisa, Naäman? **Naäman** had een jong dienstmeisje, welke werd gevangen genomen uit Israël. 2 Kon.5:2 Generaal Naäman gaf te kennen dat deze profeet buitengewone of bovennatuurlijke gaven had, en hij de diepste geheimen en uitspraken van de koning kende. Naäman werd destijds wonderlijk genezen van zijn melaatsheid door de profeet Elisa.

(13,14) De Syrische koning kwam te weten dat de profeet zich te Dothan bevond, en gaf opdracht de profeet gevangen te nemen. De stad werd tijdens de nacht omsingeld door een sterk leger.

(15) De dienaar van de man Gods kwam in **paniek**, door het zien van dat leger, welke de stad had omsingeld. Paarden wagens zijn altijd een beeld van militair materieel geweest. De dienaar kon begrijpen dat zijn leven en dat van de profeet op het spel kon staan in die omstandigheden.

### VREES NIET!

(16) Elisa was een profeet, een gelovige man door God gebruikt. Had ervaringen van Gods handelen. Christen zijn is God ervaren in uw leven. Het lijkt wel gemakkelijk gezegd. **Wees niet angstig...**Ook zal de toekomst aantonen dat **Israël** opnieuw een angstige tijd, en een grote verdrukking zal tegemoet gaan, doch de profeet Jesaja geeft goede moed, indien Israël zal willen luisteren en vertrouwen als hun vroegere koning.

*Jesaja 41:10 vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.*

Vele ongelovige mensen zullen door angst en vrees omkomen, het zal een teken zijn welke de zichtbare wederkomst van Jezus op aarde zal aankondigen:



Lucas 21:25 *En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding,26 terwijl de **mensen bezwijmen van vrees en angst** voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.*

De profeet geeft te kennen aan zijn knecht, dat de strijdkrachten die aan hun kant stonden veel talrijker waren. Wij zien de knecht al staren van links naar rechts en ziet helemaal niets daarvan. Hij kon dan denken mijn profeet, mijn baas is in shock en vertelt dwaasheid.

Hier vinden wij een hemelsbreed contrast tussen de knecht en de profeet Elisa op geestelijk vlak. Wie niet tot geloof is gekomen, en slechts zijn vertrouwen stelt op mensen, die kijkt als deze knecht, geestelijk blind.



## OPEN TOCH ZIJN OGEN



**2Koningen 6:17 Toen bad Elisa: HERE, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.**

Eerst zien en dan geloven, zo dacht de knecht, en zo zijn er velen welke denken toch gelovige mensen te zijn. Ook de apostel Thomas wilde eerst de bewijzen zien, dat Jezus was opgestaan. Doch God was genadig en openbaarde zijn macht en dit gaf kracht aan de trouwe knecht van de profeet.

Welke definitie geeft God aan het woord “geloven”? Hoe denken mensen over geloven? Voor velen is geloven naar een bepaalde kerk gaan of ergens godsdienstig te zijn.

**Hebreeën 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.**

Daarom wil de duivel die hoop wegnemen, en dit kan niet bij een wedergeboren christen! Die hoop is weten en zeker zijn dat Jezus terugkomt, dit heeft hij door zijn Geest in ons bevestigd! (Rom.8:16) (Rom.8:24).

## VURIGE PAARDEN EN WAGENS?

### Wat waren die vurige paarden en wagens?



De profeet had ervaring met “**vurige wagens**”. Zo lezen wij in **2 Kon.2:11** hoe Elia ten hemel werd opgenomen door onbekend buitenaards ruimtevervoer. Elisa raapte de mantel op Elia op na de opname.

“**Paarden en vurige wagens**” een ouderwetse en symbolische beschrijving van legers. Paarden vliegen niet! Wat had de profeet dan al gezien? Wat voor verschijnselen waren dit? Wij lezen nergens dat de profeet onrustig was, hij bad voor zijn angstige en onrustige knecht. Deze profeet is voor ons een voorbeeld van geloof in zeer moeilijke oorlogsomstandigheden. Hemelse strijdagens?



**20 Dit was hetzelfde wezen, dat ik gezien had onder de God van Israëls aan de rivier de Kebar, en ik begreep, dat het cherubs waren. (Ezech.10:20)**

De dieren waren volledig bedekt met ogen, vooraan en achteraan. Men kan denken aan totale registratie en observatie over hemel en aarde. Bepaalde groepen Joden hebben een “**Merkabah**”-leer of traditie, waarbij er sprake is van engelen als de “veellogigen”.

**Merkabah is ook een hemelse of een goddelijke “strijdwagen”** met vier cherubs. Deze engelen zijn Serafims, engelen van de hoogste graad, aanwezig dicht bij Gods troon. Het Hebreeuwse “**galgal**” betekent wielen of als een pupil van het oog, te vinden in Ezechiël. (sensoren?) (Cfr.Ezechiël 1 en 10).



**4 Toen zag ik, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote “wolk”, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was als de verf van Hasmal, uit het midden des vuurs.5 En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren; en dit was hun gedaante: zij hadden de gelijkenis van een mens;6 En elkeen had vier aangezichten; insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen.(Ezechiël 1) (SVV)**

## HET GEBED IS EEN STRIJDWAPEN



**(18,23)** Het Aramese leger daalde af naar de stad **Dothan**.(Afb) Opnieuw bad de profeet, om de vijand met blindheid te slaan, en God deed het! De vurige paarden en wagens werden hier door God niet gebruikt, en de profeet vroeg er ook niet naar. Alle schepselen zijn door God geschapen, ook de afvallige duivel, welke eens een geschapen engel was, daarom zoekt Hij nog steeds vrede.

Ook Jezus kon een legermacht van engelen

inroepen en deed het niet:

*Matteüs 26:53* **Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?**

De man Gods bracht hen naar Samaria, naar de koning van Israël. Toen bad Elisa opnieuw en hun ogen werden genezen van blindheid. Zij stonden er als gevangenen, ze mochten eten en drinken en gingen terug als een verslagen vijand zonder bloed vergieten naar hun heer, de koning van Aram.

**Het gebed is een strijdwapen** zijn tegen ziekte (Jac.5:16).(Jes.38:5)

Het gebed is een strijdwapen tegen angst en zorgen.(Fil.4:6)

Het gebed is een strijdwapen tegen alle demonen en duistere machten.(Marc.9:29)

