

WAAKT DAN, WANT GIJ WEET NIET



Wij leven vandaag ontegensprekelijk in de geprofeteerde tijd die voorafgaat aan de wederkomst van Christus, eerst in de lucht dan in Jeruzalem! Godsdiensten bekijkt men hier met de ogen van een consument, hij zoekt voor hem het beste en is traditioneel en egocentrisch ingesteld. Welke is voor hem nu de beste overtuiging voor het aardse leven. Zo zien wij voor onze ogen dat men zoekt alle godsdiensten samen te brengen, en te overkoepelen, net als een hypermarkt, waar men bijna alles kan kopen.

Men kan er **schoenen** kopen, de maat en kleur moet hen passen. Zo geloven sommigen in een godsdienst of in een prediker welke zich voldoende aanpast aan hun **eigen zinnen, begeerte en karakter**.

Bijbelgetrouwe christenen weten dat er maar één waarheid is, en één weg tot eeuwig leven. **Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;**

Wanneer God zich aan Mozes openbaarde in de braamstruik, diende hij zijn **schoenen uit te doen!** Mozes kwam dicht bij God in alle nederigheid en gehoorzaamheid. (Exod.3:5).

Mensen die Jezus hebben ontmoet in hun leven, de Geest in hun lichaam en vergeving hebben ontvangen, zij volgen niet verder hun eigen levensovertuiging, hun eigen aardse streven, maar zoeken de wil van Jezus te volgen!

Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist 2 Joh.7



Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;1 Joh.4:2

Dit betekent niet alleen dat Jezus als mens is geboren. Kerkgangers, religieuzen zeggen wel dat ze God kennen, maar met hun daden verloochenen zij Hem. Zij leven verder naar hun eigen wil of traditie. Zij bewaren niet verder Gods profetische woord, noch geboden. Zij waken niet over Gods woord en zullen de gevolgen dragen. Zij verwachten Hem niet verder! Lezen de Bijbel niet meer.....hebben zijn Geest niet, en zijn geen tempel van zijn Geest.

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om *Mij te blijven verwachten*, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Zij volgen verdichtsels van filosofen, fabels, en geboden van een staatskerk of godsdienst, en verlaten de waarheid.(2 Tim.4:3,4). Filosofen werden afgoden!



*Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u **de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus** hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit 2 Petr.1:16*

De eerste christenen volgden geen kerkelijke geboden, maar verkondigden twee belangrijke Bijbelse punten, namelijk **de kracht** en de **komst van Jezus Christus!** Zij ervoeren de kracht van het evangelie (1 Kor.1:18) (Luc.8:46) (Matth.22:29)
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Fil.4:13

De apostel Paulus waarschuwde de Corinthiërs en **leerde hen waakzaam te zijn**, voor de "wijzen", de wijsheid, de wetenschap, van deze wereld.(1 Cor.3:19) De Joodse Bijbel vertaling: "*For the wisdom of this world is nonsense*" Paulus verwijst meteen naar het boek Job. Paulus argumenteert ook met Ps.94:11.

Psalm 94:11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

Job 5:13 Hij vangt de wijzen in hun sluwheid, en het voornemen der listigen wordt verijdeld.

WAAKT DAN, WANT GIJ WEET NIET, OP WELKE DAG UW HERE KOMT. MATTH.24:42



Wakker blijven en constant alert zijn, is niet zo simpel voor het lichaam. Maar het gaat hier wel over het geestelijk, profetisch attentief te blijven. De geest is gewillig maar het vlees is zwak, de machten der duisternis dient men te kunnen weerstaan.

(Matth.26:41). Een bewaker heeft gedurende de nacht altijd **licht** of **een lamp** bij zich, wanneer hij een vermoeden heeft van inbraak. Inbreken om te stelen, vandaag steelt de duivel "uw kostbare tijd"!

Slapen is een geestelijk beeld van een gesloten, ongelezen of onbegrepen Bijbel in de kast van zwakke christen.

Iemand dacht eens Gods bescherming te krijgen door zijn Bijbel onder zijn hoofdkussen te leggen!

Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. (Matth.25:5).

Deze slaperigheid is aanwezig bij christenen vandaag, de eindtijd. Velen hebben wel kennis van de wederkomst, van de bruidegom Jezus, doch men geeft nog weinig aandacht aan de **profetieën**.



De olie is noodzakelijk om licht te maken en Hem tegemoet te gaan, zoals bij het oude traditionele Joodse huwelijk. Toen wist alleen de vader van de bruidegom, het tijdstip om de bruid snel op te halen. De olie staat symbool voor geestelijk brood! **Olie** werd gemalen van het manna in het oude verbond. Het malen betekent, onderzoeken, profetische Bijbelstudies volgen. (Joh.6:35)

De maagden, gemeenten, staan als beeld voor het oorspronkelijk christendom, doch de helft daarvan gaat verloren, door gebrek aan geestelijk voedsel, en misleiding door het Babelse christendom.

2 Petrus 1:19 *En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, **er acht op te geven als op een lamp**, die schijnt in een duistere plaats, todat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.*

WAAKZAAM ZIJN TEGENOVER DE DWALINGEN

Jezus sprak over allerlei **tekenen** die voorafgaan aan Zijn wederkomst. (Matth.24)
Aardbevingen, oorlogen, oproer,
Jodenhaat, aanslagen enz. Jodenhaat in Duitsland neemt vandaag erg toe volgens Merkel.

Doch dan komen er vele **valse profeten** en **wetsverachting** neem toe. Dit zijn twee elementen welke wij vandaag vaststellen.

Evangelisten met valse leringen en schijnwonderen krijgen groot succes! De wetsverachting, de wet is de Thora, welke Bijbelonderwijs betekent! Er is duidelijk een tekort aan grondige Bijbelstudie en minder belangstelling, lauwheid als in Laodicea.



Goede herders, oudsten, zijn waakzaam en dienen te waarschuwen.

2 Timotheüs 4:3 *Want er komt een tijd, dat (de mensen) **de gezonde leer** niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen,⁴ dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de **verdichtfels** keren.*

Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. 2 Petr.2:1

SCHEURINGEN HET GEVOLG VAN VALSE LEER

Aan het einde des tijds zullen er **spotters** komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, **die de Geest niet hebben**. Judas 19

De apostel Paulus schrijft naar de Corinthiërs, dat er wel verdeeldheid is in de Gemeente, dit is onvermijdelijk, want dan zal moeten blijken wie standvastig en **trouw** volhardt aan Gods woord. (1 Cor.11:19).

Vandaag kent men veel gemeentescheuringen, geloofsafval, er dringt veel valse doctrine door, machtsmisbruik kerkleiders, en een tekort aan Bijbelkennis! Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, (2 Thess.2:3)

WAAROM DIENEN CHRISTENEN WAAKZAAM TE ZIJN?

Christenen kennen niet het **exacte tijdstip** (Gr.Chronos) van Zijn komst. Wel kennen zij de lange tijd die voorafgaat (Gr.Kairos) de rijptijd. De exacte tijd van de opname kent niemand, enkel God zelf. (Marc.13:32). Daar zijn nu wel voldoende hoopgevende tekenen van de letterlijke en zichtbare wederkomst aanwezig, de oogst is rijp!

*Marcus 13:33 **Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is.***

De rijptijd is de tijd van de hoop, het blijven verwachten van de komst van de Heer. Jezus komt als een dief in de nacht, onverwacht voor ongelovigen of religieuzen, of slapende christenen met een tekort aan olievoorraad. Een dief komt altijd met **haast** en onverwacht. Ongelovigen denken vandaag in het Westen te leven in veiligheid en vredevol.

De apostel Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen (1 Thess.5:3,6). Het volgende: Er komt een plotseling verderf. Dit verderf zijn **Gods oordelen** welke zullen komen over deze aarde, omwille van alle ongerechtigheid. Lijkt de opwarming van de aarde de voorbereiding van een soort verderf? God gebruikte vroeger ook de natuur wanneer Hij ten strijde trok. Ook Jezus sprak :

*(20) Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom **haastiglijk**. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! Openb.22 (STV)*

Hij vergelijkt dit met de weeën van een zwangere vrouw, pijnlijke momenten komen en herhalen zich meer en meer. Bijbelgetrouwe christenen welke profetisch onderwijs volgen zijn niet onwetend, ze zijn niet in de duisternis. Zij komen niet in Gods oordelen! (1 Thess.5:9).

*1 Tessalonicenzen 5:5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe;6 **laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.***

