

ONGERECHTIGHEID BLIJFT NIET ONGESTRAFT.

Wanneer wij horen spreken over God, dan spreekt men normaal over een God van liefde. (1 Joh.4:9) Wij horen minder spreken of preken over een God die de mens zal oordelen na het sterven of later over een God, in de persoon van de Messias, Jezus welke terugkomt als koning der koningen, en als een God der wreke.

Psalm 93 profeteert dat Jezus, bekleed als oppermachtige koning der wereld en komt op aarde.

Psalm 94

Daar zal **Jezus** optreden als opperrechter op aarde! Iedere godsdienst spreekt over God, en ze geven Hem een naam. De ongelovige of dwaas denkt er is geen God! (Ps.53:2) (Ps.14:1). Het woord "dwaas" komt uit het Hebreeuwse "naval" en betekent moreel, intellectueel en geestelijk onbekwaam. Bv.

Titus bracht een hoer in het heilige der heilige van de tempel, "handelende" met haar, dacht en sprak er is geen God! Wat een hoogmoed! God zag het, God kent de gedachten van zo'n mens

Psalm 94:7 zij zeggen: De HERE ziet het niet, de God van Jakob merkt het niet.

Wanneer de mensen vandaag in de eindtijd, onrecht worden aangedaan, dan zinnen ze meestal op een gezonde rechtspraak of wraak. Mensen stappen naar de rechtbank om hun recht te halen, en dat de schuldige word gestraft en veroordeelt. Doch daar geschied onrecht zo bevestigt prediker! (Pr.3:16,17) <https://www.focus-wtv.be/nieuws/dieven-bekennen-maar-zaak-wordt-toch-geseponeerd>

Hoe staan wij als christen tegenover het onrecht dat ons wordt aangedaan?



Psalm 94 Een psalm van Mozes, volgens rabbijnen en telkens voorgelezen op de vierde dag. Een psalm van David volgens anderen. Daar gaat het over de **God der wreke**.

Wreken is onrecht vergelden. Wij lezen in de Bijbel over het wreken van God. Zo vinden wij teksten die van belang zijn. Wij moeten weten dat het vergelden van onrecht ons niet toekomt. Wij nemen niet het recht in eigen handen. God zal het nu of later vergelden. Ook Israël werd in de geschiedenis en nu opnieuw kwaad aangedaan. Men denkt dat de God van Israël dood is! Helaas!

Jesaja 1:24 Daarom luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen, de Machtige Israëls: Wee, Ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders en Ik wil Mij wreken op mijn vijanden;

GODS RECHTBANK

*Spr 20:22 Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden;
wacht op de HERE, Hij zal u helpen.*



Ps.94. 1/2

Het is een gebed, een smeekbede, opdat God zou verschijnen en optreden, **opdat er recht zou geschieden**. Wij leven vandaag immers in een tijd en in een land waarin gerechtigheid grote moeite heeft om zich te handhaven. De christenen hebben **een hoop**, ja hun gebed is hun sterkte, ze hebben een God gevonden die correct recht verschaft, en zal verschaffen. Wij mogen ons vertrouwen niet meer verder stellen op mensen, maar op God. Wij kunnen bidden dat God vergelding brengt over de hoogmoedige ongelovigen, welke veel kwaad stichten.

*6 En de Here zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? 8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. **Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? Lukas 18***

Jezus leert ons, dat er in de eindtijd nog weinig vertrouwen zal zijn om op Hem alleen te vertrouwen om te verkrijgen wat zijn recht is. Velen denken waarom laat God het kwaad toe, bidden is beter dan te betogen.

Vers 3

Hoelang nog?

Terecht vraagt de ware gelovige in Christus, hoelang het nog zal duren eer er gerechtigheid zal geschieden op aarde. Wanneer komt er een einde aan de christenvervolging en Israël, in deze wereld? Wij leven vandaag in een tijd waarin de ongerechtigheid en corruptie welig bloeit, als in de dagen van Noach voor de zondvloed. Hoe verder men afwijkt van het woord van God, de Bijbel, hoe meer men ongerechtigheid en Gods oordeel zal ondervinden.

Openbaring 22:11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd



Wij zien vandaag voor onze eigen ogen hoe men ook Gods volk Israël, opnieuw in een slecht daglicht stelt, op onrechtvaardige wijze telkens beklad via de pers. In de V.N. stelt men landen aan als bv. Saoedi Arabië, welke de mensenrechten negeert, ze zetelen in de commissie van

mensenrechten! Onschuldige mensen worden er vermoord door onthoofding. God is niet vergeetachtig! God wrekt alle ernstige zonden.

Vers 4 – 7

Heidenen en ook christenen zoeken enkel hun verdriet door af te wijken van hun God.

3 Want dit is Gods wil, uw heiliging: dat gij u namelijk van ontucht onthoudt;
4 dat ieder van u zijn eigen vrouw(vat) weet te verwerven in heiligheid en eerbaarheid,
5 niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals de heidenen, die God niet kennen;
6 dat niemand zich te buiten gaat, en in deze aangelegenheid zijn broeder bedriegt. Want de Heer is de Wreker van al deze dingen, zoals we het vroeger hebben gezegd en voortdurend betuigd. 1 Thess.4 Can.vrt

2Co 6:14 Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Maar een ongelijk span heeft vele betekenissen.

Iedere christen die medewerkt aan het oecumenische gedachtegoed, is iemand die afwijkt van de Bijbel, van Gods wetten, en handelt bewust of onbewust wetteloos. De eenheid onder de christenen word gevormd door Gods woord, niet door organisaties en allianties!

Vers 8-11

Gij dwazen wanneer zult gij verstandig worden?

In de bijbelse symboliek vinden wij duidelijk dat de dwaas, de ongelovige is. Verstandig worden betekent gewoon geloven wat God zegt tot al de mensen in Zijn woord.

Alle ongerechtigheid of zonde ziet en hoort God! Veel ongerechtigheid blijft in het duister.

Plannen worden gesmeed in geheime kringen, en men denkt niemand weet het!

Omkoperij en corruptie dringen door in de wereld. Bv: Arafat, koning der eerste terroristen, kocht journalisten en scherpschutters uit om Israël te besmeuren!

God gaf ieder mens een geweten en verstand, opdat hij kennis zou hebben over goed en kwaad. De mens kreeg tien geboden tot zijn welzijn. Zou Hij dan niet straffen en oordelen?

Wanneer wij kijken naar de natuurrampen en de toenemende aardbevingen met duizenden doden, is het dan geen tijd dat de mens begrijpt, dat hij opnieuw dient te luisteren naar zijn Schepper?

Dat de winstgevende en verleidende seksindustrie een einde moet nemen! De wraakroepende misbruiken van kinderen in "schijnchristelijke kerken" enz.



Vers 12-15.

Welzalig de man die Gij kastijdt Here,

Gelukkig is ieder mens, die getuchtigd word door God zelf. Het is **zalig** door God zelf geleerd te worden. Eerst moet men aangenomen worden als zijn kind. Elke gehoorzaamheid en overwinning brengt blijdschap in de ziel van de Bijbelgetrouwe christen. Zonder discipline kan men niets leren uit de Bijbel. Een leraar kan zijn leerlingen niets leren als er geen discipline is in de klas!

Daarom moet u begrijpen dat net zoals een vader zijn zoon straft, de HERE u straft om u te helpen. (Deut.8)

Niemand word graag op de vingers getikt, niemand hoort graag een scherpe vermaning, niemand heeft graag een zware beproeving. God gebruikt allerlei mensen om ons in liefde bij te werken. **Heb 12:6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.**

Toch behoud de christen een blijdschap, omdat hij dit kan begrijpen, God is met mij bezig, en alles werkt mede ten goede voor hen die God liefhebben. Dat bewijst dat God **een plan** heeft met ieder kind van God persoonlijk. Met Zijn kinderen na de dood en al voor de geboorte!

Beproevingen moeten er zijn opdat ons geloof waarachtig blijke te zijn. God leert ons vanuit Zijn woord, waarom wij soms worden getuchtigd. Het heeft allemaal wel een doel zegt God : Rust te ontvangen in de kwade dagen in ons leven. In alle geduld graaft God de ondergang voor de goddeloze. Ook zal God zijn volk niet verstoten.

Er komt straks een tijd dat de rechtspraak opnieuw rechtvaardig zal worden zegt God. Wij moeten niet onrustig zijn, dat God het niet zou weten, of vergeten, hoe men de christenen, "de oprechten van hart", onrechtvaardig behandelt, pest, benadeelt of vermoord. Het is een kwestie van tijd, en God heeft geduld.

Vers 16-19 **De strijd tegen de onrechtvaardigheid.**

Het is een strijd die niet zonder God mag worden gevoerd. De psalmist leert ons dat hij zich goed bewust is dat God met hem was in die strijd. Wanneer wij, net als Israël in de strijd zitten, dan kunnen wij eens gedachten hebben die ons zouden moedeloos maken, zoals hier "*mijn voet wankelt*". Het lijkt of wij geen vaste grond krijgen, in de strijd voor het evangelie. Mozes of Koning David, deelt mede, dat Gods goedheid hem heeft ondersteund om verder te strijden. Het waren Gods vertroosting die hen verkwikten. vertroosting zijn Gods beloften in de Bijbel. De schrijver leert ons dat wanneer wij moedeloos zouden zijn van de goede strijd des geloofs, dan precies moeten wij ons vertrouwen stellen op de Here, door **te luisteren** naar Hem, en dit gebeurt enkel door voldoende de Bijbel te vertrouwen. De hulp van de Here ervaren is geloofsgroei! Wie moedeloos of depressief wordt, zou eerder de neiging hebben om niet verder in de Bijbel te lezen of te bidden. Dit is een strik van de duivel. Het is precies dan dat men dit **moet** doen. De H.Geest kan u ook bijbelverzen te binnen brengen of een psalm die daar naartoe leidt.

Vers 20-23 **God vergeldt het onrecht Zijn kinderen aangedaan!**

Psalm 94:20 Hebt Gij iets gemeen met de zetel van het verderf, die onder schijn van recht onheil sticht?

Vers 20 In onze dagen is er slechts nog **een schijn van rechtspraak**. "De zetel van het verderf" zo noemt God de rechtbank op aarde! Wij kunnen en mogen daar ons vertrouwen niet op stellen. Wij hebben niets gemeen met dit soort goddeloos handelen aan de hand van wetten die ingaan tegen de gerechtigheid van God. Bv: Homohuwelijken, abortus, straks groen licht voor pedofilie enz.



Onrechtvaardige uitspraken in **vers 21**. Bijzonder leest men dit in het licht van de verdrukking tegenover Israël.

De Here is ons een toevlucht, en dat ervaren is belangrijk.

Graag zouden wij zelf het recht in handen willen nemen, maar dat is uit de boze.

Wij vertrouwen op de Here, Hij vergeld hun het onrecht! God verdelgde hen.

Ps 54:5 (54-7) Hij zal het kwaad vergelden aan wie mij benauwen, verdelg hen in uw trouw.

Spr 20:22 Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op de HERE, Hij zal u helpen.

Ro 12:19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here.

Heb 10:30 Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen.

Wij moeten ons vertrouwen op de Here stellen, bijzonder in onze dagen met meer en meer antichristelijke wetgeving.

De Here is mijn Herder!

Biblespace 1 september 2018

