

IS GOD KWAAD VANDAAG?

Wij mensen kunnen wel eens boos worden vandaag om een of andere reden. Wij kunnen even zoeken waarom God kwaad zou worden in onze dagen. Ook **Jezus** werd eens kwaad, en dreef alle handelaars en bankiers uit de tempel, wat een rovershol was geworden. (Matth.21:13). Het was dus duidelijk, dat dit alles niet naar de wil van God was. Het leek wel het hedendaagse financiële Vaticaan, als bankier! Op die wijze maakt men God kwaad!



Ook **de profeet Jona** maakte God kwaad. Hij deed naar zijn eigen zin, en weigerde te handelen naar Gods wil. Wat was het gevolg? Jona zocht zichzelf zoals anderen. (Rom.2:8).

*Jona 1:12 Hij antwoordde hun: Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet, dat **door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken.***

Hier blijkt dat Jona beseft had van zonde, God wilde hem gebruiken en Jona vluchtte, doch God werd precies kwaad op hem, maar bleef hem uiteindelijk genadig, en hij werd wonderlijk behouden. De manier waarop God reageert was wel heel bijzonder, ook de andere mensen op het schip kwamen in gevaar, doch God heeft alles **onder controle. Jezus stilde ook de storm op het meer om iets te leren!** (Psalm 107:29).

*Lucas 8:23 En terwijl zij varende waren, viel Hij in slaap. En er sloeg **een stormvlaag** neder op het meer en zij kregen water in en verkeerden in nood.24 Toen kwamen zij en maakten Hem wakker en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust **en het werd stil.***

Waar was hun geloof, toen zij dicht bij Jezus waren? Zij dienden Hem beter te leren kennen.

Niet willen luisteren naar Gods woorden en raad kan vroeg of laat zijn gevolgen hebben. Wie Jezus uit de Bijbel, niet wil aanvaarden, als zijn redder, kan pijnlijke ervaringen krijgen in zijn leven. (Psalm 7:13). Het boek Spreuken toont aan dat men Gods raad en regels niet in de wind mag slaan, wetteloosheid is gevaarlijk, het maakt God kwaad. Gezonde Bijbelkennis, is heel belangrijk! (Spr.1:29).



NOG ANDERE REDENEN TONEN AAN WAAROM GOD KWAAD KAN WORDEN.



Men wil Gods steden in bezit nemen!

(Ps.83:13). God is niet doof wat betreft Zijn land en volk! De vijanden van Israël zijn ook Gods vijanden geworden, Edom (Saoedi-Arabië) Jordanië, Palestijnen, Libanon enz. Hij zal reageren.

Afgoderij is een bijzondere reden. Het aanbidden van de antichrist met zijn wereldkerk. Al wie zich verbindt met het merkteken, 666 komen onder zijn toorn. (Openbar.14:10). Als God kwaad wordt over afgoderij, en valse profeten, dan schreef Ezechiël:

Ezechiël 13:13 **Daarom, zo zegt de Here HERE, ja, Ik zal een stormwind doen losbreken in mijn grimmigheid en stromende regen zal er zijn in mijn toorn, en hagelstenen - in grimmigheid, tot verdelgens toe**

Wie de Bijbel als waarheid verwerpt en ook **de uitnodiging** van het evangelie maakt God kwaad. Men zoekt telkens verontschuldigen om hier niet op in te gaan. (Luc.14:21).(Matth.22:7).

Ondankbaarheid maakt God kwaad.

Wij lezen in **Psalm 78** Hoe God hen zo lief had dat hij ze alles gaf van eten in de woestijn wat ze graag hadden. Zij vroegen en zagen wonderen, maar bleven zondigen en bleven weerspanning. Hij deed vlees regenen als stof. Wonderen waren geen motief om God te volgen en gehoorzaam te zijn zoals Hij had verwacht. Er bestaat nog steeds ondankbaarheid tegenover genezing. Een op tien kwam bij Jezus terug om Hem te danken voor de genezing van zijn melaatsheid!

Psalm 78:31 **daar verhief Gods toorn zich tegen hen, richtte een slachting aan onder hun welgedanen en velde de jonge mannen van Israël neder.**

WAAROVER IS GOD KWAAD IN ONZE DAGEN?

Jeremia 23:20 **De toorn des HEREN zal zich niet afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart; in het laatst der dagen zult gij dat duidelijk inzien.**
21 Ik heb die profeten niet gezonden, toch hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, toch hebben zij geprofeteerd.*22* Maar als zij in mijn raad hadden gestaan, dan zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen, dan zouden zij hen hebben doen terugkeren van hun boze weg en van de boosheid hunner handelingen.

Wij leven vandaag ook in een tijd van veel valse profeten en valse christussen. Dit is al een teken van Jezus zichtbare wederkomst op aarde. (Matth.24:4,5). Ook in de geschiedenis stonden er profeten op, niet door God gezonden. Valse staatsgodsdiensten ontstonden, en luisteren niet naar Gods raad, de Bijbel. **Het geduld van God is bijna ten einde!**

De profeet Jeremia (30) schreef over onze dagen. De tijd waarin een herstel, een herleving en bekering komt in Israël. God zal een keer brengen in het lot van Israël schreef hij.

De ganse wereld (V.N.) keert zich tegen Israël, de Jodenhaat komt opnieuw meer en meer op, dit maakt God toornig! Jezus was toch Joods, wie Joden haat, die haat Jezus.

Het drijft de Joden opnieuw naar hun land, welke God hen gaf. (30:3) Vele Joden zijn momenteel klaar om het Verenigd Koninkrijk te verlaten. De benauwdheid van Jacob, de grote verdrukking staat voor de deur, doch Israël zal behouden blijven.(30:7).

(30:11) Daar laat God weten dat Hij nog steeds met zijn volk is, om hen te verlossen.

Jeremia laat hen beseffen dat Zijn volk een ongeneeslijke wond of gezwel hadden door hun geweldige zonden en ongerechtigheid. (Deut.28:27). Ze luisterden niet naar hun God, en God werd kwaad en sloeg ze. Ze dienden genezen te worden van hun zondig leven. (Deut.32:39). Genezen te worden van hun kwaad.(1 Petr.2:24) (Jes.53:4) *Spr.20:30 Bloedige striemen zuiveren het kwaad uit, en slagen reinigen de schuilhoeken van het hart.*

(17) Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des HEREN, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt.

JEZUS, KONING DER JODEN KOMT REGEREN!



*Jeremia 30:21 **Zijn vorst** zal uit hem voortkomen, zijn heerser uit zijn midden opstaan, en hem zal Ik doen naderen, dat hij tot Mij genake; want wie zou zijn hart ten borgtocht kunnen geven om tot Mij te genaken? luidt het woord des HEREN.22*

Dan zult gij Mij tot een volk zijn en zal Ik u tot een God zijn.

Dit vers is duidelijk dat het over Jezus gaat, als hogepriester en tot God **nadert**, en borg staat met zijn leven voor vergeving! Lees: Exodus 33:19,20. Wij mogen in de sporen van Jezus gaan, en tot God naderen, en Hij zal tot ons naderen! (Jac.4:8)

JEZUS BRENGT VREDE

Jesaja 9:4 Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur.⁵ Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, **Vredevorst**



Er komt een einde aan het marcheren van de soldaten. Het marcheren komt voort uit het eren van Mars bij de Romeinen, dus "Mars-eren". Het vuur van de Vredevorst zal alle legermateriaal verbranden. Aan het bloedvergieten van jonge mensen komt eindelijk een einde. Dan komt er geen wapenstilstand maar een echte vrede, ook in de natuur. Geen falende democratie maar een Vredevorst!

DE WOEDE-UITBARSTING VAN GOD

Jeremia 30:23 Zie, een stormwind des HEREN, gramschap vaart uit, een (alles) meesleurende storm! Op het hoofd der goddelozen zal hij neerkomen.²⁴

De brandende toorn des HEREN zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van zijn hart volvoerd en verwerkelijkt heeft; in het laatst der dagen zult gij dat inzien.

Wanneer mensen zich voorbereiden tot een oorlog, dan gaan ze oefenen en hun wapens testen. Gaan ze nieuwe wapens maken, als kernraketten, God noemt dat pijlen. Men zoekt naar massavernietigingswapens, chemische wapens enz.

Wanneer God zal strijden, dan zien wij een verandering komen in het klimaat, waarover Hij regeert. Opwarming van de aarde enz. De goddeloze denkt hierover zondig, en gebruikt de klimaatverandering om een wereldregering te vormen.

Maar hoe streed God vroeger?

Hij **verdroogde de Schelfzee** en liet zijn volk ontsnappen aan het leger van de Farao. (Ps.106:9) (Psalm 136:15). Het was een gebedsverhooring. (Joz.24:7). God heeft niet altijd mensen nodig. *Exodus 14:14* De **HERE** zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. De Farao liet Mozes en het volk gaan, na de **donder en de hagel** welke te erg waren. (Ex.9:28)





Aardbevingen behoren ook tot Zijn wapens. Ze nemen de laatste maanden hals over kop toe over onze planeet. (Jes.29:6). Aardbeving in Iran, aartsvijand van Israël.

Hittegolven behoren tot Gods oordelen, waarbij mensen omkomen van de hitte.(Openbar.16:8,9). In de toekomst zullen ook deze hittegolven nog toenemen en zorgen voor de nodige problemen op aarde.

Vulkanen die wakker worden, en zullen mensen treffen met het merkteken van de antichrist 666. (Chip RFID gepromoot door de paus). Let op de vulkanen dichtbij Italië, kunnen in de toekomst nog een rol gaan spelen.

Donder en bliksem, kunnen ook zijn wapens zijn. (2 Sam.22:14,15). Onlangs hebben bepaalde landen al abnormale onweders meegemaakt, welke duidelijk schrikwekkend werden ervaren. Allemaal oproepen tot bekering!



GOD ZAL ZIJN KINDEREN SPAREN!

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.



Biblespace 8 september 2018