

HENOCH, DE EERSTE BIJBELLERAAR



De naam van **Hench** betekent: de “onderwezene” , de allereerste schrijver, welke nog Adam en Eva heeft gekend alvorens zij stierven! Hij was de vader van Methusalach. De Bijbel spreekt met veel lof over Henoch, een man Gods. Hij is een tegenbeeld van de gemeente, ecclesia, (geen “staatskerk”), die wandelt met God en zonder twijfel opgenomen zal worden! (Hebr.11:5)

Genesis 5:24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

De Bijbel verwijst meer dan honderdmaal naar de geschriften van de profeet Henoch, welke werden teruggevonden. Soms afgewezen door religieuze overheden, en verloren na de afgoderij van de laatste koning van Israël Manasse, door zijnen te offeren in de tempel van Salomo. Het merendeel der Joden zijn dan opgetrokken in de richting van Egypte, langs de Nijl en uiteindelijk aangekomen in Ethiopië.

WAT LEREN WIJ VAN DE PROFEET HENOCH?

Zijn onderwijs en ervaringen kunnen wij vinden in de verschillende boeken en brieven welke hij schreef. Zijn boeken noemde men **apocrief**, wat “**verborgen**” of “**geheim**” betekent. Hij schreef over de wachters of engelen, astronomie, dromen en geheimen. Ook het eerste en tweede boek van Adam en Eva.

*Daniël 12:4 Maar gij, Daniël, houd de woorden **verborgen**, en verzegel het boek **tot de eindtijd**; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.*

*Daniël 12:9 Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven **verborgen en verzegeld tot de eindtijd**.10 Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.*

Wij kunnen hier vaststellen dat er sprake is over “**verstandigen**” en “**goddelozen**”. Twee soorten van mensen, tot welke behoort u?

WIE IS VERSTANDIG IN DE OGEN VAN GOD?

Verstandigheid is in Gods ogen, Goddelijke wijsheid te vinden in al Zijn woorden opgeschreven en geïnspireerd door de Geest. Ongelovigen en religieuzen, kennen slechts wereldse wijsheid, en kunnen enkel Goddelijke wijsheid krijgen door geloof in de doctrine en de leer van Christus! (1 Kor.1:20).

Henoch schreef: **Wee u**, die water drinkt van alle bronnen, maar geweigerd hebt te drinken van de fontein van het levende water! (Hen.96:6).



Alle bronnen, waarover Henoch schrijft, zijn alle vormen van eigenzinnige religie en afgoderij. Ontegensprekelijk leven wij in de eindtijd, en velen doen onderzoek, zoals Daniel schreef. Zo kwam men tot de ontdekking van het Bijbelboek Henoch in 1773. Het werd teruggevonden in Ethiopië. Ook Jezus kende de boeken van Henoch. Ze werden blijkbaar bewaard in de ark van Noach. De broer van Jezus **Judas** maakte melding van een profetie uit het boek van Henoch, over de wederkomst van Christus om te regeren, en de goddelozen te straffen.



Henoch kreeg een zoon Methusalah en was 65 jaar, en begon te profeteren. (Gen.5:22). Methusalah was de grootvader van Noach. Henoch profeteerde de zondvloed, de naam van **Methusalah**, Meth betekent sterven, salach betekent vloed. Hij stierf vijf dagen voor de zondvloed begon. Zijn andere profetie, was dat de tweede wereld zou ondergaan door vuur. De apostel Petrus herhaalt de woorden van Henoch:

*2 Petrus 3:12 vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de **elementen in vuur zullen wegsmelten.***

DE ERVARINGEN VAN HENOCH

Hij kreeg een ontmoeting met twee engelen van God. Dat waren twee bijzonder grote mannen, met stralende gezichten als de zon. Ze zongen verschillende liederen, vleugels als goud, en witte handen. Henoch werd bang. De engelen maakten hem rustig, en lieten weten dat hij zou komen in de hemelen, en later alles vertellen aan zijn geliefden op aarde. Laat niemand u zoeken, tot je terugkomt met de Heer.



De eerste hemel, met een zeer grote zee, groter dan op aarde. Dan zag hij een **tweede hemel**, grote duisternis, en zag daar gevangenen en donkere engelen in afwachting tot het grote oordeel. Ze werden gemarteld, ze deden hun eigen wil, in plaats van Gods geboden te volgen. Dit kan de plaats der pijniging zijn uit Lucas 16. Henoch voelde het heel spijtig voor hen, en ze vroegen voor hen te

bidden. Henoch wist ook niet waar hij zou terechtkomen.

Lucas 16:28 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen.

Verder leidde men hem naar de **derde hemel**. Daar zag hij welriekende bomen en vruchten, als voedsel, het leek het **paradijs**. Ook Paulus schreef over de derde hemel, als het paradijs. Jezus sprak ook over het paradijs.(Luc.23:43)

*2 Korintiërs 12:2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden - of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het - dat die persoon weggevoerd werd tot **in de derde hemel**;*

Dan **de vierde hemel**, met hemelse muziek. Hij zag gewapende soldaten met tamboerijn en of timpanen, hetzij driehoekige gevelversiering, als bv. Met het laatste oordeel.

Dan **de Vijfde hemel** met vele soldaten, groter dan reuzen, grigori genoemd. Dit waren gevallen engelen welke de God van het licht verwierpen. Ze kwamen op aarde en zij kwamen tot de mooie vrouwen, bezondigden zich en mengden zich met mens en dier, en reuzen werden geboren.

Henoch kwam in de **zesde hemel**. Hier zien wij aartsengelen met controle en toezicht op hemel, aarde en de natuur. Henoch kwam vervolgens in **de zevende hemel**, hier wonen grote aartsengelen met veel macht en krachten. Er zijn tronen, cherubijnen en serafijnen.

De achtste hemel was voor de wisseling van de seizoenen, en de twaalf sterrenbeelden als een cirkel boven de zevende hemel.





hart.

De negende hemel vertoonde vele hemelse woningen of verblijven. (Hen.21)

Johannes 14:2 In het huis mijns Vaders zijn **vele woningen** - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden;³ en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Wat een troost voor de discipelen, welke invloed zou hebben op hun geloof in Jezus, welke zelf de weg was! Dezelfde troost is er ook voor allen die in Hem willen geloven en een keuze hebben gemaakt, met een eerlijk

Aravoth, **de tiende hemel**, daar zag Henoch het gezicht van de Heer, op een troon niet met handen gemaakt. Het gezicht van de Heer is onuitsprekelijk! De aarstengel Michael bekleedde Henoch met kledij van heerlijkheid. Daar kreeg Henoch boeken en schrijfgerief op bevel van de Heer. Henoch schreef alle zielen op van hen die voor de eeuwigheid bestemd waren, ook hun plaatsen, en gekend waren **van voor de grondlegging der wereld**, 366 boeken.(Rom.8:28,29). Petrus schreef over allen die vrijgekocht en betaald werden:



1 Petrus 1:18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaders overgeleverd is, ¹⁹ maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.²⁰ Hij was van tevoren gekend, **vóór de grondlegging der wereld**, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u,²¹ die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

God kende de profeet **Jeremia**, nog voor hij werd geboren!

Jeremia 1:5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwam uit de baarmoeder, **heb Ik u geheiligd**; tot een profeet **voor de volkeren** heb Ik u gesteld.

Wonderlijk dat God die man kende, een levensdoel en een plan had met hem persoonlijk.

Biblespace, 9 juni 2018 Vg. R. Gaytant

