

DE STORM EN GODS REDDENDE KRACHT



Paulus op weg naar Rome. (Hand.27:14-44). Mensen kunnen soms in erg moeilijke omstandigheden terechtkomen, en dit nooit meer vergeten omdat ze soms doodsangsten hebben gehad. Vissers kunnen in een storm terechtkomen, of reizigers in een vliegtuig met ernstige problemen. Stormen lijken vandaag nog meer schade aan te brengen dan vroeger. Lucas schrijft over dit wonderlijk gebeuren wat de apostel Paulus ervoer tijdens zijn reis naar Rome om voor de keizer te verschijnen. Christenen zijn geen kalme reis belooft, wel een behouden aankomst!

WAAROM WERD DEZE LEVENSGEBEURTENIS VAN PAULUS OPGESCHREVEN?

Christen zijn heeft alles te maken met het ervaren van de Heer in zijn dagelijks leven. Paulus ervoer hier de kracht van God in een angstig moment van zijn leven, waar de dood voor zijn ogen stond. De dood is hierbij de grootste vijand van ieder mens, die God niet kent.

Paulus kende wellicht een Bijbeltekst, waarbij hij wist wie zijn God wel was. Een God waarbij men redding en behoud mag verwachten. Het geeft een betere kijk op onze eigen persoonlijke redding.

Psalm 68:21 Die God is ons een God van uitredingen, bij de Here HERE zijn uitkomsten tegen de dood.

Zo is ook de eindtijd een gevaarlijke tijd voor christenen. (2 Tim.3:1). Er is een groot verschil tussen de christen en een ongelovige of een religieuze in grote angst. Wij kunnen veel leren uit onze moeilijkheden, ons bidden. **Ervaring laat ons geloof groeien.** Wie Jezus volgt, leert zijn vertrouwen te stellen in alle moeilijke en zorgwekkende omstandigheden, daarom laat God dit soms toe! Ons geloof mag niet berusten op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God! (1 Kor.2:5).

Wanneer Jezus iedere tegenspoed, tot zelfs de dood toe heeft overwonnen, kunnen ook wij, zo schrijft de apostel Paulus, in Hem iedere moeilijkheid overwinnen.



ONBESTUURBAARHEID



(14,15) Het onbestuurbaar zeilschip door de storm of orkaan, kwam in grote problemen door enorme golven. De zee lijkt hier op onze hedendaagse wereld.

Wereldleiders vinden niet verder de goede richting, men wil niet meer luisteren naar God, onze schepper. De mens maakt zijn eigenzinnige wetten, en goddeloze winden, en stromingen brengen ondergang. De natuur

komt uit evenwicht, net zoals ten tijde van Noach, ongerechtigheid als oorzaak, en de zondvloed kwam.

Jesaja 5:20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

NOODSITUATIE

(20) Alle hoop op redding leek verdwenen in de ogen van de opvarenden. Wij leven hier in omstandigheden van economische welvaart. Toch zien wij bij velen een geestelijke nood, waarbij men de problemen en tegenslagen niet meer kan verwerken. Ieder mens is een zondaar, en heeft redding nodig, daarom kwam Jezus. Onze welvaart doet God vergeten, en aan redding uit een goddeloze wereld denkt men niet meer.

(21,23) Vandaag heeft men geen oren naar Gods roepen! Zo was het ook met de mensen rond Paulus! Men wilde niet luisteren naar Paulus om niet weg te varen van Kreta. Men luisterde liever naar de goddeloze deskundigen! (11).

Wie in grote nood verkeert, zoekt zich te redden met de middelen waarin hij gelooft. Welke zijn die middelen? Geld of rijkdom! Maar Helaas... luister wat God zegt:

Spreuken 10:2 Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.

Spreuken 11:4 Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood.

De religieuzen gaan zich richten tot hun eigen god. Een boeddhist roept op een dode Boeddha, een katholiek op een overleden "heilig verklaarde" of een bedevaart enz. Anderen leren: Positief denken!Dit leren wij uit Jona:

Jona 1:5 De schepelingen werden bevreesd en riepen ieder tot zijn god, en zij wierpen de lading die in het schip was, in zee om het daardoor lichter te maken. Jona echter was in het ruim van het schip afgedaald, en hij had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen.

Vandaag wil men iedere godsdienst verenigen tot een wereldkerk. Het oecumenisch bidden is enkel lucht uitblazen! Toch is er maar één redder, één naam, Jezus. Ieder mens kan zijn keuze maken. De duivel heeft een bedrieglijke godsdienst : Maak een eigen god! Zo deed men met het gouden kalf. Geloof in wat ge zelf graag gelooft, voor deze god is er een georganiseerde opwekking vandaag.

GOD ZAG PAULUS IN GEVAAR !

Een engel nam de grote angst van Paulus weg. (23,24). Dit is wonderlijk te weten en te begrijpen dat God met Zijn kinderen altijd bezig is ook in grote nood. Ook Petrus ervoer een engel in gevangenschap.(Hand.12:7) Engelen treden soms op in doodsbedreigende situaties, ook de vlucht naar Egypte met Jezus. (Matth.2:13)

Paulus was in staat om de anderen te bemoedigen. Paulus zou voor de keizer komen, zo had God het voorzien! Ook wij zijn op weg naar onze thuishaven, de hemel, het nieuwe Jeruzalem, laat ons anderen ook bemoedigen en waarschuwen want het is een zaak voor de eeuwigheid.

AAN BOORD BLIJVEN

(31) Wie niet aan boord zou blijven kon niet gered worden. Het schip is een symbolisch beeld van de gemeente van Christus in een nog vergankelijke vorm! Het schip zal wel verdwijnen, na de opname, maar allen die “in” het zeilschip blijven zullen gered worden. **Vers 15**, daar werd het schip weggerukt, “*Sunharpazo*” !!! Wat een prachtig beeld van de “opname” tot behoud! Dus wie “in” Christus blijft zal behouden worden. (Efe.2:8) De ongelovige soldaten begonnen te geloven in wat Paulus sprak! Iedere christen heeft zijn eigen gemeente, huisgemeente, eigen samenkomsten, zijn eigen schip! De wind in de zeilen is noodzaak, gedreven door de Geest van God is noodzakelijk voor behoud. Opgelet voor valse winden!

VOEDSEL NODIG VOOR UW REDDING



(34) Naar het strand zwemmen vraagt veel lichaamskracht, daarom was de raad van Paulus om dan brood te eten. Voor de ogen van 276 soldaten en gevangenen, dankte hij God en begon zelf te eten. Geestelijk voedsel is **noodzakelijk** wil men het doel bereiken, en de kracht van het geloof ervaren. Wij kunnen dit verhaal goed vergelijken met de christenen in de eindtijd. God liet niet toe dat de gevangenen werden gedood, ter wille van de apostel. **(43)** De

hoofdman Julius wilde Paulus sparen. Julius betekent: zacht van hart en denken, zachtmoedig als de Heer.



(44) Allen kwamen behouden aan. Paulus was op weg tenslotte naar zijn gevangenschap, en later werd hij uiteindelijk onthoofd en niet gekruisigd, omwille van zijn Romeins statuut. De apostel Paulus bleef trouw de Here dienen! Het karakter van de Romeinen keert terug in onze dagen.

Romeinen 1:16 **Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.**

WEES ER STRAKS BIJ !



Biblespace, 2 juni 2018 Vg. R.GAYTANT