

DE WAARHEID VERVANGEN DOOR DE LEUGEN



De inkt van mijn Bijbelstudie zaterdag laatst over “Behouden of verloren” is nog niet droog, of ik lees de vervulling van mijn geschreven en gesproken woorden: “Kaïn maakte zijn eigen kerkelijke wetten als het ware”. Kain offerde God naar zijn eigen wil en principes, en niet naar Gods wil of geboden!

<https://biblespace.org/2018/04/08/behouden-of-verloren/>

Vroeger kwam de Bijbel op de lijst van verboden lectuur, vandaag wil men de Bijbel vervangen of “veranderen”! Het doet ons denken aan de woorden van de profeet Daniel:

*Daniël 7:25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogste te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en **wet te veranderen**, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd;*



Paus Franciscus annuleert de Bijbel en stelt voor een nieuw boek te maken

2 april 2018 Mr. Wolf bijbel , paus Franciscus

Paus Franciscus heeft de wereld vandaag verrast door aan te kondigen dat De Bijbel totaal verouderd is en een radicale verandering nodig heeft, dus wordt De Bijbel officieel geannuleerd en wordt een ontmoeting aangekondigd tussen de hoogste persoonlijkheden van de kerk waar het boek zal worden beslist dat het zal vervangen , de naam en de inhoud ervan. Sommige namen worden al overwogen en degene die meer kracht heeft is "Biblia 2000". "We kunnen niet blijven proberen ons publiek in een totaal nieuwe wereld te praten met een boek dat duizenden jaren duurt. We verliezen aanhangers en we moeten een stap verder gaan in de zoektocht naar de modernisering van de kerk. om het woord van God te herschrijven, zelfs als het alleen het Oude Testament is, waarin bepaalde passages beter zijn om niet te herhalen."

Het nieuws is gevallen als een bom onder de meest conservatieve, die dit idee beschouwen als de definitieve aanwijzing van de waanzin van paus Franciscus.

Biblespace, 9 april 2018

<https://biblespace.org>

