

GODS WOORDEN KUNNEN HELPEN!



BIJ ANGSTEN

*24 Wat de goddeloze vreest, dat overkomt hem,
maar Hij vervult de wens der rechtvaardigen. Spr.10*

*29 De weg des Heren is een beschutting voor de
oprechten, maar onheil voor de bedrivers van ongerechtigheid. Spr.10*

*28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen
doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de
hel. Matth.10*

BIJ VERDRIET



*6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien
het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoeking
bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan
vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt,
tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.1 Petr.1*

BIJ BEGEERTE



24 Om u te bewaren voor de slechte vrouw, voor de gladde tong der onbekende. 25 Begeer haar schoonheid niet in uw hart, laat zij u niet vangen met haar wimpers.Spr.6

28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Matth.5

16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.Gal.5

BIJ GELOFSBEPROEVING

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoeken bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.1 Petr.1

BIJ UW REDDING, UW BEHOUDENIS, UW HEMEL



12 Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met spijt en met rouwklacht. 13 Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.Joel.2

BIJ BEZORGDHEID



25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 26 Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Matth.6

BIJ DEPRESSIE



**11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders, doordat zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God? 12 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!
Ps..42**

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus Fil.4

BIJ ECHTSCHIEDING



10 Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten - 11 is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen - en een man moet zijn vrouw niet verstoten.1 Cor.7

BIJ EENZAAMHEID



10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.Jes;41

BIJ ONTMOEDIGING

***13 O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden! 14 Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.Ps.27
28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; Matth.11***

BIJ ZIEKTE



14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.Jac.5



<http://biblespace.org>