

DE HEMELVAART VAN HENOCH

5 Door het geloof is Henoeh weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; Hebr.11



De hemelvaart van Christus moet in de ogen van de discipelen een zeer bijzondere gebeurtenis zijn geweest. Met hun eigen ogen hebben ze dit wonderlijke kunnen waarnemen. Ze hebben dit gebeuren de rest van hun leven meegedragen, opgeschreven en later was er onder de christenen dezelfde hoop, ook eens te worden opgenomen in de hemel, zoals ook Jezus beloofde. (Joh.14:2).

Deze vaste hoop leeft bijna tweeduizend jaar later nog steeds onder de Bijbelgetrouwe of wedergeboren christenen, en het verlangen naar deze “opname” (The rapture) groeit sterk in onze dagen. De tijd is vandaag rijp! (Kairos) Het precieze tijdstip van de opname (hemelvaart) is ons niet bekend. (Chronous).

1Th 5:2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Voor de ongelovigen zal dit zeer onverwacht gebeuren, omdat ze het niet hebben willen geloven! Bijbelgetrouwe christenen zullen als vermist worden opgegeven of het zal worden verzwegen door de perscensuur, wat moeilijker zal zijn.

In Gods Woord vinden wij een gelijkaardige hemelvaart, van een geloofsheld, de profeet Henoeh.

Zijn naam betekent: de “ingewijde” of de “inzicht hebbende”.

Er bestaat het verloren Bijbelboek van Henoeh, waar de Bijbel naar verwijst (Joz.10:13 en 2 Sam.1:18) Het boek des oprechten, volgens sommigen een verloren Bijbelboek.

Het boek is teruggevonden in 1773, en door de Joden onterecht als “apocrief” beschouwd, omdat het slechts Christus aanneemt als de Messias! Het werd door de Joden verworpen rond 300 na Christus. **Jozua** kende het boek!

13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag Jozua 10

Uit andere geschriften zou Henoch de vader zijn van Methusalah. Het boek Henoch is nog terug te vinden in de eerste statenvertalingen. Methusalah stierf vier dagen voor de zondvloed en leefde 969 jaar!

De schrijvers van het N.T. kenden ook dit boek, zo schreef Judas een uitgesproken profetie van Henoch. Hij achtte dit boek zeer betrouwbaar! De eerste christenen zagen dit boek dus als canoniek, ook Petrus.

14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, 15 om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. Judas 1.

Deze tekst staat ook te lezen in Henoch 1:9. Dit boek is voor een deel apocalyptisch.

HENOCHS HEMELVAART.

5 Door het geloof is Henoch weggenomen

De tijd van Henoch is goed te vergelijken met onze tijd, waarbij het van kwaad tot erger gaat, en men Gods wetten en raad is vergeten.

Waar hierboven staat “over hen” (14) dit zijn mensen die de weg van Kaïn zijn opgegaan, vervolgers en moordenaars van Joden en christenen.

Die voor een Bileamsloon zijn bezweken. Kerkleiders met politieke invloed die de mensen als koopwaar behandelen. (2 Petr. 2:3) (Openbar. 18:3).

Rome en Constantinopel zijn bezweken voor geld, macht en eer! Henoch profeteerde de vierschaar!

Ge 5:24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

De levenswandel van Henoch, was een leven, waarbij deze profeet God altijd betrokken bij zijn doen en laten. Hij zocht steeds wat God wilde, en vertrouwde op Hem.

Henoch had een persoonlijke relatie met God. Hij wandelde, en was geen opgejaagd (stress) mens die altijd en in alles diende te presteren! Wie wandelt, kan eens rustig nadenken. Is onze levenswandel getypeerd door bedachtzaamheid?

Ongelovigen zijn onrustige mensen zegt God, geen tijd om nog eens na te denken over de zin van het leven. (Jes.) De levenswijze van onze hedendaagse maatschappij staat al tweeduizend jaar beschreven: (een levendige vertaling)

1 Je moet weten dat het in de laatste dagen voor de christenen erg moeilijk zal worden. 2 Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden; zij zullen verwaand en protserig zijn; zij zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn; zij zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn. 3 Zij zullen hatelijk en koppig zijn; roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Zij zullen brutaal en wreed zijn en met goede mensen spotten. 4 Zij zullen hun vrienden verraden; ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. 5 Zij zullen wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Laat je niet met zulke mensen in. 2 Tim.3

Jes 57:20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Henoch is ook een spiegelbeeld van de Gemeente van Christus op aarde. Allen die Christus toebehoren komen dus niet in de laatste wereldoorlog met gebruik van nucleaire wapens, natuurrampen, hongersnood enz. De slechtste tijden die de wereld ooit zal kennen staan voor de deur. Deze onrechtvaardige wereld komt voor de vierschaar van God.

Alle gelovigen met een persoonlijke relatie met Christus zullen op wonderlijke wijze deze aarde plots verlaten. Ieder mens moet daarom eens in zijn leven een keuze maken: geloven in de Bijbel of niet, geloven in Jezus of niet. Dit is de belangrijkste keuze die een mens kan maken tijdens zijn aardse leven.

DE HEMELVAART VAN ALLE CHRISTENEN.

13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.

14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. 1 Thess.4

32 De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid. Spreuken 10

Zij die gerechtvaardigd zijn hebben kennis en inzicht, net als Henoch, daardoor weten zij hoe zij God welgevallig kunnen zijn. (Tussen gerechtvaardig zijn en rechtvaardig willen leven is een verschil!)

God had aan Henoch geopenbaard, dat Hij hem van de aarde zou wegnemen, maar Henoch wist geen dag of uur. (Cfr. Boek Henoch) Wat een treffende gelijkenis voor de komende opname van de christenen met inzicht!

26 Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie Gode welgevallig is. Prediker 2

Deze wijsheid, kennis en inzicht is niet te aan te leren in een seminarie of een Bijbelschool, neen, **God geeft** het aan hen die Zijn principes toepassen, en leren zo uit het dagelijks leven. Wij dienen enkel te luisteren en te wandelen naar wat God zegt in de Bijbel, en enkel hierop, ons vertrouwen te stellen.

Iedere auto heeft zijn instructieboekje met uitleg over alles, soms nodig bij pech, zo heeft ook de mens van zijn Schepper een boekje, en niet alleen te lezen bij verdriet of pech!

Zoekt u de wil van God? Dan zal Hij u belonen!

***6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn.
Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een
beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.Hebr.11***