



DE HEILIGE GEEST EN BEKERING

WIE IS UW GEESTELIJKE VADER, DE DUIVEL OF GOD?

Deze vraag horen wij weinig! Jezus was radicaal, en sprak hierover in een antwoord aan de schijnheilige kerkleiders! Je bent geen kind van God omdat je ouders christenen waren, je bent geen gelovige omdat Abraham uw vader zou zijn zo sprak Hij. Wat vinden wij in de Bijbel over de H. Geest, en wat wij soms horen in de eindtijd over de H. Geest, brengt veel verwarring en misleiding. Wij beperken ons tot Gods woord, want er is veel misbegrip aangaande de bovennatuurlijke werking van de H.G. De duivel speelt graag voor H. Geest, en verschijnt, via zijn trawanten, en dringt zich op als een engel des lichts! Hij is actief in alle religies, met schijnwonderen. Heidense praktijken drongen door in het christendom. Op het wereldtoneel laat hij zich "Heilige vader" noemen. Hij lacht met de Bijbel, Gods woord!



Onze Vader

**En gij zult op aarde
niemand uw vader
noemen, want één is uw
Vader, Hij, die in de
hemelen is. Matth.23:9**



13 Want zulke lieden zijn *schijn-apostelen*, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

BEKEREN OF ANDERS DENKEN EN KIEZEN.....

Wanneer wij eens denken aan de jeugd tijdens het Romeinse rijk, toen ook Jezus op aarde was, dan lezen wij in goede geschiedenisboeken het volgende:

Wie een "God" wilde volgen, die volgde zijn rede, dat waren zijn woorden, zijn doctrine, of zijn evangelie! Wie veranderde van leraar, wat toen gewoon kon, in zijn jeugd, die geloofde niet verder in zijn lering, en keerde zich om, naar een andere leraar. Hierin ligt een vorm van "**bekeren**". **Veranderen van het denken.**

Wie christen is geworden, die is veranderd van **vader**! Denkt anders! Hij werd een nieuwe schepping. Eerst had hij vanaf zijn geboorte de duivel tot vader, (Rom.3:23) met een leugendoctrine, in vele tradionele godsdiensten. Na zijn veranderen van leraar, kreeg hij als een verloren zoon, God, Jahweh, die zijn Vader werd, met waarachtige liefdevolle woorden. Joh.8:43. Hij vond eindelijk de waarheid, en er is maar één waarheid! Zonder de Geest kan men de Bijbel niet begrijpen!

Johannes 8:43 **Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.**

Wie Jezus uit de Bijbel, persoonlijk leerde kennen, ontving de H. Geest. (Joh.14:17). Hij ervaart die geestelijke werkingen tijdens zijn aardse leven. Het is de Geest der waarheid. Het is die Geest die ons overtuigde dat wij nu een kind van God zijn geworden! **God werd onze Vader, Abba!** (Rom.8:16).

*Romeinen 8:14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: **Abba, Vader.***



Een aangenomen kind van God, heeft het sterke verlangen, zijn Vader te volgen, het goede van het kwade te scheiden. Daarom stappen christenen niet naar een wereldse rechtbank voor hun onderlinge geschillen en om hun rechten op te eisen!

HOOP

Het is de smalle levensweg, met vallen en opstaan! Wie Jezus niet wil volgen, blijft leven onder Gods **toorn!** Wie Jezus volgt heeft een grote **hoop**, een verwachting van redding voor eeuwig!

Noach geloofde Gods woorden, kreeg genade, en timmerde een **nooit geziene ark**, tot zijn behoud, en zijn familie ontsnapte aan Gods oordeel. (Gen.6:22)
Wie vandaag zijn vertrouwen stelt op de woorden en beloften van **Jezus**, timmert als Noach, en zal hem tegemoet gaan **in de lucht**, ook een **nooit geziene plotse evacuatie**, weg van deze brandende wereld, onder Gods oordelen. (1 Thess.4:17).

DE H. GEEST IS UW TROOSTER EN UW BETROUWBARE LERAAR!

Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.16 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,

Johannes 14:26 maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

De apostelen zouden veel opschrijven of laten opschrijven, over wat Jezus hen had geleerd, en Zijn wonderen om aan hen te tonen dat Hij de verwachte Messias was. De H. Geest zou hen inspireren, en helpen in waarheid. Zo vinden wij in de context een **verband** tussen Gods **leerzame** woorden en **troost** voor Zijn tijdelijke afwezigheid.

*Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en **de toekomst** zal Hij u verkondigen.*

PROFETIE



De **H. Geest** is geen waarzegger met een glazen bol! De H. Geest is een goddelijk persoon, welke op aarde werkzaam is als **een gids en wegwijzer** in het profetische woord. Hij is werkzaam in Gods wedergeboren kinderen. Zijn werking en invloed, is troostend, bemoedigend, en nooit angstaanjagend. De hedendaagse actualiteit en tekenen, bevestigen telkens het Bijbelse profetische woord, en dat geeft een bemoedigende geestelijke blijdschap aan Gods kinderen. Gods woorden zijn de zuivere waarheid, en dat heeft een troostend effect, en is hoopgevend. Christenen zijn hemelburgers, dat is hun aanstaande toekomst met zekerheid! Daarom schreef Paulus het volgende:

Romeinen 8:35 **Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36** *Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.*

Wanneer wij het hedendaags werelds gebeuren voor ogen zien, dan is het meer en meer angstwekkend. Nergens ben je nog veilig! Bij alle ongelovigen zullen de gevoelens van angst nog meer toenemen. Zij hebben geen trooster, geen zekerheid, twijfelen, en willen Gods raad niet! Zij verwerpen de waarheid, Jezus, zij verwerpen de enige levende God, de God van Israël!

GODS GEDULD IS TEN EINDE!



2 Tessalonicenzen 2:8 **Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijnsmonds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.***9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.*

11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid

Vandaag zien wij een opkomende angstaanjagende antichristelijke wereldgodsdienst, een sterke massamisleiding, welke zich opdringt met geweld en verleidend kapitaal.

De Franse **Osty** Bijbelvertaling schrijft voor het Nederlandse woord “dwaling” : “*une puissance active d’égarement*” en is duidelijker.

Een zeer sterke en actieve (religieuze) kracht tot het brengen van chaos, en verwarring, onder alle mensen.

De Franse **Crampon** Bijbelvertaling, schrijft: “des illusions puissante” . Ons Nederlands woord “**illusie**” ons bekend, betekent: zinsbegoocheling en droombeelden. Het staat dicht bij betovering, een demonische invloed. Valse beloften van maagden krijgen in de hemel, na een martelaarsdood enz. IS- vrouwen stellen zich een vraag over deze illusie: Zal mijn man, mij vergeten, als hij na zijn martelaarsdood 72 maagden krijgt? (Media bron)



WAAROM BRENGT GOD ZELF MISLEIDING?

WAAROM LAAT GOD DIT TOE?

Velen stellen soms de vraag, **waarom** laat God dit of dat toe? Gods geduld is ten einde! Deze vraag reflecteert dat die mensen God niet persoonlijk “willen” kennen. Het is duidelijk dat ieder mens is geschapen met een vrije wil. Vandaag staan velen heel erg op die persoonlijke vrijheid. Men is momenteel nog vrij in Jezus te geloven of Jezus Christus te verwerpen. Alles is afhankelijk van zijn hart, zijn denken, zijn opvoeding enz. Hoe is het met zijn zondig denken gesteld. Dit komt tot uiting wanneer hij eenmaal het evangelie heeft gehoord, en een keuze heeft gemaakt. De gelijkenis van de zaaier! Wie de Geest heeft ontvangen, begrijpt ook de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. (Matth.13:11). De profeet Jesaja schreef dat het hart van het volk vet was geworden, en hun oren, zeer slecht horend. Ook dit ging in vervulling.

MAAK UW KEUZE!



Wie leeft zonder God, kent vele dagen angsten, zoals een terrorist. (Job.15:20).

Er komt een tijd dat God niet meer zal luisteren naar spottende goddelozen. Ze zullen roepen uit hun angsten, **maar God zal niet meer luisteren!** (Spr.1:27) De tijd van genade is dan voorbij!

Jezus sprak Zijn laatste woorden: “Zie ik kom plots” Openb.22:20!

Biblespace, 13 mei 2017

<https://biblespace.org>

