

IK MAAKTE MIJN KEUZE VRIJWILLIG!



De mens heeft een vrije wil gekregen. Zoals je kunt lezen in Genesis 3: 1-6, koos de mens ervoor om God niet verder te gehoorzamen, maar om zijn eigen wil te doen. Dit leidde tot een scheiding tussen God en de mens tot op vandaag. Scheiding tussen God en jou. De God die de hemel en de aarde met alles erop en eraan gemaakt heeft. Hij heeft ook jou geschapen en weet daarom wat heel goed voor je is. U hebt een vrije wil gekregen. Zoals je kunt lezen in Genesis 3: 1-6, koos de mens ervoor om God niet te gehoorzamen, maar wel om zijn eigen wil te doen.



In het paradijs leefden Adam en Eva volledig naar Gods Wil. Na de zondeval kende de mens Gods Wil niet meer. De mens wist niet meer dat hij diende te drinken en te eten om in leven te blijven! God was hen genadig, en onderwees hen. Daarom wil God ons daar graag in onderwijzen. Dit is gebeurd toen Hij in het gestalte van Jezus naar de aarde kwam om onze overtredingen van Gods wil en wet op Zich te nemen.

Als jij Hem gelooft, en dat God jou op die manier wil redden, dan mag je en zul je eeuwig met Hem leven.

Wij, die, omdat wij zo graag onze eigen zin willen doen, Gods standaarden overtreden, kunnen eeuwig leven **als wij geloven dat Hij ons wil redden.**

**GOD WIL ONS GENEZEN IN DE EERSTE PLAATS
VAN ONGELVIGHEID!**



Stel je voor dat ik een medicijn uitvind dat kanker volkomen kan genezen. En stel dat ik hier geen bekendheid aan wil geven. Hoe zou je mijn handelwijze beoordelen? Zou je dat goed vinden? Door zonde is onze relatie met God verbroken en liggen we onder Zijn oordeel. Maar door Jezus Christus is er redding mogelijk. Moet ik dat uit respect voor andere overtuigingen voor mezelf houden? Het Evangelie is werkelijk waar en daarom moet dat uit liefde en respect aan al die anderen juist verkondigd worden. God wil ons graag redden, maar daar ben je uiteindelijk wel zelf verantwoordelijk voor. Jij krijgt de keuze om voor of tegen Hem, Jezus te kiezen. Er is geen middenweg. Over niet al te lange tijd komt Jezus terug om de mensen te scheiden die met Hem willen leven, en mensen die zonder Hem willen leven. Jezus zal op deze aarde zijn Koninkrijk vestigen en dan zal de Thora de grondwet zijn voor de hele wereld (Jesaja 2:3).

Ben jij er klaar voor? Heb je uw keuze gemaakt?

