

JERUZALEM GING VREEMD EN GOD WAS GENADIG

De profeet Ezechiël werd na de val van Jeruzalem, in 598 v.Chr. weggevoerd in de Babylonische ballingschap samen met de achtduizend andere ballingen. Hij sprak tot het volk over de dreigementen en waarschuwingen van Godswege. **In hoofdstuk 16** dient hij te profeteren tot Jeruzalem over haar zonden en opdat het zich zou bekeren. Wij vinden hier een metafoor in de houding van het aardse Jeruzalem. God had een verbond, zoals een huwelijksverbond met de stad Jeruzalem. Een beeldspraak als het ware op zijn eigen geliefde vrouw. Deze beeldspraak staat in overeenstemming met de toenmalige wereld en praktijken.

De profeet dient Jeruzalem te overtuigen van haar zondig en barbaars gedrag. **(3,5)** Wij zien eerst de oorsprong van Jeruzalem, haar vader een Amoriet, uit de streek waar Abraham en Sara woonden, en haar moeder een Hethitische of Turkse. Amoriëten waren religieus en de ergste actieve afgodendienaars onder de Kanaänieten.



Het pasgeboren meisje als "Jeruzalem" werd door deze heidense ouders als afgewezen en weggegooid. Een ouderwetse manier van abortus! Meisjes werden soms gewoon in de rivieren geworpen. Iedereen wandelende medogenloos en gewetenloos voorbij het stervende pas geboren meisje. Geboren om te sterven was het beeld.

GOD KWAM VOORBIJ EN WAS GENADIG EN BARMHARTIG

(6,19) Tot tweemaal toe roept de almachtige God : **Leef!** Uit de stem (de Bijbel) van God komt nieuw geestelijk leven! Het kind was stervende in zijn zondig bloed. Sterven lag niet in de bedoeling van Gods schepping. God wilde gerechtigheid. Zo zal ook God genadig zijn tegenover Jeruzalem in onze barbaarse eindtijd. Zo komt God ook eens onopgemerkt voorbij in het aardse leven van iedere sterveling, en spreekt over eeuwig leven.

Het kind als beeld van Jeruzalem, werd gered door de uitgesproken woorden van God. God liet het opgroeien, en de profeet beschrijft het met treffende vergelijkingen. God laat het mooie en het aantrekkelijke van deze jonge maagd zien. Het kreeg vaste borsten en kreeg schaamhaar. Het meisje werd snel rijp voor de liefde. Ze stond naakt en ongekleed. Zo liep ook Jesaja drie jaar, naakt als een beeld van goddeloze Egypte. (Jes.20:2,3).

Wij begrijpen hieronder ook het volk van Jeruzalem, als een priesterlijk geslacht. God deed eerst al het nodige voor haar, het eerste was het afwassen van het zondige bloed, Hij gaf het koninklijke kledij, kroon, juwelen, en de nodige gezonde en krachtige voeding.

*8 Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slijp van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede **een verbond** met u aan, luidt het woord van de Here Here; **zo werd gij de mijne.***

God nam ze aan als zijn vrouw, ze werd als een koningin. Zo werd Jeruzalem de stad van God, een heilige stad. Ze werd alom bekend omwille van haar formidabele schoonheid.

JERUZALEM WERD OVERSPELIG!

Haar schoonheid van uiterlijk, en haar rijke status werd haar eigen vertrouwen en een hoogmoedige gezindheid. Het werkte voor haar als een vrijbrief, en ze dacht dat nu alles veroorloofd was. Ze kreeg een levenswijze met een ongelovige gezindheid, een wereldse geest. (1 Kor.2:12) Haar huwelijksverbond kwam in groot gevaar en tot een echtscheiding. Dit is een prachtig beeld van misbruik van de genade, welke ook, vandaag opnieuw terugkeert onder sommige of misleide christenen.



*4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen -reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven - goddelozen, die **de genade van onze God in losbandigheid** veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. Judas.*

Gods vrouw ging vreemd! Ze bood zich telkens aan. Het waren kleurige kussen en parfum waarop zij Hem bedroog. Ze maakte zich aantrekkelijk voor al de mannen. Ze trok haar kleren uit en spreidde haar benen. Ze had dus gemeenschap met andere goden.

De "hoogten" of "**Bamah**" waren plaatsen van afgoderij met een soort aantrekkelijke erediensten als festivals, welke Israël had gebouwd. (1 Kon.14:23). Wij herkennen de groene boom of de hedendaagse kerstboom afgoderij. Op de afbeeldingen herkennen wij een andere **Bamah**, met de zoonanbidding afkomstig uit Kanaän. Onvervalste archeologie toont dit aan. Opgeheven handen met het zonnebeeld een sprekend beeld met de huidige tradionele opheffing van de Host(ie) door de "priesters?". Het hoererend nieuwe Babel te Rome. Ook hierover komt er nog Gods strenge oordeel.





(17)

Met het goud en zilver van Hem maakten ze “mansbeelden”. JSB een betere vertaling: “**phallic images**” Onder deze mansbeelden begrijpen wij de fallus. Deze cultus bestaat nog in bepaalde landen. Ook werd met deze voorwerpen ontucht gepleegd. Deze materie ligt wel gevoelig en dient tot nadenken.

AFGODERIJ IS OVERSPEL

(20,26) Op deze erediensten bracht men ook gruwelijke kinderooffers aan de Moloch. Zij lieten zich in met waarzeggerij en magie. Jeruzalem, de vrouw, dacht niet meer aan haar verleden, toen ze onschuldig lag in haar bloed en genade kreeg. God sprak over “Zijn zonen”! “Zijn volk”. Zij deden terug naar de gewoonten van Kanaän, wat God hen duidelijk had verboden. (Deut.18:10). Egyptenaren (ongelovigen) waren hun verleidende burens. Opgelet voor wereldgelijkvormigheid.

4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Jak.4

GODS WAARSCHUWENDE HAND...

DE DUIVEL KRIJGT VRIJ SPEL..



(27,34) De profeet laat weten dat God nu zal ingrijpen, Hij kan al deze afgoderij en ontucht met andere goden niet verder verdragen. Hun huwelijksverbond werd verbroken door haar goddeloos gedrag. De ontucht en de afgoderij met de Assyriërs kon haar niet bevredigen. Ze gaf zelf geschenken aan haar minnaars, in plaats van geschenken te krijgen. Ze gaf van hetgeen zij zelf had gekregen van de bruidegom. Het koste haar veel geld, en toch teleurstelling.

Hoeveel geld heeft het al niet gekost in het Babelse christendom voor de bouw van de afgodentempels, kathedralen en herstel tot op vandaag. Alle vorm van afgoderij en bijgeloof is zwaar teleurstellend en demoraliserend, ook in het hoererend Roomse christendom. Jeruzalem, Gods bruid, ze was Gods liefde vergeten en werd seksueel ontrouw.! De eerste straffen welke de bruidegom toepaste bij de vrouw, was een beperking van voeding en genot. (Hos.2:11). Het land zelf zou verminderen en deels gegeven worden aan hun aartsvijand de Filistijnen.

KOMEND OORDEEL OVER GODS VOLK



(35,45) Jeruzalem wordt naakt tentoongesteld, een ruïne! (Amos 5:2) Al uw goud en versierselen zullen zij stelen. God geeft de reden aan van zijn jaloersheid, namelijk dat ze naakt en nat was van begeerte staat er in de grondtekst. Doch wij letten erop dat God niet langer vertoornd zou blijven. (Amos 9:11) **Zijn toorn was tijdelijk.** Een overspelige vrouw werd als een meedogenloze straf door haar man in die tijd naakt tentoongesteld, en door de menigte aangevallen of gestenigd. Die menigte bestond hier uit al haar minnaars, welke ze destijds erotisch had geprikkeld, of porno actief.

Al de hoogten met de drekgoden waar afgoderij en kinderofters in het vuur werden gebracht zullen worden vernietigd, door de vijanden van Israël. (Drekgoden kreeg deze naam, omwille dat men zijn behoefte deed achter deze grote stenen beelden).

Zo moeder, zo dochter... De moeder was een Hethitische uit Kanaän, Turks met afgodencultuur, zo werd ook Jeruzalem.

ER KOMT EEN KEER IN HET LOT VAN JERUZALEM

(46,63) Dit gedeelte beschrijft een vergelijking met de ontrouw van Jeruzalem. Er komt een keer in het lot van Samaria, Sodom, **maar ook in dat van Jeruzalem.** God zal ze troosten, wanneer ze tot inzicht en inkeer gaan komen en Gods plan zullen aanvoelen. Zij hadden het verbond niet geëerbiedigd en werden beschaamd. **34 Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek der natiën. Spr.14**

Het schaamtegevoel komt uit een gezond geweten.

Manton sprak het volgende:

Het geweten is als een oude klok, wanneer de gewichten laag staan, dient men ze op tijd opnieuw op te winden. Het is God die het geweten opwindt, en zo hoort men opnieuw telkens het klinken van de zondigheid in uw oren.

Doch God zal een nieuw verbond met hen maken, een eeuwig verbond. God zal verzoening doen voor al haar zonden!



26 Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen. Ezech.37

26 En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. 27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit.



28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Matth.26

<http://biblespace.org>

**R.GAYTANT
Voorganger**

biblespace@hotmail.com