

# GOD EN UW HUWELIJK



## Deel 1

Wanneer wij kijken naar onze maatschappij dan stellen wij in verband met het huwelijksverbond, een sociale en een geestelijke ramp vast. Het huwelijk behoort tot een deel van de scheppingsorde welke God instelde. God wil twee gelukkige mensen zien samenleven, en in wat God zegt, vinden wij dat ook Hij gelukkig met de mensen wil samenwonen! (Jes.62:5) Dit wordt tenslotte de toekomst in Zijn koninkrijk.

**Wie voor Jezus kiest, kiest voor een komende bruidegom.** Een blijde boodschap voor ieder mens van goede wil. Tal van boeken en studies zijn er geschreven over het huwelijk en een uitzonderlijke echtscheiding. De feiten bewijzen dat het huwen in de eindtijd dramatische vormen kent, want velen willen **het echte** huwelijksboekje niet meer, de Bijbel! Men zoekt een bepaalde eigenzinnige vrijheid of wetten zonder God gestemd door goddelozen.

Met de Bijbel alleen, willen wij op eenvoudige wijze **Gods wil** onderzoeken, zonder verplichte kerkregels, dogma's, sacramenten, of onder invloed van allerlei denominaties, laat staan van allerlei vreemde culturen of politiek.

**Plaats alles over het huwelijk eenvoudig op een rij en denk gezond na!**

- 1. De keuze van uw partner is heel belangrijk.**
- 2. Het groot wederzijds verlangen van bruid en bruidegom.**
- 3. Het bruiloftskleed in de profetie!**
- 4. Het huwelijksverbond, trouw aan man, vrouw en aan God!**
- 5. Verantwoordelijkheden binnen het huwelijk, afspraken met God.**
- 6. Het doel van het huwelijk mislopen door zondigheid.**
- 7. Kan echtscheiding? Zijn kinderen de slachtoffers?**
- 8. Communicatie tussen partners in vrede.**

## DE KEUZE VAN UW PARTNER

Deze keuze die men maakt in het leven, is wel een **zeer belangrijke**, en kan allerlei gevolgen krijgen. Een beslissing nemen is niet altijd eenvoudig, daarom is het uiterst belangrijk om uw God erbij te betrekken, Hij zal trouwens uw getuige zijn bij uw huwelijksverbond of huwelijksseed. **Hoe maken wij die keuze?** Dit betekent vooral **ernstig bidden** in geloof en zonder twijfel. Twijfel komt voort uit de duivel, hij liet Eva ook twifelen, en ze maakte een slechte beslissing tegen Gods wil. God had ook een plan met Abraham voor zijn nageslacht. **Isaac diende te huwen**, voor nageslacht, **maar met wie?**

**(Gen.24)** Abraham liet zijn knecht bij hem zweren tot tweemaal toe, geen dochter te zoeken voor zijn zoon uit de ongelovige Kanaänieten, waar hij woonde. Het waren afgodendienaars! Ze legden een eed af bij afgoden. Dit wijst op de ernst van het gebeuren. Abraham kende de wil en de beloften van zijn God. Vandaag betekent dit gewoon voldoende Bijbelkennis hebben. Rekening houden met Gods wil, **Sola scriptura!**

***Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Ps.119)***

Zijn knecht diende terug te keren en te zoeken in het land van Abrahams eigen stam. Hij kwam in de avond te Nahor aan met dure geschenken en de gouden neusring. Deze ring was als de ons bekende verlovingsring.

<https://biblespace.wordpress.com/2015/09/06/spreuken-11/>



De knecht van Abraham bad ernstig in vol vertrouwen om het juiste meisje te vinden, welke God had voorbestemd! (Gen.24:14) De knecht vroeg een eenvoudig teken van dienstbaarheid als bevestiging. Een zeer mooi meisje, Rebekka, nog maagd, vervulde het gevraagde teken, welke ook wees op haar karakter. Zijn gebed tot de God van Abraham, was nog niet helemaal uitgesproken of hij kreeg al het antwoord! Hij kreeg zekerheid en twijfelde niet. **Wat een ervaring heeft deze man gehad.** Christen zijn betekent ervaring, zich niet laten leiden door het vlees, eigen wil, maar door de Geest.

Onze samenleving is ver afgeweken van deze wijze om een partner te vinden, en een meisje als maagd! Een verkeerde partnerkeuze, kan spijtig zijn; ook onder goede bedoelingen. De resultaten zijn duidelijk geworden, vele huwelijksbootjes gaan ten onder, in een wilde goddeloze of een schijnbare grenzeloze zee.





Het is natuurlijk een gewone zaak dat een jongen of meisje zelf hun keuze willen maken, doch hier vonden wij heilige Bijbelse principes om Gods wil te kunnen vinden! Huw niet met een ongelovige, zoals de profeet Hosea diende als voorbeeld van het hoererende Israël! Daarom is er vandaag bekering nodig en geen poel van staatskerken!

## HET GROOT VERLANGEN VAN BRUID EN BRUIDEGOM

Zoals het verlangen leeft onder de Bijbelgetrouwe christenen om de Bruidegom te ontmoeten en bij Hem in heerlijkheid te zijn, zo is er ook een tijd van verlangen tussen iedere bruid en bruidegom voor het grote bruiloftsfeest.

**Die tijd van het verlangen is ook een tijd van voorbereiding en dromen.** Het is de tijd van ondertrouw, zoals wij dit vinden in de Bijbel en randinfo. De bruid draag een sluier als een teken, dat zij al behoort tot een aanstaande bruidegom. De bruid maakt zich klaar en dan maar wachten tot de plotse komst van de bruidegom. De blijdschap brengt de bruidegom aan het zingen van een lied, **Hooglied!**

Hoe kijkt de bruidegom naar zijn bruid? Zijn hart is vol van haar schoonheid.



### De bruidegom kijkt met verlangend hart!

Hij, kijkt eerst naar haar ogen, **gezonde ogen** als duiven door de sluier. Een rechtvaardige visie. (Hgl.4) Duiven hebben een scherp zicht ook voor hun partner, ze hebben echt een oog voor haar. De man wil niet dat ze nog kijkt met een oog naar andere mannen, en een oog naar hem. Hij wil geen **scheelkijkers**, ook Jezus niet! Het **lang haar** dat ze draagt spreekt van trouw onderdanigheid en geloofskracht. Denk aan Simson. **Witte tanden**, tanden om te malen, Gods woord begrijpen en verwerken dat dient tot geestelijke voeding en gerechtigheid. Voeding die dient om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. **Rode lippen**, lippen die spreken over het reddende en reinigende bloed van Jezus. Lippen die getuigen over de blijde boodschap van genade en eeuwig leven. Een herkenningspunt van de ware bruid! (Denk aan de scharlaken draad van Tamar en aan rode draad van Rachab als herkenning).





**Haar rode kaken**, als gespleten granaatappel, kan schaamte zijn, opdat ze nog steeds met spijt zondigt! Maar het spreekt ook van geestelijke en gewone vruchtbaarheid. **Een hals** welke ook spreekt over overwinningen in haar leven. De Davidstoren was behangen met schilden van overwinningen.

**Haar beide borsten** spreken over voeding tot vruchtbaarheid, ze geeft voeding aan de pas wedergeboren kinderen Gods. De Bruidegom kijkt graag naar de vruchten van een christen.

**Haar liefde** voor hem is meer waard dan alle aards geluk en weelde. Wijn, oliën en specerijen waren toen een beeld van de welvaart en wereldse rijkdom.

## **KLAAR VOOR EEN BIJBELS BRUILOFTSKLEED?**



***7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;***

***8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Openbar. 19***

Door onze welvaart geeft men veel aandacht voor kledij en mode, bijzonder als het gaat om uw eigen huwelijk. Hier vinden wij de stralende schoonheid van de bruid, de gemeente, in haar geestelijk werk, en niet in de ijdelheid van het vlees en alle begeerten.



**Bij een bruiloftsfeest** van een rijke of een koning gaf de inrichter in het oosten aan iedere uitgenodigde, **een mooi wit feestkleed**, doch voor iedereen hetzelfde model. Wat een verschil hier op onze versleten planeet bij zulke gelegenheden. Iedereen zat of zit al in de wachtzaal met groot verlangen te wachten tot het hemelse bruiloftsfeest dat straks begint.



Hier op aarde wachten de trouwers tot het grote moment dat ze na het bruiloftsfeest in het bruidsvertrek kunnen komen om zich te verenigen en één vlees worden. Doch hier zal het anders zijn, niet op een aardse wijze. Het zal een heilig huwelijk worden, voor ons als **een mysterie!**

Het is heilig, het heeft niets te maken met begeerte, wel met de wil. Niemand zal dit zien, tenzij hij tot de gemeente behoort! De apostel Paulus spreekt in dezelfde context over het **ééns worden** voor een gewoon huwelijk als over een **groot geheim** of mysterie in vergelijking.

***31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Efeze 5***



**Het bruiloftskleed** kunnen wij **een genadekleed** noemen. Velen zijn geroepen voor deze bruiloft, maar weinigen uitverkoren. Jezus vergeleek het koninkrijk der hemelen met een koning welke een bruiloft inrichtte. (Matt.22). Daar vinden wij iemand welke illegaal of schijnheilig de bruiloftszaal was binnengekomen.

Hij had het aangeboden bruiloftskleed niet willen aantrekken, hij had zijn eigen mooie klederen blijven dragen.

Dit betekent dat hij zijn eigen zondige levensovertuiging of religie wilde behouden, en ook hier eens wilde genieten van het grote feest! Hij had nooit Gods gerechtigheid willen aanvaarden, volgde liever een menselijke ongerechtigheid van twee maten en twee gewichten. Hij had tijdens zijn aardse leven altijd veel meer liefde voor genot dan voor God! (2 Tim.3:4) Hier zijn geen achterpoortjes voor de schijnheiligen! Neen hij werd naar de plaats der pijniging en verdriet verwezen. Hij was niet bekeerd, maar niemand maakte een opmerking dan de uitnodigende koning of rijke.

## Deel 2

# HET HUWELIJKSVERBOND



Wanneer wij spreken over een verbond, dan hebben wij het over “verbinden” en “verplichtingen”. In de Bijbel vinden wij dat God zich verbindt, zo hebben wij een oud verbond en een nieuw verbond. Wij stellen vast dat er in ons westen, de mensen zich minder gaan verbinden, want ze staan op hun persoonlijke vrijheid. Zo gaat men gewoon op wereldse wijze samenwonen, zonder verbond of belofte. In de Bijbel vinden wij geen beschreven religieus ritueel welke dient gevolgd te worden, laat staan dat het een “sacrament” zou zijn. In Gods woord vinden wij de “**ondertrouw**” welke voorafgaat aan het bruiloftsfeest, en huwelijksnacht. Vandaag valt dit samen, wat de profetische betekenis van Christus en Zijn gemeente, in de mist brengt. Wij verwijzen naar:

<https://biblespace.wordpress.com/2015/12/27/wederkomst-en-bruiloft/>

**31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder *verlaten* en zijn vrouw *aanhangen*, en die twee zullen tot een vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Efeze 5**

Wij zien duidelijk dat het de man is die het initiatief neemt om een huwelijksverbond te sluiten. Hij zal zijn ouders **verlaten** en zelfstandig gaan leven samen met zijn partner waarmede hij het eens is geworden. Het verlaten van vader en moeder betekent, afstand doen, een moeder staat haar zoon af aan haar schoondochter, dat is een noodzaak. Bemoeien zou zonde zijn.

De volgende stap, na het huwelijksfeest is zijn vrouw “**aanhangen**”. Dit staat in het Grieks als “proskollao” en de afgeleide vorm is “kollao” dit betekent kleven of plakken. Zo vormt men door seks letterlijk één lichamen geheel, in het bruidsvertrek. (Gen.2:24) Doch op geestelijk vlak dient er ook een éénheid te zijn of na te streven. Samen vreugde en verdriet delen. (Rom.12:15,16) (1 Cor.12:26)



**Paulus** schrijft deze tekst met het oog op de liefdesverhouding van Christus en Zijn gemeente. Het is **een geheimenis**. Gr. *Musterion* of **Mysterion**, welke vertalers heel uitzonderlijk naar het Latijn vertaalden als "sacramentum". Cfr. Douay-Rheims- Bijbel, blijkbaar een minder goede vertaling.

**Mystery** (KJV) dit woord werd meestal gebruikt bij het Griekse en Romeinse paganisme, afkomstig van de Babelse mysteriegodsdiensten. Zo werden verschillende Romeinse gebruiken en tradities overgenomen. De latere Eucharistieceremonie, had zijn oorsprong bij de Romeinse afgodenliturgie van de legerofficieren, welke een rond koekje offerden aan hun afgoden op **zondagmorgen**, en nuchter dienden te blijven. (Hostie)

**Het woord "Mysterion" werd gebruikt als een geheime eed voor ingewijden.** Het werd bij de Romeinen gebruikt als "eed" afleggen of "verbond" door een brandmerksnummer te branden verborgen achter het oor van de soldaat. Dit was een inwijdingsritueel, Babels of Rooms in feite. Zo kunnen wij ook spreken van een **huwelijksseed, waarbij men zich verbindt.**

Zo begrijpen wij dat de **gemeenschap** tussen God en de mens als een groot geheim en **verbond** is voor ingewijden, gedoopte **wedergeboren christenen**. Je wordt nooit geboren als een kind van God, zoals **de** hedendaagse valse profeet wil laten geloven! (Openbar.18:4) "Gemeenschap" hebben in de Bijbel, is de lichamelijke liefdesdaad. (Gen.4, Hand.2:42, 1 Cor.1:9, 1Cor.10:16, 2 Cor.6:14) Zo zal de opname, ook een gemeenschap zijn met de Here, en daarom ook als een geheimenis blijven. (1 Cor.15:51). Christenen hebben geen zichtbaar merkteken, als die Romeinse soldaat, maar hebben de H. Geest ontvangen als onderpand. Dit vinden wij in Gods nieuwe verbond.

## **DE VROUW VAN UW JEUGD, GOD WAS GETUIGE!**



*13 In de tweede plaats doet gij dit: gij bedekt met tranen het altaar des Heren, onder gewezen en gezucht, omdat Hij Zich niet meer tot het offer wendt, noch het uit uw hand aanneemt als Hem welgevallig. 14 En dan zegt gij: Waarom?*

**Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. Mal.2**



Bij het huwelijksverbond is God zelf getuige geweest, ook van alle ongelovigen. De vrouw van uw jeugd, is die vrouw, waarmede gij voor het eerst gemeenschap had. (Pred.4:11,12) God wil een vast fundament voor het huwelijksverbond of huwelijksseed, welke is bevestigd tijdens de huwelijksnacht. Hij wil een band een relatie met het koppel. Hij deed het ook met zijn volk en Jeruzalem. Ontrouw verhindert het gebed!

*8 Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, **Ik ging onder ede een verbond met u aan**, luidt het woord van de Here Here; zo werd gij de mijne. Ezech. 16*

**5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. 6 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. *Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheid de mens niet.* Matt.19**

## DE HUWELIJKSP LICHTEN

22 Vrouwen, **weest aan uw man onderdanig** als aan de Here, 23 want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. 25 Mannen, **hebt uw vrouw lief**, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, Efeze 5

Hier vinden wij **twee fundamentele plichten** te vergelijken met de twee benen van een mens om te wandelen. Als een van deze twee verwaarloosd wordt, dan gaat het huwelijk mank en gebrekkig. Het is een risico tot vallen. De duivel heeft zesduizend jaar ervaring en weet hoe hij een huwelijk kan laten stranden.

**Opgelet** voor de schijnheilige bemoeial en de lasteraar! Onze maatschappij nam afstand van de scheppingsorde en faalt. De vrouw werd eerst aangesproken, dan pas de man, ook deze volgorde is van belang. Het is de plicht van de vrouw, het gezag van haar man te willen aanvaarden. Het is de plicht van de man zijn vrouw te blijven liefhebben, hier staat geen tijdslimiet op...

3 De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. 4 De vrouw heeft niet zelf over **haar lichaam** te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over **zijn lichaam** te beschikken, doch zijn vrouw. 1 Cor.7



Tot de huwelijksplichten behoren ook het seksuele leven in liefde. Wees ook hier Bijbelgetrouw, en geloven is doen! Hier horen wij weinig over prediken, al is dit een belangrijk onderdeel van een gezond huwelijk.

**Opgelet!** Deze “eros”-liefde is als een vuur. Vuur heeft men nodig om zich te verwarmen, het kan zeer gezellig zijn, romantiek, blijdschap en tevredenheid brengen in huis. Doch op verkeerde wijze of overmatig maken van vuur, kan het huis in brand brengen. Seks op verkeerde wijze, ongezonde of onnatuurlijke wijze, brengt schade aan.



# ZONDE EN IEDERS VERANTWOORDELIJKHEID

## IN HET HUWELIJK

**1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, 2 maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.1;Cor.7**

De apostel Paulus schreef dit, want in Korinthe waren er de afgodentempels. Daar waren ook de tempelhoeren, zo kwam het dat de ongelovigen niet verder huwden, want ze hadden veel andere mogelijkheden voor hun seksuele begeerten. Wie dan tot geloof kwam, begreep dat dit zo niet verder kon. Ze bekeerden zij zich tot het huwen met één man of één vrouw. In onze dagen lijkt het op regelmatig huwen en hertrouwen als een normale zaak, zo leeft men in zonde, ook onder velen die zich vandaag christen noemen. Het was ook zo ten tijde van Noach. Jezus herhaalt dit soort van zondige samenleving als een teken voor Zijn wederkomst, daarbij behoorde vrije seks, overspel!

*36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, **huwende en ten huwelijk gevende**, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging 39 en zij niets bemerkten...Matt.24*

**Door ongeloof, wantrouwen** kan het huwelijk gebroken worden. Wantrouwen verwekt jaloersheid. De man kon zijn vrouw op de proefstellen in het O.T. (Num.5). Wanneer een man overspel pleegde zou hij in het oude verbond worden ter dood veroordeeld. Dit wijst op de ernst van echtbreuk voor de man en de vrouw. (Lev.20:10). Aanleiding geven tot overspel, door gedrag, door woorden of kledij dient vermeden te worden. Wie een anders vrouw aanraakt gaat niet vrijuit. Opgelet voor gescheiden vrouwen:

**16 Om u te redden van de vreemde vrouw, van de onbekende die gladde woorden spreekt, 17 Die de echtvriend van haar jeugd verlaat en het verbond van haar God vergeet; Spr.2**

**4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.Hebr.13**

De tijd van de **rechterstoel** van Jezus, en voor de ongelovigen het **laatste oordeel**, is nu nog niet gekomen. Jezus kwam tot herstel, en genade, de overspelige vrouw werd niet door hem veroordeeld en ter dood veroordeeld. Jezus predikte **de genade**, niet de vrijheid of wetteloosheid. Doch Hij waarschuwde net zoals de wet doet: **Zondig niet verder...** zij kon kiezen behouden of verloren gaan, dit zoals ieder mens vandaag!

## DE VERLEIDING

Jozef, een mooie man, maakte de goede keuze op de uitnodiging tot seks van een vooraanstaande rijke vrouw:

*7 Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: **Kom bij mij liggen.** 8 **Maar hij weigerde** en zeide tot de vrouw van zijn heer: *Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij naast zich, met niets van wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven; Gen.39**



Wie overspel pleegt geeft duidelijk een signaal van ongelovigheid, en onverstandigheid. Hij maakt het zichzelf heel moeilijk, zijn gezondheid kan eronder lijden, en hij kan er ernstig ziek of depressief van worden. (Spr.6:32) Een slecht geweten is ook slecht voor de gezondheid. Een buitenechtelijk kind, soms als gevolg, komt niet in de gemeente tot en met de tien volgende geslachten. (Deut.23:2)

**De wet** kwam en diende tot een afschrikking en bijzonder om het kwaad te beteugelen. Het huwelijk heeft te maken met geloof, geloven dat God getuige was en door geloof behoort Hij tot het huwelijksverbond of eed. (Pred.4:12) De wet is er ook en blijft evenals voor de ongelovige.

## HERTROUWEN?

### De Bijbelse regel: Normaal niet!

**32 Maar ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. Matt.5**

**Jezus** verbiedt compleet alle praktijken van het wegzenden door de getrouwde man. Wij lezen nergens over de mogelijkheid dat de vrouw de man kan wegzenden, wat vandaag aantoont dat men God is vergeten en men Hem niet wil respecteren, dus **wetteloosheid** en ongerechtigheid. Het wegzenden is aanleiding geven tot nog meer zonde, of leven in zonde. Een christen zal geen echtscheiding aanvragen, zoals de overheid die mogelijk geeft bij een burgerlijk huwelijk. Vergeven is nog steeds de Bijbelse regel. Jezus sprak nergens over andere leraars, als Hillel, Shamai of anderen.

**4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Hebr. 13**

**De apostel Paulus** spreekt ook over ontucht en overspel welke een aanleiding kan zijn dat echtscheiding onvermijdelijk is.



14 Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw  
en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder.  
Anders zouden immers uw kinderen onrein  
zijn, doch nu zijn zij heilig. 15 Maar indien **de ongelovige** haar verlaat, laat hij  
haar verlaten. De broeder of zuster **is in dit geval  
niet gebonden; tot vrede** heeft God u geroepen.  
16 Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man  
zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij  
uw vrouw zult redden? 1 Cor. 7

Het Griekse woord “**Apistos**” kan vertaald worden als “**ontrouw**”, overspelig en ongelovig gedrag als gevolg van blijvende eigenzinnigheid. Zondebesef? Wie een vrouw of man aanziet en haar of hem begeerd heeft al overspel gepleegd in zijn hart.

Een ongelovige, of schijnchristen werd nooit overtuigd door Gods Geest en heeft hem ook niet ontvangen. Het rempedaal is echt nodig in zijn huwelijk, doch kent hij dit niet.

Het “**niet meer gebonden zijn**” slaat op de huwelijksplichten. Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. Het zou zinloos zijn dat bijvoorbeeld de man zijn ex zou gaan stalken, wat strafbaar is. (Deut.24:4) Is een vechtscheiding een voorbeeld voor de kinderen? Een vechtscheiding kan enkel positief klinken voor geldzuchtige ongelovige juristen! Over hertrouwen is nergens sprake, doch het verbond is in dit geval verbroken.

**Wie tot geloof komt na een echtscheiding**, dan is zijn zonde en al zijn andere zonden vergeven. Hij is een nieuwe schepping, **God heeft hem tot vrede geroepen**. Zijn geweten is tot rust gekomen. De mogelijkheid tot hertrouwen, na pogingen tot verzoening, is hier duidelijk een uitzonderlijke optie. Niet in alle vier de evangeliën staat dit geschreven, maar één is genoeg. God liegt niet, en is niet volks of cultureel gebonden. Trouwens het verschil komt daar Jezus in de andere evangeliën spreekt tot beperkte kring van discipelen, gelovigen dus!

Van christenen verwacht Hij geen echtscheiding, gehuwde christenen kunnen nooit hertrouwen tenzij na het sterven van een partner. Scheiden twee christenen toch, dan dienen zij alleen te blijven of zich met elkaar te verzoenen.

Je kunt niet verwachten dat een wedergeboren christen, de rest van zijn leven alleen dient te blijven, doch het kan en mag. Mits in de Here kan hij hertrouwen. (Gen.2:18) Twee wedergeboren christenen kunnen nooit echtscheiding aanvragen of echt scheiden! Is er dan toch gevaar onder christenen, kan er dan niemand helpen in de gemeente? (Zie 1 Cor.6:6,7) Is God soms onmenselijk voor zijn aangenomen kinderen? Jezus sprak tot de overspelige vrouw, **zondig niet meer** of met andere woorden bekeert u en wees gelukkig! Durft u de eerste steen werpen dit leest? Lijkt de overspelige vrouw niet op Israël? Werpt u de eerste steen naar Israël? Toch zal God het overblijfsel van Israël genadig zijn als Hij zichtbaar wederkomt en zij Hem zullen zien!

## COMMUNICATIE IN HET HUWELIJK



Elkander goed begrijpen kan een bijzondere rol spelen, en zal veel misbegrip en onnodige ruzie voorkomen. Kan ruzie worden bijgelegd voor het huwelijk? Dit is een toets van een gezindheid, om zich met elkaar te verzoenen of te kunnen vergeven. Kwetsende woorden en wonden, kunnen niet worden genezen door seks te bedrijven. Men dient open te blijven voor gesprek, zoals Paulus ook problemen had met valse leraars. Leer zwijgen over “oude koeien”, oude ruzies, oude wonden! De twee sterke benen voor een gezonde christelijke communicatie zijn: kunnen **luisteren** en leren **praten**!

Aandacht voor elkaars gevoeligheden en eigen denken, is van groot belang bij de eerste jaren huwelijk. Bedenk: Balk en splinter. (Matt.7:3) Man en vrouw denken al verschillend vanuit hun karakter, geslachtsverschil en opvoeding.

Onze maatschappij heeft technisch veel meer mogelijkheden dan over 100 jaar. Internet, telefoon, sociale media, mobiliteit, I Phone, enz. Is het een verbetering? Is het beter bij de partnerkeuze? (Amos 3:3) Beslissingen dienen genomen, en men dient het eens te worden. **Bidden** is ook een vorm van communicatie, maar dan met God. Je kunt wel of niet rekening houden met Gods wil, Gods denken, ervaring is de beste leermeester.

Biblespace Vlaanderen

<http://biblespace.wordpress.com/>.





