

DE EERSTE BRIEF VAN PETRUS

HOOFDSTUK 1

Inleiding.



De apostel Petrus noemde men ook Cefas, in het Aramees, wat steenrots betekent. Hij gebruikte graag de naam die Jezus hem gaf, het betekende veel voor hem. Hij was ook de eerste die Jezus erkende als de verwachte Messias. Hij geloofde rotsvast in Jezus, ondanks zijn vallen en opstaan. Hij was een visser, en stond wel iets in de schaduw van de apostel Paulus. Wij begrijpen dat hij zijn gedachten liet opschrijven onder leiding van Gods Geest. Wij voeren geen discussie aangaande het auteurschap, en nemen aan dat deze brieven wel degelijk van Petrus afkomstig zijn. Wij geloven niet in de fabel dat Petrus de eerste paus was. Wij vinden regelmatig wel hebraïsmen in zijn brieven, Joodse uitdrukkingen, omdat hij ook regelmatig verwijst naar het oude verbond. Hij gebruikt ook cryptisch Babylon als een

schuilnaam voor het toenmalige Rome. Hij had een goede visie op het algemeen gebeuren.

(1,2) Petrus richt zich tot alle Joden, uitverkorenen noemt hij ze, omdat ze apart werden gezet door het werk van de H. Geest. Ze waren gevlucht naar het zuiden van Turkije, een gebied waar Paulus niet werkte. Ze hebben vergeving ontvangen, en zijn gedoopt met de H. Geest. Vreemdeling, zoals Abraham ook een vreemdeling was in het land Kanaan. Petrus wenst ze ook **genade en vrede** toe. **Vrede** in het hart van een christen is van groot belang. Die vrede betekent, een langzaam wegblijven van allerlei spanningen, zorgen, angsten, zonden, welke storend en onrustwekkend werken in het persoonlijk leven. Die rust en die **vrede** straalt uit een christen in moeilijkheden, en de ongelovige merkt dat op! Er zijn nog steeds getuigenissen hierover. Dan ben je een licht, die het licht van Jezus weerspiegelt! Hij was geboren voor mensen met een goede wil, om in Hem te geloven.

Hopen op wat? Geloven hoe? Een heilige liefde?

(3) Wij vinden hier dat de God en Vader van Jezus, een nieuwe schepping is begonnen. Door de opstanding van Jezus, kwam er een nieuwe levensverwachting voor de mensheid. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop! Petrus had het zelf ondervonden. Die Bijbelse hoop is geen ijdele verwachting, of een soort droomkasteel. Die hoop is ook niet de wortel die men voor de muil van een ezel houdt, zoals een ongelovige denkt! Gods Geest overtuigt de mens zelf, zonder marketing praktijken. (Rom.8:16)

(4,5) Hopen op wat?

Dat is nu precies wat de apostel in eenvoudige woorden laat opschrijven. Christenen hopen op een hemelse erfenis, onvergankelijk, en alle kenmerken van heerlijkheid. Niemand kan die erfenis afnemen wanneer wij "in de Heer" blijven geloven! **Denk even na:** een erfenis kan men enkel ontvangen bij leven.

Onze erfenis behoort bij het leven van de Eeuwige. Doch op aarde kreeg Gods volk het **beloofde** land. Maar dit bleef altijd kwetsbaar door oorlogen, door een terugval in afgoderij, natuurrampen. Vandaag opnieuw een hedendaags wereldprobleem, met Jeruzalem als inzet van de laatste strijd. Wij ontvangen echter het beloofde in de hemel!

3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. 1 Joh.3:3

Betracht dus reinheid naar lichaam en geest!

En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met een oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, (Marc.9:47)

Geloven als Abraham!

Ook Abraham vertrok in geloof naar die plaats welke hij zou ontvangen "**als erfenis**", maar bij zijn vertrek wist hij helemaal niet waarheen, een echte geloofsweg, stappen op het water richting Jezus! (Hebr.11,8). Ook wij weten niet precies waar in de hemelse sferen die plaats is gereserveerd, met voor ieder kind van God een hemels V.I.P.- kaartje! Alle Bijbelgetrouwe christenen zijn op de smalle weg, naar wat God ons heeft beloofd.(Mt.5:11,12) Alles zal ontsluit en zichtbaar worden in de laatste eindtijdfase.

(6,7) Petrus maakt duidelijk dat het ware geloof ook een korte tijd zal worden beproefd. Ons aardse leven is heel kort tegenover de komende eeuwigheid. Al vliegt de leugen: "**ieder zalig in zijn geloof**" nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem straks wel. Dit alles zal openbaar worden op de dag van Zijn wederkomst voor Zijn uitverkoren volk, Israël! In klein Azië werd er goud gesmolten om het vuil te verwijderen, zo mag een christen blij zijn met beproevingen het verwijderd een zondig gedrag en het is een teken dat God met Zijn kind bezig is te reinigen.



(8,9) Een heilige liefde.

Al die gelovigen hadden Jezus lief, met een moeilijk te verklaren vreugde. Iemand lief hebben zonder Hem ooit te hebben gezien, is als het ware een Bijbels geheim, enkel te begrijpen door hen die Jezus Christus hebben aangenomen als hun Heer en Heiland. Jezus, liefhebben betekent Zijn gezag aanvaarden zoals de schrift leert, en geloven in een behoud door geloof. Zij hadden het doel van hun geloof met vallen en opstaan begrepen, het doel was hun behoud.

Ook Petrus zelf zal hebben gedacht aan:

15 Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren. Joh. 21



(10,13) Wie de Bijbel leest blijft steeds in een nieuwsgierige spanning door de profetieën. Ook **de profeten** hebben onderzocht om de komende en voorziene genade te kunnen begrijpen, welke nu jullie behoud betekent door geloof. Zij speurden om te weten door wie en wanneer die Messias zou komen. Zij profeteerden door de Geest van Christus, over het lijden van Jezus en over veel heerlijkheid. Zo wordt er vandaag door velen onderzoek gedaan in de profeten. (Dan. 12,4)

Petrus bedacht ook de Joden in Klein-Azië, vandaar zijn meerdere verwijzingen naar de profeten, om hen tot nadenken te brengen en aan te tonen dat hun profetieën in vervulling zijn gegaan door Christus komst! Zij spraken niet alleen voor de nakomelingen van Abraham, maar bijzonder om de hedendaagse christenen uit de tegenwoordige wereld die nu geloven in het nieuwe verbond in Jezus bloed! De profeten werden geïnspireerd door de Geest van Christus, ze waren in feite de eerste leerlingen van Jezus zonder het te beseffen. In Psalm 22 heeft Jezus zichzelf aangekondigd!

Let op wat Jezus sprak: *16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. 17 Voorwaar, ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord. Matth 13*

Engelen zijn nieuwsgierig en begeren inzicht te krijgen in die dingen. Wij lezen nergens dat engelen verlossing of behoud nodig hebben, of kunnen krijgen. Daarom kijken ze mee en leven mee met de gemeente die Jezus toebehoort.

Petrus geeft advies...

(13,24) Het omgorden van de lendenen, een beeld dat Petrus gebruikt om niet te vallen of te struikelen. Hun lange klederen werden omgord bij lange wandelingen of op het werk, en dit om niet te vallen door op het kleed te trappen. Het spreekt om gewoon verstandig om te gaan, en niet te vallen in de vroegere zonden van voor de bekering. Soms zie je de neiging bij christenen omdat ze niet verstandig handelen, en zich verkeerd laten leiden.

Na hun bekering vallen ze terug in oude wereldse praktijken en principes, want het kan soms financieel of ander nadeel brengen.

Petrus bedoelde dat men zijn gedachten onder discipline dient te houden, en telkens rekening houden met Gods woord, waakzaam zijn, de eigen olievoorraad controleren, als bij de wijze maagden. Olievoorraad is Bijbelkennis opnemen. De dwaze maagden, zijn een beeld van christenen die niet voldoende Bijbelstudie volgen.

45 Want Ik ben de Here, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig. Lev.11

Petrus wijst naar het Bijbelboek Leviticus, deze opdracht kreeg Gods volk toen het uit Egypte trok, met de bedoeling geen heidense culturen en levensstijlen meer over te nemen. Met eenvoudige woorden, **weg van alle wereldse afgoderij!** Laat u niet besmetten door allerlei religieuze afgoderij. Egypte staat symbool voor een wereld van paganisme. Oude afgoden keren vandaag terug en velen merken dit niet op. Al deze afgoden welke ze daar aanbaden, diende Gods volk uit hun leven te bannen. Ook de Babyloniërs, de Grieken, de Romeinen hadden vele onheilige goden, hun namen gewoon werden overgenomen en veranderd. Zo werd ook het Babelse of Roomse christendom zwaar beïnvloedt, en zoekt het Vaticaan al jaren naar een heidense oecumenische wereldkerk. (Openbar.18:4,9) Ons Vlaanderen is ziek en zieltogend door een antichristelijk paganisme! **Jahweh** zegt: "Ik ben heilig" Er is maar één God, en Zijn naam is heilig. Er is maar één weg hemelwaarts: Jezus. Wees heilig op aarde! Een sleutel om later ook heilig te zijn in de hemel en de toekomstige wereld.

Een christen bidt aldus: *9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; Matth.6*

Vandaag wordt Gods naam ontheiligd, door een eenheid te vormen van alle godsdiensten met vele namen samen. Het is de aanloopfase voor de staatswereldkerk van de komende antichrist. Ook Israël zal hem in het begin volgen, tot halverwege de verdrukking, of de benauwdheid van Jacob. De gebeden van de christenen zullen verhoord worden. (Ps.86,9)



(17) Indien... Dit is wel voorwaardelijk. Indien u een kind van God bent, welke Abba roept, (Gal.4:6) let dan op de wil van God. Leert dan God te vrezen en niet de mensen! (Ps.111,10)

God houdt geen rekening met uw afkomst, uw beroep of positie, tijdens uw aardse leven. Petrus legt de nadruk op de wijze hoe men is vrijgekocht. Slaven werden met geld (goud en zilver) losgekocht. Zowel de slaaf als het geld is vergankelijk. Er komt

een tijd waarbij het goud en zilver zijn waarde zal hebben verloren. Het bloed van Jezus dat u loskocht is van eeuwigheidswaarde.

De waarde van dat onschuldig bloed, als het bloed van een onschuldig lam, omvat in feite de waarde van alle mensenlevens samen. **(20)** Jezus werd niet geschapen, Hij was er voor de schepping. Omwille van uw behoud heeft Hij zich bekend gemaakt onder Zijn uitverkoren volk. U gelooft door Jezus in God, op die wijze is uw geloof ook hoop op God geworden. **(22)** Er is blijkbaar een reiniging in het leven van die christenen gekomen. Vruchten van bekering kwamen door gehoorzaamheid aan Gods woorden.

GEORGANISEERDE OF LIEFDEVOLLE EENHEID?



Die vruchten waren de reden dat er **een spontane gezonde eenheid** en ware liefde kwam onder de broeders en zusters bij de eerste christenen. Er was geen verschil meer van sociale standen tussen de eerste christenen, rijk of arm, Griek of Jood, enz.

Die mensen hadden de christelijke vrijheid leren kennen, door alle aardse begeerten te verlaten en een nieuw leven te beginnen, dat was werk van de Geest. Blijf elkaar liefhebben als wedergeboren mensen, wedergeboren uit onvergankelijk zaad, Gods woord, de Bijbel! Dit zijn de komende hemelburgers! Wie niet wedergeboren wordt, is als een bloem in het gras die verdwijnt. Petrus verwijst naar Jacobus:

9 Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, 10 maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal hij vergaan. 11 Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt; zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Jak. 1

HOOFDSTUK 2

Petrus toont de weg van een wedergeboren christen. Iemand die een nieuw leven is begonnen door het persoonlijk leren kennen van Christus en de genade. Het is een moeilijke weg, een smalle weg met vallen en opstaan. Neem afstand van allerlei kwaad en slecht gedrag, is de aanbevolen algemene regel.

Het **“afleggen”** betekent zoiets als wat men doet met oude en versleten klederen, men gooit die gewoon weg, en men doet de nieuwe aan. De apostel omschrijft wat hij bedoelde. De christen begint met het nalaten van iedere vorm van bedrog, listig liegen, corruptie, fraude, welke slechts verdriet en ongeluk kan voortbrengen.

Wees niet schijnheilig, doen alsof de farizeeër tegenover de tollenaar in de tempel. **Wees niet jaloers** onder elkaar, want ook predikers vallen in deze zonde. Er mag geen verschil meer te zien zijn in het gemeentelven tussen rijk en arm, vrije of slaaf, de eerste christenen hadden alles gemeenschappelijk. (Hand.4,32) Dit is iets wat al moeite kan kosten!

Laat het kwaadspreken en verwijten na! Roddel kan soms een gemeente van de kaart vegen! Iemand die kwaad spreekt is als een brandstichter, maar hij beseft het gevaar niet goed. Een brand kan veel vernietigen, tot mensenlevens toe! (Jac.3,5). Christenen verlaten soms de gemeente, en gaan nergens meer!

(2,3) Nu noemt de apostel wat we wel dienen na te streven.

Je bent als pas geboren kinderen, dus zij **verlangen** door het hongergevoel naar de moedermelk. Zo verlangen christenen spontaan naar het geestelijk voedsel, gezonde Bijbelstudies, dat ook geen namaak mag zijn om op te groeien. Vandaag worden sommigen geconfronteerd met veel vervalste prediking, door eigenmachtige uitleg, door onnodig te vergeestelijken, of vleiend te spreken. Het **verlangen** komt er slechts als men heeft geproefd van het evangelie van Gods goedheid, genade en liefde.



JEZUS, DE LEVENDE STEEN, DE HOEKSTEEN,

(4,8) Petrus nodigt alle mensen uit om tot Jezus te komen. Hij schrijft dit bijzonder naar de verloren schapen van Israël, de twaalf verloren stammen. Daar, in die streken werkte Paulus niet. Hij wijst op Jezus in beeldspraak, naar een levende



steen, welke men heeft afgewezen als hun Messias, maar hij kwam in Gods naam! Laat u gebruiken als Hem, als levende stenen. Zij waren erg gesteld op de tempel met zijn grote stenen, welke ze hadden moeten verlaten onder Romeinse druk. God zal nu een geestelijk huis bouwen zo leert hij hen, de wereldwijde gemeente, en dit met levende stenen! Daar zal de Here nu tabernakelen zijn door Zijn Geest. Dat was in tegenstelling tot hun gedachten en opvoeding.

Zij bedachten nog al het uiterlijke, het traditionele, de mooie tempel, de priesterdiensten, hun jaarlijkse feesten. Petrus roept ze op om nu zelf een nieuw heilig priesterschap te vormen, om geestelijke offers te brengen, die God wil door Christus. Er is heel duidelijk geen verschil meer tussen "geestelijkheid" en "leken" in de Bijbelse gemeente van Jezus Christus!

(6) De apostel haalt vele Bijbelteksten aan van de profeet **Jesaja**, om hen te overtuigen, van de vervulling van deze oude profetie over de opgestane Jezus.

16 Daarom, zo zegt de Here Here: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet. Jesaja 28

“haast niet” is een eigenaardige vertaling. Hij die zijn vertrouwen stelt op Jezus zal uiteindelijk niet beschaamd of bedrogen uitkomen. Ze zullen niet snel panikeren, Jezus is hun toevlucht geworden, tenzij ze een ander evangelie kiezen of niet geloven. Velen geloofden de woorden van Jesaja in zijn tijd niet, net zoals vandaag de meerderheid de Bijbel niet gelooft. Voor hen is Jezus dan een struikelblok geworden! Ze ergeren zich aan Zijn evangelie en blijven daarom ongehoorzaam aan het gezag van de Bijbel, de enige **onvergeeflijke** zonde! De bouwlieden, Gods uitverkoren volk, hadden Hem afgekeurd. Die bouwlieden waren die vluchtende Joden welke door Petrus nu werden aangeschreven!

(9,10) Nu richt hij zich ook tot alle Joden die in Jezus Christus geloven. Hij bemoedigt hen door uitleg van hun **nieuwe situatie tussen de heidenen**. Hij wijst erop hoe God naar hen kijkt, maar hen niet verwerpt! Je kunt je kinderen hard straffen, maar het blijven je kinderen! Ze worden een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een nieuw volk samen met de gelovige heidenen, christenen, als eigendom van God. De profeet Jesaja profeteerde ook hierover, dat God een nieuw en heilig volk zou maken door Jezus. Dit om Hem tot een **“cohanim”** te zijn. Cohanim, is een priestervolk, om Hem te aanbidden, om Hem te verkondigen, want ze hadden vroeger niet geluisterd naar de profeet!

21 Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. 22 Doch Mij hebt gij niet aangeroepen, o Jakob, of u om Mij moeite gegeven, o Israël. Jes.43



Hij hoopt dat ze hun nieuwe situatie begrijpen, een heilig volk waarbij God hen nu door geloof, opnieuw genadig is door Christus. Ze kwamen uit de duisternis, de onwetendheid, en door hun verstrooiing niet verder Gods volk. Een nieuwe exodus, weg van de zondeslavernij, door genade.

(11,12) De apostel waarschuwt zijn eigen volk, als vreemdelingen in het buitenland, om strijd te voeren tegen de begeerten van hun ziel. Hij roept op om met hun opvoeding, hun geweten, hun gemoed in verband met alle begeerten en heidense gewoonten tot een voorbeeld te zijn. Die heidenen hadden een andere levensopvatting met veel afgoden.

Hij hoopt dat ze een goede levenswandel zullen hebben, een voorbeeldfunctie, die zal leiden tot nadenken en bekering bij de ongelovigen. Ook al kijken die heidenen naar u, als opstandelingen tegenover de Romeinen!

(13,14) Hij geeft hen de raad zich te onderwerpen aan het keizerlijke gezag. En dit zolang de keizerlijke wetten niet ingaan tegen Gods woord. Maar dit was toen geen probleem, want de Romeinen respecteerden in het begin de vreemde godsdiensten in hun nieuw veroverde gebieden. Vandaag ligt dat al wat moeilijker, waarbij bepaalde antichristelijke wetten ingaan tegen de wetten van God! Abortus, homohuwelijken, enz. (1 Joh.4,3)



CHRISTELIJKE LEVENSWIJZE

(15,17) Door naastenliefde, sluit je de mond van de ongelovigen, die God niet kennen. (Mt.5,16) Je bent een vrij mens, en een dienaar van God, maak dus geen misbruik van uw christelijke vrijheid, om zondige dingen te kunnen doen. (Rom.13,13) Het is gevaarlijk de genade te veranderen in losbandigheid.

(18) Huis-slaven dienen onderdanig te blijven aan hun heren, ook aan de onrechtvaardige bazen. **(19)** Uit de vreugde van de genadegift kan men ook, onrecht beter verdragen, benadeeld worden of gediscrimineerd. Iets wat nog steeds ondervonden kan worden door christenen die daadwerkelijk rekening houden met Gods woord. De geest van de antichrist is reeds lang werkzaam. Opgelet voor niet wedergeboren christenen.

JEZUS IS ONS VOORBEELD!

(20,25) Het is niet om fier te zijn, indien men gestraft wordt om kwaad of onrecht te doen. Men kan enkel trots zijn indien men nadeel en kwaad ondervindt door het volgen van Jezus en Zijn geboden. Gelovige slaven werden misbruikt, omwille van hun geloof. Dat laatste is genade, en tot eer van God! Jezus, was hierin ons voorbeeld, zonder zonde, zonder onrecht of leugenachtig spreken. Toch plaatsten de heidenen Jezus te midden van twee misdadigers.

Toen Jezus verweten, uitgescholden en gekruisigd werd, liet Hij zijn Vader hierover oordelen. Zo stierf bv. Pilatus later, na het sterven van Christus, een gruwelijke doodstraf door de keizer zelf opgelegd, omdat Jezus geen enkele Romeinse wet had overtreden! Opnieuw wees Petrus naar de profeet Jesaja:

9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Jes.53



24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen

Petrus legt nog een andere vervulling uit over het profetische woord van Jesaja, namelijk dat Jezus ieders zonden heeft gedragen in zijn lichaam aan het vloekhout. **Huis-slaven** bleven niet altijd gespaard van de slagen met striemen tot gevolg. Zij kregen die geselslagen **door ongehoorzaamheid**. Vele slaven kwamen toen tot geloof. In Jezus, Hij was wel gehoorzaam aan de Vader. Met Zijn striemen kwam verzoening, vrede, en “herstel” tussen

God en de mens. Zo wijst Petrus naar zijn eigen bestraft ongehoorzaam volk.

(24b) Dit betekent dat u nu in staat zijt te kunnen leven voor de gerechtigheid, en gij zult kunnen en willen **“afsterven”** van de ongehoorzaamheidsziekte door zonde of zondig leven. De straf op de zonde was de doodstraf, daarom nam Jezus die straf en vloek op Hem, als het Lam van God. De context leert klaar en duidelijk dat het hier gaat over **een geestelijk gezond worden door bekering! Die slaven begrepen het best!** Lichamelijke verbetering kan plots als gevolg, door bekering een feit worden.

Ten tijde van Jesaja luisterde het volk niet, en leefde zonder veel rekening te houden met hun God. Daarom was het logisch dat God toornig zou worden.

Ook **Hosea** profeteerde:

1 Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. 2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Hos.6

Wij kunnen hier best een geestelijk herstel begrijpen, en de wederkomst van Christus voor Zijn volk Israël op het einde van de grote verdrukking. Op de derde dag stond Jezus op. **Twee dagen** of tweeduizend jaar, wij leven dus al in de derde dag, zijn komst is nabij en dan zullen alle christenen lichamelijk genezen zijn. (2 Petr.3,8)

Christus heeft voor de ganse schepping oorzaak en gevolg van zonde, ziekte en dood weggenomen, de toekomst zal dat aantonen **bij de verheerlijking** van ons sterfelijk lichaam, **als Jezus komt.** (Hebr.9,28) Hier staat nergens een garantie of belofte dat iedereen van ziekte of dood zal worden genezen. Die oorzaak is de zonde van ongehoorzaamheid aan Gods woord. (Rom.5,12)

(25) Dit vers toont de ziekte van de verloren stammen van Israël aan, namelijk ze waren **“dwalende”** door niet te willen luisteren naar de profeten! Ze ondervonden dat God hen liet nadenken, en zij zich dienden te bekeren en dat er geen andere oplossing meer was, dan te vertrouwen op Jezus, hun Messias! Petrus zelf was ook eerst dwalende! Zo is ook een grote meerderheid in het “algemene christendom” vandaag op een dwaalspoor gekomen, en eveneens dwalende zoals de meerderheid van Gods uitverkoren volk! (2 Tim.4,3)

Ook de profeet **Jeremia** kende de algemene ziekte van zijn volk en zijn woorden werden opgeschreven:

*21 Hoor, op de kale heuvels klinkt wenend smeken van de kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd gekozen hebben, de Here, hun God, hebben vergeten. 22 `Keert weder, afkerige kinderen, **Ik zal uw afdwalingen genezen.**` Zie, hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt de Here, onze God.Jer.3*

Afdwalingen zijn zonden, zonde betekent “het doel missen”. **Het genezen van een zondig leven** was de bedoeling van Jeremia, precies als Jesaja! Vandaag leeft iedereen naar zijn eigen overtuiging, en gelooft dat dit de ware is. Weinig gelovigen zoeken verder, en zullen ontdekken meestal, als het te laat is, na hun sterven, dat er maar één waarheid is, geen levensovertuiging, maar een persoon: Jezus, de zoon van God. Ook Gods volk geloofde niet wat er van Jezus werd geprofeteerd door Jesaja, en velen nog steeds niet.(Matth.7,22).

HOOFDSTUK 3

De plichten van een Bijbels gezinsleven. (1,6) Petrus richt zich eerst tot de



vrouwen voor Bijbelse afspraken binnen het huwelijk. Hij leert hen eenvoudig hoe God het huwelijk, in harmonie en gelukkig wil zien, voor man en vrouw. Hij wijst naar een orde in het huwelijk, waarbij de man, gelovig of niet, het gezag van God vertegenwoordigt. De vrouw dient dit te aanvaarden van haar eigen man en de oudsten in gemeenteverband. (1Cor.11,3)

De satan is opstandig, en hij inspireert telkens de vrouw alle Bijbels gezag te verwerpen, zoals bij de zondeval. De emancipatie van de vrouw is al lang doorgedrongen in onze maatschappij, en kent geen grenzen meer. De satan gaf ze gezag, leiding en een dusdanige positie in een hedendaagse wereld. Dit denkpatroon is ook doorgedrongen tot in de lauwe gemeenten, met de gekende gevolgen.

Indien de vrouw met een ongelovige man was gehuwd, kunnen die vrouwen hem winnen, en overtuigen zonder woorden, maar wel met daden, omdat hij die **godvrezende en reine** levenswandel zal opmerken, een spontane evangelisatie! Het gaat hier over een man die niet wil luisteren! Je hebt ongelovigen die wel willen luisteren, toch is dit een verschil.

Het gezag van Gods woord gaat boven het gezag van de man. Ze zal altijd naar haar man luisteren, indien dit niet ingaat tegen Gods wil. (Efez.5,33) Bij de ongelovige Romeinen was het niet de gewoonte dat de vrouw zich vrijwillig zou schikken naar de wil van de man. Met die reine (Gr.“hagnos”) wandel, bedoelt de apostel een zuivere gezindheid en een zedelijk gedrag.

Petrus legt wat meer zijn bedoelingen uit. Hij kijkt eerst naar het **mooie uiterlijk** van de wereldse vrouw, is ze sexy? Hij wijst het dragen van goud, haarkapsels of mooie zedige kledij niet af, maar hij wijst erop hoe God de vrouwen **diepgrondig scant!**

Welke vrouw is mooi in de ogen van God?

(4) Dat is belangrijker, dan welke mode de wereld ook presenteert. Petrus wijst naar **het innerlijke**. Hoe is de geest van de vrouw? Is ze vriendelijk? Is ze teder of dominant? Een zachtmoedige en stille geest is bij God aantrekkelijk en kostbaar. (1Tim2:11,14) En dit is iets wat onvergankelijk is, want God kijkt niet naar het aanzien, maar naar het denken en het gedrag van de mens! (Spr.31)

Hij neemt Sara als voorbeeld van gehoorzaamheid aan haar man. Zo kunt u ook



zijn, **“indien”** u goed doet en u geen schrik laat aanjagen. Sara liet haar geen schrik aanjagen, in haar moeilijke situatie, geen kinderen te kunnen hebben. Maar we begrijpen best dat het ook **geen onderdanigheid mag zijn uit angst of dwang**. Sara was geen slavin, doch vorstin! Abraham was het beeld van allen die geloven. Sara werd de moeder van alle vrouwen die gehoorzaam zijn.

(Rom.11,17) **Die onderdanigheid** is een prachtige sieraad van de heilige vrouwen. Abraham en Sara

waren ook als vreemdelingen in een ander land. Goed te vergelijken met de verloren stammen onder vreemde volkeren.

(7,10) De apostel richt zich nu meteen tot de mannen broeders. God leert de mannen verstandig om te gaan met hun vrouwen. Met verstandig bedoelt hij, in overeenstemming met het woord van God. Vrouwen zijn ook geschapen naar Gods beeld! Ze zijn lichamelijk zwakker, en hier mag geen misbruik van worden gemaakt. Discriminatie in loonverschil is niet christelijk! Ze zijn zeer gevoelig, en dat is iets waar mannen niet voldoende aan denken.

De man dient respect te hebben voor zijn vrouw, want ze is ook medeefgenaam van de genade! Hier leren wij de **gelijke waardigheid** van man en vrouw, maar elk heeft zijn eigen functie in het huwelijk. Toen keken ook Joden met minachting naar de vrouw, en dachten eerst dat ze geen ziel hadden! Thomas van Aquino, een filosoof, een ongelovige katholieke theoloog, dacht openlijk dat de vrouw een mislukte man was! Petrus waarschuwt de mannen voor onverhoorde gebeden, indien ze deze Bijbelse raad tegenover hun vrouwen niet volgen! **Wees eensgezind** over wat God zegt! Eenheid onder de christenen begint in het gezin, welke Gods raad volgt. Een gemeente functioneert als een gezin, eenheid door de gezonde leer. Echtscheiding of scheuring komt door geestelijk overspel zo leert Paulus:

3 Indien iemand een andere leer (andere denominatie?) verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, 4 dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, 5 en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. 1 Tim.6

Wees barmhartig en ootmoedig, eensgezind, we hebben allemaal onze zwakheden. Kwaad met kwaad vergelden, of laster met laster, schelden en verwijten, dit zondig gedrag maakt een gezin en een gemeente ziek! Zegen eerder elkaar!

WIE WIL LANG EN GELUKKIG LEVEN?



(10,12) Gelukkig door het leven gaan? Goede dagen zien?
Petrus kende **psalm 33**:

11 De raad des Heren houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. 12 Welzalig het volk, welks God de Here is, de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos. 13 De Here schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; 14 Uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, 15 Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt. Ps. 33

Kwaad spreken, schelden en liegen kunnen beproevingen veroorzaken hetzij geestelijk of lichamelijk. Het kan toxische stoffen in de hersenen ontwikkelen en een ziekte veroorzaken. Men dient af te wijken van kwade bedoelingen en zoeken om ruzie te vermijden of het bij te leggen. **Wie langer wil leven** dient onder ogen te zien, dat een vredevolle geest, het leven verlengt. (Rom.12:18,19) (Psalm 34)

De onderliggende gedachte van een christen is ook het hebben van eeuwig leven, en dat niet te verliezen. De Bijbel, die blijde boodschap scheidt blijheid in het hart. Twijfel niet, christenen kunnen afvallen. God maakt nu al onderscheid tussen mensen die luisteren naar Hem en anderen die dat soort kwaad doen. Kwaad spreken, en dan bidden is zuiver tijdverlies!

WIE ZAL U KWAAD DOEN?

(13,15) *De weg van de goddeloze is de Here een gruwel, maar wie gerechtigheid najaagt, heeft Hij lief. (Spr.15,9)* Wie de Here volgt en Hem vertrouwt zoals Hij vraagt, dient niets te vrezen. En indien u toch schade moet lijden door het volgen van Jezus, wees niet angstig voor de goddeloze Romeinse overheid. **Heiligt Christus in uw harten** zo schreef hij. Jezus wil de eerste plaats in uw denken, wil uw toevlucht zijn, en dat moet men Hem geven. Er staat "**als Heer**", daar hebben christenen soms moeite mee, ze willen Hem enkel als hun Verlosser en de genade. Jezus, is een wonderbare raadsman volgens Jesaja, **Zijn raad is wet!** Getuigt altijd over de hoop die in u leeft, met zachtmoedigheid en een goed geweten, zonder haat of nijd tegenover de ongelovigen. Die hoop is Zijn wederkomst, Zijn koninkrijk, en eeuwig leven.

VOLHARDEN....

(16) Blijf getuigen ook al spreekt men van u kwaad, opdat ze tot inzicht van de waarheid mogen komen, en door het zien van uw Bijbelse levenswandel? en u tenslotte gelijk zullen geven. (Matth.5,11)

(17) Het is beter schade te lijden, in elke vorm, als God het wil, dan kwaad doende! Petrus heeft dit zelf ondervonden en is een voorbeeld geweest voor velen, met zijn marteldood.



JEZUS OVERWON...

(18,20) Hij zelf haalt ook Jezus als voorbeeld aan, ook als rechtvaardige gestorven voor zondaars, maar is opgestaan en heeft de dood overwonnen. Die gedachte is gegraveerd in het denken van Petrus, want hij had Jezus lief! Dan heeft Jezus zijn overwinning aangekondigd in het dodenrijk of kerker, aan de geesten der ongelovige overledenen, die ongehoorzaam bleven aan de woorden van Noach! (Luc.16,23) Het gaat hier dus helemaal niet om demonische geesten.

Deze mensen hadden een mensenleven lang kunnen luisteren naar Noach, maar wilden zijn profetische woorden van oordeel niet geloven. Ze wilden niet geloven in het einde van hun toenmalige wereld, door regen en water. Die zondige wereld kende een diepgrondige reformatie door een vloed van zonden, de zondvloed. Aan Gods geduld kwam wel een einde!



Jezus bracht hier geen prediking, maar wel een aankondiging zoals een heraut deed destijds. Slechts acht zielen waren er toen behouden. De eindtijd, onze hedendaagse wereld, zal zijn als in de dagen van Noach. (Luc.17,26) Nu was het te laat om naar Noach te luisteren. Vandaag zal het voor velen plots te laat zijn om te geloven in Jezus Christus, want Hij komt voor hen als een dief in de nacht.

(21,22) Daarom doet ook de apostel hier nog een krachtige oproep in zijn brief, om te geloven en zich te laten onderdompelen in water, als tegenbeeld van ons sterven. Dit toont aan ieder dat men zijn goddeloos leven wil begraven. Doch met een vaste hoop te zullen opstaan met eeuwig leven, zoals Christus is opgestaan uit de dood.



Het is geen formaliteit of iets als een douche nemen. Zich laten dopen heeft enkel zin, nadat men Gods geest heeft ontvangen, en na het persoonlijk belijden met spijt van zonden. Het besef dat Jezus de doodstraf van iedere zondaar heeft doorstaan, en vergeving geeft aan allen die in Zijn offer gaan geloven.

De satan bracht opnieuw een vals evangelie door een keizerlijke schijnbeking van Constantijn. Het is geen besprenkeling, geen georganiseerde kinderdoop, welke niet Bijbels is. Het dient een berouwvol en gewetensvol gebed te zijn voor het gezicht van God. Een

persoonlijke bede om vergeving van zonden, zonder een Babelse biechtstoel! Jezus, is opgestaan en zit nu aan de rechterhand van God, terwijl nu alles aan Hem onderworpen is.



HOOFDSTUK 4

Een nieuw leven....

(1,6) Petrus leert hen dezelfde gedachten en gedrag aan de dag te leggen zoals Jezus, ons tot voorbeeld was in Zijn lijden en sterven, en niet zondigde. (Fil.2,5) Leg jezelf die discipline op, door niet verder te leven in een zondig werelds gedrag, voor de tijd dat je hier nog op aarde bent. **Wat verandert er dan in het leven van iemand die christen is geworden?** Hij leeft niet verder naar de lusten en de wereldse begeerten, zoals de leefwijze van de heidenen. Hij streeft ernaar verder te leven door rekening te houden met de wil van God, en die wil staat in de Bijbel.

Verloren tijd!



De apostel leert dat de tijd voor iemand tot werkelijk geloof in Christus komt, een verloren tijd is geweest.

Waaruit bestond dan die zondige verloren tijd?

Losbandigheid: volgens de KJV gaat het over ongebreidelde sexuele lusten of vrije seks.

Dronkenschap of wijnzuiperijen.

Onmatig gebruik of verslaving aan Alcohol en drugs. De bekende Romeinse Bacchusfeesten. (Afb)

Brassen: Dit zijn orgieën, wilde

party's, festivals, met onmatig eten en drinken en dansen enz.

Onzedelijke afgoderij: a.v. Misdadige afgoderij, met mensenoffers, kinderooffers, aan bepaalde goden en idolen. Mensen die onder invloed staan van demonen. Het aanbidden van de satan omwille van werelds succes enz. Het terugkeren van oude afgoden. Let vandaag op de oude symbolen, tekens en kunst. Wij kunnen vaststellen dat ook onze dagen niet anders zijn, met al deze goddeloze levensovertuigingen en gedrag. Let eens op de hedendaagse hebzucht, dit is ook niets anders dan afgoderij. (Fil.3,5)

(4) Het mag u niet verwonderen wanneer u Jezus gaat volgen, dat uw oude vrienden uw afwezigheid zullen opmerken. Ze gaan daarom ook kwaad van u spreken en met u spotten. Ook Paulus kreeg het hard te verduren door de Joden, zo ging hij tot de heidenen. (Hand.13,45) Iedere christen heeft dit ervaren, indien niet, dan is dit niet normaal! Doch wees hierdoor niet ongerust leert Petrus, laat u hierdoor niet ontmoedigen!



(6) De kwaadspreker en de spotter zal God niet ontlopen, al denkt hij dat er geen God is, en zich laat cremen. Jezus staat klaar om te oordelen, het oordelen komt nog. God zal de levenden en de doden oordelen!

Daarom dat Jezus **Zijn overwinning** heeft bekend gemaakt in het dodenrijk, en dit hield in dat alle ongelovigen zouden worden veroordeeld bij **het laatste oordeel**. De levenden zijn de aanwezige gelovigen, en later alle Bijbelgetrouwe christenen, en zij komen niet in het laatste oordeel! Babelse christenen uit de staatskerk, komen wel in dat laatste oordeel, en niet in een onbestaand vagevuur.

*1 Zo is er dan nu **geen veroordeling** voor hen, die in Christus Jezus zijn.
2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt,
van de wet der zonde en des doods. Rom. 8,1*

Hier werd niet opnieuw het evangelie gebracht, wel de waarheid in het evangelie aangaande het oordeel. (Hebr.9:27) Dat dodenrijk bestaat uit levenden, gestorven naar het vlees, gelovigen met eeuwig leven. En de ongelovigen, wachten op hun tweede dood en ze weten het nu al! (Luk.16)

Waarschuwingen voor de oordelen in het evangelie:

*26 Want indien wij opzettelijk zondigen, **nadat wij tot
erkenntenis der waarheid gekomen zijn**, blijft er
geen offer voor de zonden meer over,
27 maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de
felheid van een vuur, dat de weerspanningen zal
verteren. Hebr.10*



***18 WIE IN HEM GELOOFT, WORDT NIET VEROORDEELD; WIE
NIET GELOOFT, IS REEDS VEROORDEELD, OMDAT HIJ NIET
HEEFT GELOOFD IN DE NAAM VAN DE ENIGGEBOREN
ZOON VAN GOD. JOH.3***

*Joh. 12:48 wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft er een, die hem oordeelt; **het woord**, dat ik sprak, dat zal hem oordelen op de jongste dag.*

Het woord betekent hier duidelijk het evangelie! Dit is een proclamatie van Jezus aan alle doden over zijn overwinning op de dood!

HET EINDE ALLER DINGEN....



(7) Petrus schreef dit bijna tweeduizend jaar geleden, in Gods ogen twee dagen geleden, zou dit niet gelden voor onze dagen? Zeker weten!(Math.24:12,14)

Wij dienen tot inzicht te komen schrijft de apostel. Wij begrijpen al snel dat inderdaad Gods oordelen voor de deur staan, want we leven als in de dagen van Noach! (Rom.13,12) Daarom wees waakzaam opdat je op Bijbelse wijze kunt leven en bidden.

Liefde...

(8,11) Een actieve **liefde** (agape) onder elkaar bedekt tal van zonden. Iemand terugbrengen van een dwaalweg en dwaalleer is liefde betuigen. Die dwaalweg kan ook een weg zijn tot afvalligheid, en die liefde bedekt menselijke fouten.

Gastvrijheid is een deel van het christen zijn, doe dit zonder te klagen. In die tijd waren er vele Joden en christenen die alles hadden verloren en op de vlucht waren zonder onderdak, door het Romeins regime. Sommigen werden slaven.

Gebruik de genadegaven op de goede wijze, niet om te domineren, maar tot eer van God.(Math.20,28)

Wanneer iemand het woord neemt, laat hij spreken alsof de Here zou spreken, namelijk in overeenstemming met Gods woord. (Jer.23,21)

Wie dient, laat hij het doen met kracht die God geeft en tot Zijn eer. Die verloren stammen kenden een eigen sociale dienst onder elkaar. Wie iets, wat dan ook, voor de Here Jezus doet, verwacht geen applaus of eer van mensen!

DE VUURPROEF

(12,15) **Verwacht niet de hemel op aarde!** Wie tot geloof is gekomen, kent wel een hemelse blijdschap, maar zal ook worden beproefd, dat mag je niet verwonderen. Petrus geeft hen raad, zich te verblijden indien ze nadeel en lijden ervaren door het volgen van Jezus. **Zich verblijden**, als men met u spot, als men een vriend of huwelijkspartner verliest, of zijn job verliest, omwille van uw geloof in Christus, zoiets begrijpt de wereld niet! Ook de profeet Daniel schreef over loutering en schifting in de eindtijd! (Dan.11:32,35) **Is een christen in staat om desnoods zijn leven te geven?** Ja, zo leert Petrus, want een christen heeft een formidabel toekomstperspectief. Hij zal zich nog meer verblijden wanneer hij zijn heerlijkheid zal aandoen, bij het openbaar worden van Christus. God belooft:

Filip. 3:21 hij zal ons vernederd lichaam herscheppen, aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk, door de kracht, waarmee hij alles aan zich onderwerpen kan.

**12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot
in de hemelen; want also hebben zij de profeten
voor u vervolgd. Matth.5**

Dit betekent een herstel van het mensdom, want die “**heerlijkheid**” heeft de mens verloren door de ongehoorzaamheid aan God. (Rom.3:23). De wereld zal morgen niet vergaan, maar zal een bijzondere transformatie kennen door Jezus, een echte vrede en geen wapenstilstand!



Vervolgde christenen, en christenen welke lijdten omwille van de Heer, die weten met zekerheid dat de Geest der heerlijkheid op hen is! Zo konden christenen de psalmen zingen toen ze naar de brandstapels werden gebracht! (Psalm 89:50,53) (Afb. Noord-Korea)

Lijden en verdriet als gevolg van zondig gedrag, heeft geen waarde, bedenk een moordenaar, dief, fraudeur, terrorist of als een bemoeial. Zo iemand moet zich schamen. Wie als christen lijdt moet zich nooit schamen.

(17,19) Wij weten dat de brief is geschreven in 62 n. Chr. Dit is het jaar waar keizer Nero de christenen overal bloedig ging vervolgen. Het was een harde tijd voor de gehate Joden en de eerste christenen. Duizenden Joden vluchten vanuit Van Jeruzalem in de richting van Capadocië.

Onder het huis Gods begrijpen wij in de eerste plaats Israël, en alle gevluchte stammen, samen met de eerste christenen. Gods oordeel zou komen over zijn eigen tempel en zijn eigen priesters.

Enkele jaren later in 70 n. Chr. werd ook de tempel te Jeruzalem door de Romeinen onder leiding van Titus, zoon van de keizer, tot een puin hoop, enkel nog een muur waarbij ze eenmaal per jaar mochten gaan klagen!

Petrus had deze bloedige vervolging zien aankomen als een oordeel over Gods volk, en bedenkt dan de heidenen, hoe het hen zal vergaan, als God toorn. Ook bij de zichtbare wederkomst van Jezus Christus op aarde zal Hij zijn volk zuiveren, als begin van Zijn het duizendjarig vrede rijk. Occultisme, sociale onrechtvaardigheid, racisme en armoede zal verdwijnen!



Maleachi profeteerde:

3:5 Ik zal tot u ten gerichte naderen; ik zal een snelle aanklager zijn tegen de tovenaars, tegen de echtbrekers, tegen de meinedigen, tegen hen die het loon van de dagloner drukken, weduwe en wees verdrukken, en de vreemdeling terzijde dringen, maar Mij niet vrezen, zegt de Here der heerscharen

Dus zal het behoud onder de heidenen niet eenvoudig gebeuren. **Demas**, was ook eens een christen, maar koos terug voor de wereld, en speelde blijkbaar volgens geschiedenisboeken nog een duistere rol bij de dood van Paulus.

(2 Tim.4:10) Wat verwacht men dan voor allen die het evangelie verwerpen! (Spr.11,31) Die ongelovigen hebben geen schijn van kans leert Petrus!

Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de Here der heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten. 2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.Mal.4

Laten wij strijden voor de Heer tot wij sterven, en zo was ook deze apostel dan een sprekend voorbeeld voor ons.



HOOFDSTUK 5

De apostel doet biddend een oproep naar alle oudsten of voorgangers, waar hij werkzaam was in de verschillende gemeenten in de provincie Capadocië, toen onder Romeins bewind. (Afb. Huis in Capad.)

Welke waren de vier eretitels van Petrus?

Hij schrijft dit niet als iemand die gezag uitoefent, over de oudsten, maar als een **“mede”-oudste**. Er is geen menselijk gezag boven de oudsten in een plaatselijke gemeente, geen kardinalen of pausen, enkel één Opperherder, Jezus. Hij laat wel weten dat hij **getuige** is geweest van het lijden en het grote verlangen van Christus, wat erop wijst dat hij Jezus van heel dichtbij goed heeft leren kennen en ervaren. Ik ben **een deelgenoot** van de komende heerlijkheid. Wat een prachtige Bijbelse titels voor die bekeerde visser en geroepen **apostel** met ontvangen autoriteit.



(2,4) Zijn oproep in die moeilijke tijden gaat over de herderlijke taak die de oudsten hebben gekregen. Deze opdracht is in het bijzonder **het voeden** van de kudde, met de gezonde geestelijke voeding vanuit Gods woord. (Joh.21,15) Dit vraagt de nodige tijd en een ijverig werken, maar dit is vandaag broodnodig! (Rom.12:8)



Wanneer dit ontbreekt, krijgt men zwakke schapen, en ze worden minder vruchtbaar. Gezonde schapen brengen schapen voort. Dit is de allerbeste evangelisatie! Acties ontstonden slechts sinds ongeveer na 1850! Deze taak doet men uit een vrije bereidwilligheid, ongedwongen, en niet omwille van een goed betaalde job, met soms buitengewone inkomsten. Sommigen leiders zagen toen in die taak een financieel voordeel dat heel bekoorlijk was. (1

Tit.7 en 1 Tim.6,5)

Petrus zag dit werk als iets dat diende gedaan te worden met hart en ziel in de allereerste plaats. Dienen, ja maar niet met een “dominerend” karakter. Dat zondig “domineren” leefde ook al bij de eerste christenen.

6 Want de Here is verheven, en Hij aanschouwt de nederige, maar de hovaardige kent Hij van verre. Ps.138

Een voorbeeldfunctie was nodig voor de kudde. Als Jezus, de opperherder komt, dan krijgt u uw onvergankelijke kroon! (Dan.12,3) **(5,6)** Zij met nog weinig ervaring, jong in het geloof, man of vrouw, dienen te luisteren naar de oudsten, hun gezag aanvaarden, hen respecteren. Wees daarom niet hoogmoedig, want God kan enkel nederige mensen gebruiken in Zijn dienst. (Luk.14,11) Hou u bescheiden, en later op Gods gepaste tijd, zal Hij u kunnen gebruiken in zijn dienst.

(7,9) Petrus leert hen **al** hun kommer, zorg en verdriet biddend bij de Here te brengen. **Waarom?** Omdat de Here voor iedereen persoonlijk zal zorgen. Alle christenen en Joden hadden het heel moeilijk, in hun angsten, wat menselijk blijft. Ook koning David had het soms moeilijk en bad:



2 Neem, o God, mijn gebed ter ore, verberg U niet voor mijn smeking. 3 Sla acht op mij en antwoord mij; in mijn onrust zwerf ik kreunend rond, 4 Vanwege het geschreeuw van de vijand, vanwege de kwelling van de goddeloze; want zij storten onheil over mij uit, en bestoken mij in toorn. 5 Mijn hart krimpt in mijn binnenste ineen, verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen, 6 Vrees en beving komen over mij, schrik overstelpt mij, Psalm 55

Wees bijzonder waakzaam, want de duivel, die je niet ziet, zoekt als een hongerige leeuw naar een prooi. Hij komt plots te voorschijn en verwekt angst. Hij brult als hij een prooi zoekt! (Amos 3,4 en Ps.104,21)

Hij is als een toornig iemand die stalkt, hij keert steeds terug om u lastig te vallen, u te achtervolgen, laat niet los, en uit is op wraak. Hij wil zijn slachtoffer in zijn greep houden, wanneer hij ziet dat iemand van hem weg wil vluchten. (CJB) Christenen werden toen gevisieerd door de Romeinse politiek, die Joden en christenen vervolgden en haten. (Openb.12,12)

Blijft vertrouwen, want dat lijden omwille van Christus is onze tijdelijke smalle weg. Ook vandaag kunnen “bijbelgetrouwe” christenen nog een beproeving verwachten, anderen zullen een keuze maken en zich laten verleiden door de hoer van Babel, de wereldkerk van de valse eenheid!

11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Efeze 6

(10,11) Je bent geroepen tot “**eeuwige heerlijkheid**”, wat een belofte waarop iedere christen dient te vertrouwen. God zal u vasthouden, wees daar zeker van schrijft Petrus. Een andere gelijkaardige belofte werd door Paulus doorgegeven:

6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. Fil.1,6

De dag van Christus, is de plotse opstanding ten leven, gevolgd door de opname!



(12,14) Silvanus zal u mijn brief brengen, hij is een betrouwbare broeder, en werkte ook mee met de apostel Paulus voor de verzendingsdienst. Zijn betrouwbaarheid lag erin een trouw christen te zijn, en geen verrader, of een soort Demas. Hier kun je proeven dat de christenen op hun hoede dienden te zijn voor de vijandigheid van de Romeinse overheid. Hij noemt Babylon cryptisch, in plaats van Rome.

Br. Vg.R.GAYTANT BibleSpace voor huisgemeenten.