

HET HUWELIJK VAN ISAAC EN REBECCA



Rebekka was een zeer mooie vrouw zo zegt het God in de Bijbel.(Gen.24:16). Haar naam betekent **“bekoorlijk”**.Zij is de vrouw van Isaak geworden en moeder van Esau en Jacob, een tweeling na een onvruchtbaarheid van twintig jaar lang. Ze woonde in Haran, daar waar ook Abraham woonde tussen de kanaanieten. Achter de schermen was het God die het huwelijk wonderlijk tot stand bracht.

Deze morgen gaan wij die mooie vrouw even van dichterbekijken en **haar vergelijken met de bruid van Christus**, de gemeente momenteel nog op deze aarde aanwezig is, maar klaar voor het grote bruiloftsfeest in de hemel! U die het leest wordt uitgenodigd! (Matth.22:3).

25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord,

27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet. Efeze 5

Wij nemen Abraham als een beeld van God. Isaak als Christus, want ze waren allebei kinderen der belofte. Eliëzer is een spiegelbeeld van de H.Geest. Eliëzer betekent: “God van hulp”

Hoe is de houding van Rebecca tegenover Eliëzer?

Ze komt te voorschijn **na het gebed van Eliëzer**, bij de bron en vult haar kruik met water. Ze is zeer behulpzaam, gedienschtig en vriendelijk van karakter. Ze luistert en handelt naar de eerste woorden die ze van Eliëzer hoort en blijft luisteren naar hem!

De gemeente heeft een luisterend oor voor de stem van de H.Geest. Ze geeft gehoor aan de vraag van H.Geest die het woord, de Bijbel inspireerde. *Joh 10:4 Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen;*

Wij vinden hier twee elementen : het water, het Woord van God, de Bijbel en Eliëzer als beeld van de H.Geest.

Joh 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Rebecca volgt Eliëzer. (58)

61 Toen maakte Rebekka zich met haar dienstmaagden gereed en zij reden op kamelen weg, en volgden de man. De knecht nam Rebekka mede en ging heen.Gen.24



Rebecca neemt afscheid van haar bloedverwanten, en reist met Eliëzer mee naar het huis van Isaac. Eliëzer wijst haar de weg en leidt haar.

Joh 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u

verkondigen.

Ze heeft Isaac nog nooit gezien, maar ze gelooft erin!

Ze volgt een weg die ze nog nooit had bewandelt, een weg in vertrouwen op God.(Joh.14:6)

Zo vinden wij een prachtig beeld, dat de H.Geest hier op aarde ons leidt op een bijzondere levensweg in de richting van Abraham, beeld van God!

Wie tot de gemeente behoort, bewandelt een nieuwe weg, en verlaat plots ook zijn eigen ongelovige bloedverwanten, ongelovige vrienden, ter wille van Jezus.

(30) **Rebecca kreeg een gouden ring en twee gouden armbanden.** Dit leek wel een onderpand van veel waarde, een garantie! Zo is ook de gemeente gezegend met een waarborg, de H.Geest.

21 Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God,

22 die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft. 2 Cor.1

Efe 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Bij het verlaten van het ouderlijk dak, komen geen moeilijkheden of verdrukkingen voor haar.

Nochtans hadden ze wel graag gehad dat Rebecca nog een tientaldagen zou blijven alvorens te vertrekken.(55). Voor een huwelijk kunnen soms hevige ruzies ontstaan, wanneer de partners het huis verlaten.

De knecht wilde spoedig vertrekken met de bruid voor zijn heer Isaac. De H.Geest zal zeker niet wachten en tijd verliezen om de bruid bij de bruidegom te brengen.

Rebecca verliet het ouderlijk huis, zoals de gemeente niet in de verdrukking of de moeilijkheden zal komen wanneer wij naar Jezus zullen vertrekken met ons verheerlijkt lichaam en bruiloftskleed welke wij hebben gekregen.

Op weg naar haar toekomstige bruidegom, Isaac.

Nog een opvallende gelijkenis kunnen wij zien.

Eliëzer, gaat onderweg alles vertellen over Isaac en Abraham, en wat er voor haar is weggelegd. Hij vertelt niets over zichzelf. Het hart van Rebecca zal vol verlangens zijn geweest bij het horen van al deze beloften. Een christen die geen verlangens kent, heeft de Bijbel niet begrepen of gelooft niet alles!

Opmerkelijk is, dat de naam Eliëzer niet voorkomt in dit hoofdstuk, het blijft verborgen, onzichtbaar net als de H.Geest voor ons hier op aarde!

Eliëzer die het beeld is van de H. Geest en leidt de ganse gemeente, en **legt haar uit** wat er te wachten staat. Hij legt alles uit wat in de Bijbel staat. Ieder christen heeft een verlangen om zijn "Isaac" te mogen ontmoeten, Jezus Christus.

Joh 14:26 maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

Even opmerkelijk is, dat Isaac haar niet rechtstreeks spreekt over bekering en zonde. Hij vertelt hoe God hem leidde naar haar. Een wonderlijke bevestiging, dat meisje Rebecca was het meisje voor Isaac, en geen ander! Het belijden van zonde gebeurt met de Heer alleen!

ISAAC KOMT TEGEMOET! (62)

Wij zien dat Isaac kwam uit de richting van Lachai-Roï, dit betekent: "Bron van de levende" Een waterput ontstaan toen God Hagar het leven bespaarde. God is de bron van alle leven. Levend water!

Isaac ging uit bij het vallen van de avond in het veld.

63 En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld, tegen het nalen van den avond; en hij hief zijn ogen op en zag toe, en ziet, de kamelen kwamen! (Gen.24).

Bij Isaac vinden wij ook een zeer groot verlangen, om zijn toekomstige bruid te mogen zien. Hij gaat uit om te bidden en zijn gebed werd onmiddellijk verhoord.

Ook Jezus bidt voor ons nu!

Ook Jezus zal komen van bij de Vader, bron van alle leven. Ook Hij verlangt naar Zijn gemeente. **Op het einde van de dag** ging Isaac naar het veld. Zo verwachten wij Jezus op het einde van deze bedeling, het einde van de genadetijd.

Zoals Isaac plots zijn hoofd ophief en hij de caravaan zag, zo zal ook Jezus plots komen en Zijn bruid zal Hem tegemoet gaan in de lucht.

