

ZALIG DE ZACHTMOEDIGE!



**5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Mat.5**

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Gal.5

1 Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. 2 Verdraagt elkanders moeilijkheden; zo zult gij de wet van Christus vervullen. Gal.6

**13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. 14 Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid.
Jacobus 3**

Deze morgen willen wij spreken en schrijven over een onderwerp dat niet meer past in het kader van deze goddeloze, onbarmhartige wereld namelijk over **zachtmoedigheid**. Deze wereld weerspiegelt een sfeer en een maatschappij waar alleen nog het keiharde egoïstische business en gedemoniseerde politiek meetelt.

Televisie brengt een geest van veel hardheid onder de kinderen, tekenfilms, horrorfilms, speelgoed met afgrijselijke beelden worden geliefd, porno en geweld zijn in. Allerlei gruwel die in feite tegengesteld staat tegenover de zachtmoedigheid die Jezus zijn volgelingen wel leren. Zachtmoedigheid is een diep vorm van verdraagzaamheid. Let op de wereld van vandaag, men verdraagt van elkaar niets meer. Let op het trouwe huwelijk, met een fundament van verg even en vergeten!

Die zachtmoedigheid waarover Jezus spreekt:

Vandaag een grote nood in de harten van de mensen. Dit is een soort zachtmoedigheid waarmee de mens niet geboren is, omdat deze zachtmoedigheid waarover Jezus spreekt **een vrucht is van de H.Geest** in het hart van de wedergeboren christen.

In de tijd van Jezus werd er over zachtmoedigheid gesproken meer in de zin van armoedigheid met nederigheid en afhankelijkheid tot gevolg!

Dit klopt, want de belofte die Jezus uitdrukt, is het beërven van de aarde. Dit beërven is een beeld van volle rijkdom.

De zachtmoedigheid die Jezus bedoelde komt er op neer dat wij het omgaan en handelen van God met ons aanvaarden, dus een geestelijke ingesteldheid.

Christenen die beproevingen goed verwerken, hebben zachtmoedigheid geleerd.

Van Dale toont dat zachtmoedigheid een soort

Een ander gaan behagen in feite. Een ander in de watte leggen! “ **gemakkelijk schikken is naar een ander** “

God behagen of welbehagen, is zijn eigen wil ondergeschikt maken aan Gods wil, en daarmee heeft ieder mens het zeer moeilijk. Het is dan ook een vrucht van de Geest in de mens, en dus niet afhankelijk van de menselijke wil of ingesteldheid!

Wij moeten weten dat God zachtmoedig is tegenover slechte mensen.

Deze mensen kan God toelaten om zijn kinderen te beproeven en te zuiveren. In deze beproeving ziet Hij hoe zachtmoedig wij al zijn.

God is zeer verdraagzaam tegenover de goddelozen, maar niet oneindig!

Onze zachtmoedigheid komt voort uit ons vertrouwen op Gods goedheid en zijn beloften.

Het tegenovergestelde van zachtmoedigheid is, zelfbevestiging en eigenbelang.

Een echt vriendelijk mens is in feite niet meer met zichzelf bezig. Het is niet de betaalde vriendelijkheid van de verkoper.

De Beloften voor de zachtmoedige mens.

Zalig zijn is gelukkig zijn. Dat is ook een belofte.

5 Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, (zachtmoedigheid) want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 6 Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhooge te zijner tijd 1Petrus5

Onder nederigen verstaat men de zachtmoedigen. Deze mensen kan hij genadig zijn en gebruiken. Je wordt niet altijd gebruikt door Hem wanneer je dat maar wil.

Wie niet gelooft in deze beloften die wil het zelf waarmaken, strijd in eigen kracht en is ongelukkig.

GEZONDHEID voor de ZACHTMOEDIGE.

30 Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen Spreuken 14.

Zachtmoedigheid heeft invloed op onze gezondheid. Een gezonde geest van zachtmoedigheid geeft een positieve invloed op het lichaam;

Jaloersheid veroorzaakt kanker, beenderkanker als je het letterlijk neemt.

Hoogmoedige mensen kunnen zichzelf ziek maken. Een hoogmoedig leven is een weg naar de psychiatrie. Nebukadnezar werd krankzinnig van hoogmoed.

6 De Here houdt de ootmoedigen staande, maar Hij vernedert de goddelozen ter aarde toe.

Psalm 147

Zachtmoedigen en nederigen, die worden door God bemoedigt, en de goddeloze ontmoedigt en vernedert.

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Mt.11

Door Gods woord toe te passen komen er vruchten van de H.Geest aan het licht. Wij zien dat hoogmoedigen en rijken niet nederig van hart zijn maar wel in het algemeen hard van mentaliteit, daardoor leven ze in een kramp van ongezonde stress. Ze kennen geen rust, omdat ze de normen van de wereld volgen: streven naar rijkdom, bezit en eer. Je kunt meer, moet meer .winst meer..meer . . en de prestaties, men moet presteren, wie faalt gaat eruit!
Ze leven voortdurend allerlei soorten van angst, faalangst.

Het juk van de wereld is loodzwaar!

Bescherming voor de zachtmoedige!

Psalm 34

2 In de Here beroeme zich mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen.

3 Maakt met mij de Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen.

4 Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

5 Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.

6 Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verlostte hem uit al zijn benauwdheden.

7 De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.

8 Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.

Zachtmoedigheid kent een stuk afhankelijkheidsgevoelen. David voelde zich zo afhankelijk van de Heer, dat hij de Heer in gans zijn leven in alles betrok. Zachtmoedigen ervaren vlug Gods bescherming.

Zachtmoedigheid is noodzakelijk in het leven van een christen.

1 Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, 2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, 3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes. Efeze 3

Als er verdeeldheid onder christenen komt, tenzij door dwaling, dan is er geen nederigheid meer, en een geest van zachtmoedigheid is niet meer te vinden. De Here kan veel christenen niet meer gebruiken, omdat er geen zachtmoedigheid meer te vinden is in het hart van zijn kinderen.

38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.

39 Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe; Mt.5

Zachtmoedigheid die volkomen doorgroeit, is in staat om uw vijand te verdragen. Het lijkt onmogelijk, maar de Heer gaf ons het voorbeeld. Het is niet gemakkelijk wanneer iemand u heeft kwaad gedaan te vergeven, maar ons vertrouwen op Gods rechtvaardigheid, zal ons zeker sterken. De wraak komt de here toe!

22 Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, Efeze 5

Ook in familieverband is zachtmoedigheid te vinden, de zusters die hun man onderdanig zijn , zijn ook zachtmoedige zielen, die de aarde zullen beërven!

Wereldse vrouwen aanvaarden geen christelijke zachtmoedigheid, zo was ook eens Mirjam die kwaad sprak van Mozes, de zachtmoedigste man ter wereld. Ze werd bestraft met melaatsheid!

Wie zachtmoedigheid bewijst | astert niet maakt geen ruzie ! (Tit.3:2)