

WIE IS EEN BIJBELGETROUW CHRISTEN?



In onze dagen is het wel eens de moeite om deze vraag te stellen. Velen denken wanneer ze een kerk gaan of als kind gedoopt zijn, dat men een christen is. Jammer geloven velen mensen op deze wijze. Daarom zijn er in ons land slechts 1% Bijbelgetrouwe christenen. Als ik een maand in mijn garage sta, dan ben ik toch geen auto als ik er buitenkom! Velen hebben de naam christen te zijn!

Jezus maakte het heel duidelijk : *Joh 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij*

iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Jezus sprak over een nieuwe geboorte, een geestelijke geboorte, een nieuw mens worden van gedachten, waarvan God de vader is geworden bij deze geboorte. Het water is de Bijbel.

Ook de apostel Johannes heeft het over het christen zijn, en wat het betekent.

Hij schrijft het volgende speciaal ook voor de christenen in onze dagen.

24 En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.

1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

4 Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 1 Joh.3 en 1 Joh.4:1-8

Het bijzondere aan een Bijbelgetrouwe christen is, dat hij bij een oprechte bekering de Heilige Geest heeft ontvangen!

Daarom is een christen een mens, die een geestelijke strijd kent aan de ene kant, maar ook een hemelse blijdschap kent aan de andere kant.

Zijn strijd ligt erin, dat hij de waarheid heeft ontdekt, het verschil tussen goed en kwaad scherper dan zijn geweten kan opmerken, maar er niet altijd in slaagt het goede te doen. Christenen zullen later over engelen oordelen! (1 Cor.6:3).

De Heilige geest blijft in de christen, zolang die mens Gods geboden bewaart, of Bijbelgetrouw blijft. Gods geboden bewaren betekent niet de wet vervullen, niemand kan dat! Enkel Christus deed dit. Het is genade.(Efeze 2:8). De wet van Christus! Neen, het betekent dat een christen, leert rekening te houden met de Bijbel. De Bijbel is geïnspireerd door de H.Geest. Enkel een wedergeboren christen is in staat gesteld de Bijbel te begrijpen!
Daarom zal een christen nooit leringen, tradities of kerkelijke wetten volgen die ingaan tegen de Bijbel. Dus “*Sola scriptura*”, enkel de schrift.

De apostel waarschuwde bijna tweeduizend jaar geleden, om zeer waakzaam te zijn, en op te letten voor valse profeten, valse evangelisten, valse leringen, valse of vervormde Bijbels of andere geloofsboeken.

1Ti 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

Wij leven vandaag in deze “latere tijden” Vandaag wordt er onder de christenen enorm veel gediscussieerd, en dit komt door het binnendringen van nieuwe meeslepende valse leringen. Als de “kerk” op zich het grote doel wordt, met fusies van kerken, muziek en zang om zichzelf te behagen in plaats van aanbidding, dan vervalt men opnieuw in een nieuw religieus Babel! Dit is kwantiteit zonder kwaliteit. Als zout zijn kracht, zijn kwaliteit verliest, zijn doel, gooit het maar weg! 1 Joh.2:18

*12 Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.14 **Hij zal Mij verheerlijken**, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.Joh.16*

De H.Geest zal niet de kerk of de gemeente verheerlijken, maar Christus!!!

De apostel roept op om de verkondigers en leraars te beproeven, of ze Bijbelgetrouw zijn, en niet afwijken van de gezonde Bijbelse leer.

Wie zijn die antichristen en wie die afvallers?



Iedereen die niet gelooft dat Jezus door Zijn Geest in de mens kan wonen is volgens de Bijbel een antichrist. Het gaat hier niet over de menswording van Christus, want velen geloven dat Jezus Christus op aarde heeft geleefd als mens.

Een afvallige is ieder die niet verder gelooft wat geschreven staat, en opnieuw ongehoorzaam is aan Gods woord of daar minder en minder geen rekening meer mee houdt.

18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

19 Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. 1 Joh.2

Deze antichristen hebben iets anders **“in de plaats van”** Jezus gesteld, welke ze nu aanbidden, en dit kan van alles zijn, ze verlaten de gemeente.

4 Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.

“Hij die in u is” Gods Geest is meerder betekent, is sterker en krachtiger. Wie de Geest heeft ontvangen zal zich niet verder door leugengeesten laten leiden! Valse leraars benaderen de mensen met wereldse principes en methoden, ze leggen in de Bijbel hun eigen gedachten en interpretaties in. Ze geven een *eigenmachtige uitleg* en spreken zeer verleidend.

Ze geven een uitleg **“in de plaats van”** de Bijbel zelf te laten spreken.

Het woord “anti” wordt in het Nederlands veel als een voorzetsel gebruikt als “tegen”. In het Grieks wordt het veel meer gebruikt als: *“in de plaats van”!*

Alles wat men **“in de plaats”** van Christus wil plaatsen is antichristelijk!

De antichrist komt, dit is iemand, die zich zal stellen **“in de plaats van”** Christus.

De moeder van Jezus wil men laten aanbidden **“in de plaats van”** Jezus!

In de geschiedenis zocht men achter vele politieke leiders een antichrist, zoals Nero welke aanbeden wilde worden, hij was “de” antichrist niet, doch de antichrist kan zich nog niet openbaren zolang de Bijbelgetrouwe of wedergeboren christenen nog op aarde bestaan.

Toch is het goed om in onze dagen te letten op de Islam. Mohammed zag het verwateren van het christendom, en wilde het evangelie herstellen en veranderen. Hij wilde de joden overtuigen, dit mislukte. Zijn haat tegen Gods volk werd vurig. Hij leerde dat Christus door een engel werd opgenomen in de hemel voor zijn dood. Dus geen vergeving, en hij stelde zichzelf **“in de plaats van”** christus als de grote profeet, en niet als de Zoon van God!

Mr 13:22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden.

Gods Geest zal de Bijbelgetrouwe christenen beschermen tegen deze ernstige dwalingen, die er zijn en nog zullen komen. Gods Geest zal de christenen aansporen om aan Bijbelstudie te doen, of naar Bijbelstudies te gaan, met andere woorden om olie op te slaan, om Christus tegemoet te gaan in de lucht!



<https://biblespace.wordpress.com/>