

## TERUG VERDERFELIJKE KETTERIJEN?



*1 Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.  
2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; 2Petr.2*

Zoals Jezus heeft voorspeld, leven wij vandaag in de tijd voor Zijn wederkomst, in dagen van veel valse leraars. De gezonde Bijbelse leer is iets wat moet ervaren worden als de waarheid. Petrus profeteerde dat in onze dagen dwalingen zouden komen. Hij wees erop dat deze dwalingen en afwijkingen van de Bijbel in de gemeente zelf zouden voortkomen door valse sprekers met spraakvaardigheid. De geschiedenis van het christendom toont dat er vele dwalingen zijn binnengedrongen, en dit van bij het begin.

### Verderfelijke on-Bijbelse uitleg!

Bijbeluitleg uit minder goede vertalingen, aangepast aan de volkswil, die niet meer bijbelgetrouw zijn. Er bestaan Bijbels met een tekort van 200 verzen! Anderen vertalen met sektarische leringen die binnendringen. Het verderf kwam door het verbieden van het huwelijk voor priesters, biechtstoelen, verplichte kinderdoop, heiligenverering enz. Ze maken scheuringen op basis van de leer. Deze valse predikers zaaiden tweedracht, zo zijn er ook vele soorten van denominaties ontstaan, welke nooit naar de wil van Jezus, zijn ontstaan! Zo kwamen er verschillende geloofsbelijdenissen.

De gezonde leer brengt een totale ommekeer in het leven van een bekeerling en hij aanvaard het bestaande gezag **door de Here ingesteld**, welke is beschreven in Gods woord. Doch de gemeenten zijn sterk afhankelijk van hun betrouwbare oudsten die spreken in hun eigen gemeenten. De gemeenteleden willen in staat zijn dwalingen te onderscheppen.

Onderscheiding van geesten, gaat precies over het ontdekken van valse leer door demonen ingeblazen. Niets anders! Wedergeboren christenen zijn in staat door de Geest de valsheid te ontdekken.

***Mattheüs 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.***

### **Hun losbandigheden worden nagevolgd.**

**Met deze losbandigheden is** niet alleen bedoeld dat zij er maar op los leven en echtbreken of er een wereldse levensstijl op na houden. Ze doen geen oproepen tot bekering! Losbandigheid heeft te maken met wellust waarbij men Gods geboden verwaarloost. Genade is er niet om los van het Bijbels gezag te komen. Zo hoor je predikanten spreken dat er ook homoseksuele predikanten mogen zijn, en dat verdedigen! Gescheiden predikanten zijn geen voorbeeld. Vrouwen zouden voorganger of oudste moeten kunnen worden. Welke nieuwe dwalingen komen er vandaag nog op ons af?

### ***Gemeente met geestelijke strijd of kerk spelen?***

*16 Zo zegt de HERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond.*

***17 Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De HERE heeft gesproken: gij zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen.***

*18 Wie toch heeft in de raad des HEREN gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord?*

*19 Zie, een stormwind des HEREN, gramschap, vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der goddelozen stort hij zich uit.*

***20 De toorn des HEREN zal zich niet afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart; in het laatst der dagen zult gij dat duidelijk inzien.***  
Jeremia 23

Het zijn hier de leugenprofeten. Ze weigeren te wijzen op het Woord van God dat herhaaldelijk oproept tot bekering. Met het rampgebeuren in de vorm van een Tsunami, met zijn duidenden doden, dan kon men horen waar de ware profeten zaten. Allen die dan niet opriepen tot bekering, waren de leugenprofeten. Gods toorn kwam en liet zich voelen.

### **LOS BANDIGHEDEN NAVOLGEN**

**Met dit soort van losbandigheden is hier in het vorige gedeelte het volgende bedoeld:** (cfr. Het Griekse woord) dat men soms heel sluwe afwijkende leringen binnenbrengt, die achteraf het evangelie bekladden en belachelijk maken.

Deze leerstellingen, los van de Bijbel, worden binnengesmokkeld.

Waarheid gemengd met leugen dringen door, en wie niet wakker is loopt gevaar, het gif te slikken. Een telkens herhaalde leugen wordt als een waarheid aangenomen. Eenheid onder christenen is slechts te vinden door eenheid in de leer, die elkaar kunnen binden.

Tussen goed en vals geld is weinig verschil, maar vals is niets waard. De proef neemt men bij **het licht**. Met leringen moet men hetzelfde doen, breng het in het licht van de Bijbel!

**Voorbeeld:**

Sommigen leren dat er ware krachten sluimeren in ons onderbewuste. Het positief denken.

Geloven in de kracht van het onderbewuste is hetzelfde als geloven in God....

Dit wordt ook verkondigd en hoe zien de mensen het verschil nog tussen appels en peren?

Men leert soms dat men bij zieken geen medicatie dient te gebruiken, maar enkel geloven.

Alleen geloven, en als het slachtoffer sterft, dan gaat men in "geloof" de dode opwekken! Het is begrijpelijk dat hier de overheid moet ingrijpen door wetgevingen.

Behouden zijn is nog veel belangrijker dan te genezen. Het ene kind van God wordt genezen en het andere niet. "Uw wil geschiedde" bidden is niet altijd gemakkelijk!

***2 Timotheüs 4:3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,***

Deze tekst wijst erop dat deze tijd is aangebroken waarbij evangelisten met meeslepende woorden spreken naar de verlangens van de mensen, en velen zich laten misleiden. Niemand wordt er door hen overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel.

Het kenmerkt ook onze dagen waarbij christenen veranderen van gemeente als van winkel.

Het gehoor is verwend staat er.

Men zoekt sprekers die vertellen wat ze graag horen. Leraren die vermanen of waarschuwen zijn vandaag zeker niet populair. Herders die geen Bijbelse tucht meer willen toepassen, uit schrik dat de inkomsten zouden kunnen dalen.

***Sommigen spreken in eigen naam en naar eigen inzichten.***

*16 Dit is mijn waarschuwing aan mijn volk," zegt de HERE van de hemelse legers. "Luister niet naar deze valse profeten als zij profeteren, want zij geven u alleen maar valse hoop.*

*Alles wat zij zeggen, is puur verzinsel. **Zij spreken niet namens Mij!***

*17 Zij blijven zeggen tegen de mensen, die niets van Mij moeten hebben: Maak u geen zorgen! Alles is in orde; en tegen hen die leven naar eigen goeddunken: De **HERE heeft gezegd dat u geen kwaad zal treffen!"** Jeremia 23*

*1 Het woord des HEREN kwam tot mij:*

*2 Mensenkind, profeteer tegen de profeterende profeten Israëls en zeg tot hen die naar **eigen inzicht profeteren**: hoort het woord des HEREN.*

*3 Zo zegt de Here HERE: **Wee de dwaze profeten, die hun eigen geest volgen**, zonder iets geschouwd te hebben. Ezechiël 13*

De valse leraars spreken nog steeds zoals de valse profeten in het O.T.

Ze spreken naar hun eigen inzicht, hun eigen gedachten.

Het sjamanisme begint te herleven en dringt door in het Bijbels christendom.

Sjamanisme is een krachtig middel gebruikt door alle Magiërs, om door visualisatie en geleide verbeelding contact te krijgen met geestenwereld. Het is een inbeeldingstechniek die nu ook doordringt in bepaalde gemeenten en overkomt als profetie!



Met hun eigen gedachten, maken zich een eigen god. Een god die aangepast wordt aan hun eigen principes. Principes die ze niet kunnen aantonen in de Bijbel. Ze maken zich een beeld zoals het gouden kalf. Ze gaan ook die god dienen zoals ze zelf wel willen. Valse leraars prediken dat er geen hel is. Ze kunnen niet geloven in een eeuwige straf. God is liefde. Ieder mens is behouden enz.

**Petrus schrijft dat ze Jezus verloochenen.** Bijzonder zal dit te zien zijn, wanneer ze zich gaan aansluiten bij de wereldkerk. In de wereldkerk is Jezus een profeet zoals zovele anderen. Daar is Jezus de Zoon van God niet meer!

### **HEBZUCHTIGHEID. v.3**

Het zijn leraars of herders die niet bekommerd zijn om het evangelie, of om mensen bij de Heer te brengen. Ze leren ook niet hoe men dient te getuigen. Ze hebben niet het hartsverlangen om iemand bij de Heer te brengen. Neen, ze willen goed geld verdienen, de goedbetaalde job, liefst van staatswege is hun doel.

***5 Zo spreekt Jahweh over de profeten, die mijn volk misleiden, Die vrede verkonden, als hun tanden te bijten krijgen, Maar wanneer men ze niets in de mond stopt, Met "oorlog" bedreigen. Micha 3***

De gemeenteleden behandelen ze als koopwaar. Ze zien in hen een mogelijkheid om zich te verrijken. Zoals destijds het aflatenhandeltje en relikwieën!

Maar ze hebben mooie woorden als de invloedrijke Griekse redenaars.

**Wees op uw hoede!**



"Maar wacht u van de valse profeten,  
die in schaapsklederen tot u komen,  
maar van binnen zijn zij grijpende wolven"  
Mattheüs 7:15