

DE TEMPEL



Het aanvaarden van wat God zegt in de Bijbel heeft invloed op de geest van de mens. Het handelen naar Gods normen brengt bij de mens een geestelijk leven in de mate die hij zelf wil. De mens leeft niet van brood alleen, daarom heeft zijn geest ook geestelijke voeding nodig.



Wij toch zijn de tempel
van de levende God, gelijk God gesproken heeft:
Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun
God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 2 Kor.6

Die tempel bestond uit drie delen!